



www.budskapet.nu

Vad säger islam om nyår?

År 2017 har anlönt och många tar ledigt under dessa dagar. Ett par dagar efter starten på januari startar även skolor och universitet. Islam har även föreskrivit fina traditioner för det nya året. Här följer ett par av dem.

Sid 02



2017
GOTT
NYTT
ÅR



M. Said Bahmanpur:

”Antalet verser som vi har i Koranen gällande heliga Maria (fvmh) är fler än de verser som finns i de fyra evangelierna och övriga kristna texter.

Den uppmärksamhet som Koranen ger till heliga Maria (fvmh), inte som Jesus (fvmh) mor, utan snarare om henne själv som en kvinna som nått denna väldigt höga position, är väldigt värt att notera. Vi har ett apokryfiskt evangelie för barndomsperioden som tillhör evangelierna som inte bekräftas av kyrkan idag.”

Sid 04-05



Muslimer kan vara aktiva i olika svenska partier.

”Det som driver politiker är visionen om att kunna förändra samhället till det bättre. Kanske ligger en ideologisk drivkraft bakom deras arbete mot det gemensamma bästa.

Det är säkert att önskan till förändring till det bättre finns hos oss alla” skriver Haider Ibrahim i en gästartikel.

Sid 03



Profetens fru inspirerar till företagande och initiativtagande

Under den förislamiska perioden på Arabiska halvön - den s.k. ignoransens tid - där nyfödda döttrar inte välkomnades och kunde begravas levande, och där kvinnan i stora drag inte hade någon äganderätt eller några andra rättigheter överhuvudtaget fanns det trots allt en mycket framgångsrik, populär och rättfärdig affärskvinna och arvtagerska vid namn Khadija bint Khuwaylid (fvmh). Hennes Höghet anställde Profeten Muhammed (fvmh) p.g.a. hans ärlighet och pålitlighet...

Sid 07

Det andra numret av Budskapet publiceras när vi står på tröskeln till det kommande året. När vi nu tar klivet över till det nya året gör vi det med ett överflöd av krig, ekonomisk instabilitet och mängder av miljöproblem och fattigdom omkring oss. Att försöka möta upp dessa problem och diskutera dem i denna tidskrift är något som utan tvekan skulle vara lönlöst på grund av problemens förödande omfattning. Men vad vi önskar är att i detta nummer samt framtida nummer av tidskriften utforska och avhandla svenska muslimers liv. Under de senaste åren har vi tyvärr bevittnat hur tonen hårdnat mot muslimer runt om i landet och situationen i Sverige är inte ett undantag i sig utan reflekterar en global situation för muslimerna.

Vi muslimer som bott här i många år vet mycket väl att Sverige är ett av de bästa länderna att bo i vad gäller fredlighet och trygghet. Svenska invånare är lugna, vänliga och omtänksamma och Sverige har alltid, även i svårare ekonomiska förhållanden varit ett föredöme vad gäller att ge stöd till behövande och flyktingar runt om i världen. Dock har utvecklingen av extremistgrupper under de senaste åren varit orsak för viss oro hos landets muslimska minoritet och att det är mindre än två år kvar till nästa val i Sverige gör att oron kring utvecklingen gör sig ännu mer påmind.

År 2017 kan bli ett riktigt bra tillfälle för att skapa närmare relationer mellan muslimer och andra sociala och politiska grupper samt andra minoriteter i Sverige.

Det är ett år där muslimer bibehåller sin religiösa identitet, samtidigt som vi prioriterar vår integration i samhället för att hjälpa till att förändra de nuvarande trenderna till en trend, som vi tidigare upplevt som rik genom social och kulturell mångfald. Integration bör sannerligen vara av högsta prioritet för varje muslim som bor i Sverige. Aktivt deltagande på arbetsmarknaden, vidareutbildning, att stärka kunskapen i det svenska språket, vara aktiv i olika forum eller föreningar, erbjuda goda åsikter och konstruktiva synpunkter är bara några sätt genom vilka man kan låta sig integreras ännu mer. År 2017 är ett av de återstående möjligheterna till att vara närvarande i samhället för att skapa denna positiva förändring innan det är dags för val. En förändring som vi alla bidrar till och där det gemensamma målet är utveckling av det svenska samhället.

Redaktionen önskar alla läsare
Ett Riktigt Gott Nytt År!

- info@budskapet.nu
- Tel. 08 580 123 14

Vad säger islam om nyår?

År 2017 har anlönt och många tar ledigt under dessa dagar. Ett par dagar efter starten på januari startar även skolor och universitet. Islam har även föreskrivit fina traditioner för det nya året. Här följer ett par av dem.



Hygien och renhet

En av de viktiga traditionerna för det nya året är att vara välvårdad, göra rent och se till hygien. Iranier brukar städa huset under dessa dagar. Utan tvekan är islam en religion som förespråkar hygien, renhet och välvårdnad.



Att träffas och umgås

Detta är bland de väldigt värdefulla traditionerna inom den islamiska kulturen. Om någon besöker en troende är det som om den besökt Gud vid Hans tron. Om någon stöter på ett problem då den ska träffa en troende kommer Gud att ta föra bort 70 problem ifrån den.



Fred och försoning

Fred och försoning är en annan nyårstradition, och detta är en tradition bland iranier. Man för hjärtan fyllda av hat närmare varandra och sluter fred och detta är bland Koranens väldigt värdefulla budskap, då det står i Koranen att vi ska skapa fred mellan troende så att relationerna rättas till (49:10).



Att resa

Att resa är en annan tradition och en nödvändighet för människan. Utvandring har alltid ägt rum under civilisationens historia. Resande under festliga dagar med målet att knyta släktband, göra aktiviteter eller besöka någon utförs, och detta är väldigt bra för islam. Att besöka gravar är en väldigt lämplig och nödvändig tradition.



Att besöka bortgångnas gravar

Detta är en av de saker som islam föreskrivit för början av det nya året. Det tillhör de monoteistiska religionernas traditioner att folk ska komma ihåg de döda och bortgångna, och det är inte exklusivt för islam. Att besöka gravar är en väldigt lämplig och nödvändig tradition.



Det som driver politiker är visionen om att kunna förändra samhället till det bättre. Kanske ligger en ideologisk drivkraft bakom deras arbete mot det gemensamma bästa.

Det är säkert att önskan till förändring till det bättre finns hos oss alla. Eftersom vi lever i ett demokratiskt samhälle och vi vet att en av demokratins viktigaste premisser är att varje medborgare ska ha möjligheten att kunna engagera sig politiskt.

En stark demokrati byggs på ett stort politiskt engagemang bland befolkning, och villkoret att vem som helst ska kunna ställa upp i val är en grundval som inget politiskt parti vill kompromissa med.

Med detta som grund uppmantras muslimer att bidra till det politiska livet för att ta vara på möjligheterna att förändra och förbättra samhället. Detta betyder inte att muslimer skall verka för att införa muslimsk lag i de länder de bor i.

Snarare handlar det om att aktivt föra dialog och förmedla allmänmänskliga värderingar. Att välja vilket politiskt parti man skall ansluta sig till är upp till var och en att bestämma det.

”Muslimer kan vara aktiva i olika svenska partier”.

Muslimer kan vara aktiva i olika svenska partier. Idag finns det många praktiserande muslimer som är politiskt aktiva utan att ha något hinder eller bekymmer pga. religion eller kulturell bakgrund.

Det som är viktigt är att vi har gemensamma regler och lag som vi alla följer och att vi kommer överens om grundvärderingar i det svenska samhället.



Haider Ibrahim
Ordförande
islamiska shiasamfundet i Sverige
och kommunfullmäktige i Järfälla.

En Imam som brydde sig om ledarskapets ställning

På lördag den 8 Rabi' al-Thani eller den 7 januari 2017 är det shiamuslimernas elfte och stora Imams, Hassan Askari (frid vare med honom), födelsedag. Av denna anledning har vi valt ut följande text åt er om Imam Hassan Askaris (fvmh) roll i att förmedla ledarskapets ställning:

I ett brev som Imamen (fvmh) skrivit till Ishaq ibn Ismail Nayshaburi talar han om oenigheterna som fanns på den tiden gällande det gudomliga ledarskapet och säger följande:

”Inget tecken är högre än Guds bevis över Sin skapelse. Guds bevis är Guds förtrogne i städerna och Sanningen, den Upphöjdes vittne över Sina tjänare.” (Tuhaf al-'Uqul, al-Nass, 484)

Hans Excellens talar om viktiga saker i detta brev. Imam Hassan Askari (fvmh) talar bl. a. om Imamens och hans anhängares känslomässiga relation och säger:

”Vi är det Ahl al-Bayt (hushåll) som ömmar mot sina vänner och vi blir glada genom att ständigt göra gott mot dem. Vi är uppmärksamma om varenda välsignelse som Gud, den Upphöjde, skänker dem.”

Imam Askari (fvmh) har fokuserat på att förstärka frågan om det gudomliga ledarskapet i denna nobla tradition, och frågan om ledarskapet har tillhört de viktiga frågorna för Ahl al-Bayt (fvmh) i alla tider.

Med olika metoder har de jobbat med denna fråga. Under Imam Sadiqs (fvmh) tid uppfostrade

Hans Excellens egna studenter för att försvara denna fråga. Under Imam Hadis (fvmh) tid öppnade

Hans Excellens en ny dörr för sanningssökare genom att förmedla *Ziyarat al-Jami'a al-Kabirah*. Under

Imam Askaris (fvmh) tid var Hans Excellens i en speciell svårighet och inträngd, men han var ändå inte ignorant om ledarskapets ställning eftersom religionens andra frågor kretsar kring denna grund.

Faktaruta om Imam Hassan Askari (fvmh):

Namn: Hassan (fvmh)

Mor: Hudayth

Antal barn: 1 son (Imam Mahdi (fvmh))

Födelsedatum: Fredag den 8 Rabi' al-Thani, år 232 e.h. (i Medina)

Datum för martyrskap: 8 Rabi' al-Awwal, år 260 e.h. (i Samarra, Irak)

Orsak för martyrskap: Förgiftad av Mu'tamad Abbasi



”Antalet verser som vi har i Koranen gällande heliga som finns i de fyra evangelierna och övriga kristna

I samband med jul och minnet av profeten Jesus födelsedag fick närradion Maaref (som sänder 12 timmar / vecka på FM 94,2 MGH) intervjua den kände iranska författaren Mohammad Said Bahmanpour. Han är forskare och doktorant inom religioner och speciellt islam. Bahmanpour är även författare till den framgångsrika och intressanta TV-serien *Maryam Muqaddas* (Heliga Maria) och till den minnesvärda serien *Ashabe Kahf* (Grottans kompanjoner). Här följer en del av intervjun.

Hela intervjun finns att läsa på www.budskapet.nu

► Du har forskat en hel del om Jesus enligt Islam och Kristendom. Vilken/vilka av evangelier beskriver Jesus (fvmh) mer likt den Heliga Koranen?

Som jag kommer ihåg har vissa av dessa evangelier inte talat alls om H. Exc. Jesus (fvmh) födelse. Nu tror jag det helt visst är Markus-evangeliet som talar detaljerat om detta. Johannes eller Johns evangelie är ett mycket mer gnostiskt evangelie. Det talar mer om H. Exc. Jesus (fvmh) såsom shiamuslimernas traditioner och uttalanden om Imamerna. Det är ett mer gnostiskt evangelie, eftersom alla har skrivit sitt evangelie utefter sina egna uppfattningar. Johannes var en gnostisk person som skrev utefter sin egna uppfattning. Markus var en mer historievettare, och skrev utefter sin uppfattning. Men alla dessa evangelier skiljer sig i själva verket från Koranen gällande historien om Jesus (fvmh) födelse såsom de illustrerar det. En av dessa skillnader är att heliga Maria (fvmh) födde profeten Jesus i stallet när hon var och reste tillsammans med Josef. Det som är känt är de bilder som finns nu om stallet. Men Koranen säger nej, Maria var ensam och gick ut i öknen eftersom hon inte ville att det skulle avslöjas. Hon hade ingen man. Ni kan ju föreställa er att folk ser en kysk 14-15 årig flicka, hur gammal hon än nu var, och som växt upp i ett tempel, plötsligt blir gravid. Ni kan utifrån psykologiska aspekter förstå vilken olycka det blev då Koranen återberättar från henne att hon sa följande när hon gick ut ur staden och lutade sig mot palmträdet:

”Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt glömskan innan detta [skedde]!” 19:23 – Heliga Koranen

Så svårt var det! Men efter miraklet som ägde rum och att Jesus talade inför folket finns inte i de officiella evangelierna. Antalet verser som vi har i Koranen gällande heliga Maria (fvmh) är fler än de verser som finns i de fyra evangelierna och övriga kristna texter.

Den uppmärksamhet som Koranen ger till heliga Maria (fvmh), inte som Jesus (fvmh) mor, utan snarare om henne själv som en kvinna som nått denna väldigt höga position, är väldigt värt att notera. Vi har ett apokryfiskt evangelie för barndomsperioden som tillhör evangelier som inte bekräftas av kyrkan idag. Där liknar historien om Maria och Jesus ungefär det som finns i Koranen. Det närmaste evangeliet till Koranen bland apokryfiska och inofficiella evangelier och evangelier som inte accepterats av kyrkan är det evangeliet som Jesus (fvmh) lärjunge Barnabas skrivit. Det är väldigt nära till heliga Koranen. Det är inget tal om treenigheten i den. Det löfte som Jesus ger -

”och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad.”

3:16 – Heliga Koranen

– finns i just det evangeliet. Därmed finns det meningar i de andra evangelierna som vissa tolkar att de hänvisar till detta. Nu ska vi inte diskutera om det. Hur som helst finns det olika tolkningar om dem, men generellt är Koranens berättelse om Jesus (fvmh) och heliga Maria väldigt vacker, djup, gnostisk och spirituell. Titta t. ex. på hur det talas om heliga Maria i kapitlet Al 'Imran:

”Å Maria, förrätta din andakt inför din Herre med ödmjukhet; fall ned på ditt ansikte [inför Honom] och böj ditt huvud tillsammans med dem som böjer sina huvuden [i bön]!”

3:43 – Heliga Koranen

► Profeten Jesus var så pass unik och hans berättelse har återberättats i den Heliga Koranen, vad fanns det för behov av att islams Profet skulle komma efter honom?

Förut var profetskapet en mänsklig egenskap som fanns hos en del människor. Det går alltså inte att säga: vad fanns det för behov att t. ex. dessa profeter skulle komma till mig?

(fvmh)

Maria är fler än de verser texter”.

Vissa människor var helt enkelt profeter. De hade alltså denna relation till Gud, och p.g.a. just detta säger Koranen även ”Profetlängdens Sigill”. Profeten (fvmh) förslöt profetskapet med sitt sigill. Efter honom har ingen annan denna egenskap. Varför är det så? Det vet vi inte. Det går alltså inte att säga så. Det stämmer att det fanns väldigt få profeter mellan H. Exc. Jesus och islams Profet och att det inte ens fanns något sändebud mellan dem, eftersom ett sändebud (Rasul) är högre än än profet (Nabi).

Imam Ali (fvmh) säger följande i Nahj al-Balagha:

”Han skickade Profeten under en tid då sändebudens led var bruten.” **33:40 – Heliga Koranen**

Profeten kom under en tid då ett tomrum hade funnits gällande att skicka sändebud. Jag vill påpeka en väldigt grundläggande sak.

”Gud har inte mer än en religion. Det funkar inte att Gud skickar olika budskap till olika folk”.

Ja, det finns olika lagar som t. ex. beror på kultur, tid, plats etc. T. ex. skiljer sig typen av människornas lagar. Deras typ av lagar kan skilja, men religionens grund skiljer ju inte på sig. Religionens stomme är en, budskapet är ett. Alla av Guds profeter förmedlade just detta enhetliga budskap. Vi har även detta i Koranen:

”Vad som sägs till dig [Muhammad] är ingenting annat än det som har sagts till de profeter som gick före dig...” **41:43 – Heliga Koranen**

Detta är en religion. Denna religion är också islam, underkastelse till Gud. Koranen säger även detta:

”För Gud är [den sanna] religionen islam (underkastelse under Hans vilja)...” **3:19 – Heliga Koranen**

Religionen är en inför Gud, denna religion är också islam. Alla profeter förmedlade islam i själva verket.



FOTO: Jonas Hamidi

Mohammad Said Behmanpour

Tidigare hette inte denna religion islam. Innan Abraham hade inte islam, Guds enda religion, något namn. Abraham gav denna religion namnet islam:

”...Han har i gången tid och i denna [Skrift] kallat er för muslimer (dem som har underkastat sig Guds vilja) ...” **22:78 – Heliga Koranen**

► **Om man idag vill att du ska skriva en berättelse om en annan religiös personlighet i historien som de vill göra en tv-serie om, vilken personlighet vill du denna gång skriva om?**

”Jag skulle jättegärna vilja skriva någonting om den sjätte Imamen Jafar Al-Sadiq (fvmh)”

eftersom han var så enastående. Han var så enastående att vi verkligen och absolut inte kan återgälda det han gjort för oss. Av denna anledning uppkallades Jafari-skolan efter honom.

Jonas Hamidi
Jonas.Hamidi@budskapet.nu



Mästarinnan Fatima Masumah (frid vare med henne), kvinnan som är islams stolthet

Den 9 Januari, som motsvarar den 10 Rabi' al-Awwal i den islamiska kalendern, är en dag då kvinnor och män dök upp vilka hela tiden gett upphov till gott för muslimerna och följarna till Guds religion. Utan tvekan är Hennes Excellens Fatima Zahra, dottern till islams Profet (frid vare med dem), den viktigaste kvinnan i islam. Men hon är inte den enda viktiga kvinnan i islams historia. En annan av dessa viktiga kvinnor som hade en viktig roll i att sprida Guds budskap var Fatima Masumah (fvmh). Hon är dotter till shiamuslimernas sjunde store Imam, alltså Imam Kadhim, och syster till Imam Ridha (fvmh), den åttonde Imamen. Shiamuslimerna anser att Fatima Masumah kunde skapa en form av enighet i den shiitiska världen p.g.a. hennes omfattande kunskaper inom rättsvetenskap och att shiamuslimerna på den tiden visade stor respekt för henne. I historieböckerna omnämns hon som en intelligent, förständig, troende, lojal och respekterad kvinna. Historien om hennes emigrering från Medina mot Mashhad (Tus) för att ansluta sig till sin broder Imam Ridha (fvmh), och hennes stopp i Qum och hennes roll i att upplysa det iranska folket på den tiden om det abbasidiska kalifatets förtryck och diktatur har alltid uppmärksamats. Alla dessa händelser och hennes dygder förekom under hennes kortvariga liv.

Utöver denna viktiga intellektuella och missionära ställning talade shiamuslimernas Imamer hela tiden om henne med respekt, på sådant vis att hennes broder Imam Ridha (fvmh) i en tradition säger:

”Den som besöker Fatima Masumah kommer att komma till paradiset.” (Bihar al-Anwar)

Hennes Excellens Masumah (fvmh) föddes i början på året 173 e.h. i Medina. Hon blev martyrdöd vid 28 års ålder den 12 Rabi' al-Thani år 201 e.h. i Qum. Idag lyser hennes rena gravplats som en sol i staden Qums hjärta och den har i alla tider varit en respekterad plats för shiamuslimska pilgrimer.

Hennes intellektuella och gnostiska ställning är på en sådan grad som vi på ett ställe läser i texten som läses när man besöker henne: ”Frid över dig, å Fatima, Musa ibn Jafars dotter, hans bevis och förtrogne” Och vi läser även: ”Frid över dig, å rene, prisade, gode, vägledde, fromme, belätne och lovvärde dam!” Det var av denna anledning och denna dams höga spirituella position som Imam Ridha (fvmh) lärde oss att följande ska sägas vid hennes helgedom i den kända texten som läses när man besöker henne,: ”Å Fatima, medla för mig i paradiset, eftersom du helt visst har en hög position hos Gud!”

Mehdi Jacobsson
Mehdi.Jacobsson@budskapet.nu



Imam Ridha (fvmh) säger i en tradition:

”Den som besöker Fatima Masumah kommer att komma till paradiset.”

(Bihar al-Anwar)

Profetens fru inspirerar till företagande och initiativtagande

(fvmd)

I förra numret av Budskapet nämndes vikten av att ha kvinnliga förebilder och att shiaislam är en religion som har bevarat många historiska skrifter, däribland berättelser om och från fenomenala kvinnor genom tiderna. I detta avsnitt belyses en av dessa fantastiska kvinnor vars historia ger kvinnor inspiration och kraft till utveckling, och männen inspiration till ett jämställt och samtidigt kärleksfullt förhållningssätt gentemot kvinnor.

Under den förislamiska perioden på Arabiska halvön - den s.k. ignoransens tid - där nyfödda döttrar inte välkomnades och kunde begravas levande, och där kvinnan i stora drag inte hade någon äganderätt eller några andra rättigheter överhuvudtaget fanns det trots allt en mycket framgångsrik, populär och rättfärdig affärskvinna och arvtagerska vid namn Khadija bint Khuwaylid (fvmh). Hennes Höghet anställde Profeten Muhammed (fvmh) p.g.a. hans ärlighet och pålitlighet för att åka med och göra affärer genom hennes handelskaravaner. Efter ett tag föll hon för honom och skickade sin vän för att fråga Profeten (fvmh) om han ville gifta sig med henne. Det var alltså hon som valde honom, hon som tog första steget till frieri - kvinnan som friade till mannen.

*Det var alltså hon som valde honom,
hon som tog första steget till frieri -
kvinnan som friade till mannen.*

Profeten (fvmh) rådgjorde med de äldre, Hennes Höghet Khadija (fvmh) rådgjorde även hon med de äldre, och Profeten (fvmh) accepterade sedan frieriet genom ett officiellt frieri där han respektfullt klev fram och bad om hennes hand. Nog för att detta var några år innan Profeten (fvmh) fick sin första uppenbarelse, men hade detta sätt stridit mot islam och seden för muslimska kvinnor hade aldrig huvudpersonen – islams främste Profet (fvmh) - gått med på det hela. Heller hade det inte varit genom denna exemplariska kvinna som Profetens enda ättlingar (fvmd) senare skulle komma till. Att vara fullständigt delaktig vid samt göra medvetna val av make eller andra livs- eller framtidspåverkande val, vara eller bli framgångsrik i sin yrkesroll, söka kunskap/utbilda sig* samt att vara jämställd männen vad gäller människovärde** är sannerligen den muslimska kvinnans rättighet. Allt som direkt motsäger detta hör till kulturella inslag och åtskillnader världen över som varje sann och rättfärdig muslim och följare av Profetens (fvmh) tradition bara kan beklaga och ta avstånd ifrån genom att sträva ännu hårdare efter ett levnadssätt i linje med dessa utomordentliga islamiska förebilder.

Zeinab Eklund
Zeinab.Eklund@budskapet.nu

* "Herre! Låt min kunskap växa!" (Den Heliga Koranen 20:114)

** "Och Gud svarar dem: "Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad - ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt]." (Den Heliga Koranen 3:195)



Ur Rosengården av poeten Saadi

Kapitel 3 (Förnösamhetens förträfflighet) 7:e berättelsen:

Två derwisher (sofister) från Khorasan (östra Iran) var mycket nära vänner och reste tillsammans. En utav dem var klen och brukade fasta under två dagar, medan den andre var kraftig och brukade äta tre gånger per dag. Det hände sig att de blev tillfångatagna vid en stadsport med misstanke om att de var spioner. De blev båda fängslade och inlåsta i samma rum och dörren murades igen. Efter fjorton dagar upptäcktes det att de var oskyldiga. När de öppnade dörren, fann de den starke mannen död, med den svage mannen levde. De blev förvånade över detta förhållande, men en filosof sade att motsatsen hade varit ännu mer överraskande, för den som var en storätare kunde inte utstå avhållsamheten.

Men den andre, som var klen, hade en underkuvad kropp och var van att fasta, lyckligtvis hade undgått döden.



*En person som har vant sig med
att äta sparsamt,
kan med lätthet klara sig
då svårigheter inträffar.
Men om han under välstånd
Blir van att skämma bort sig själv
kommer han under svåra tider att duka under.*



Poeten Sheikh Muslih al-Din Saadi föddes troligen omkring år 1213 i Shiraz, södra Iran. Han skrev en rad verk på både vers och prosa som hör till de mest lästa och beundrade i Orienten. Bland prosaverken märks den konstfulla anekdotsamlingen *Golestan* och den didaktiska *masnavin Bustan* samt en omfattande divan, där alla hans verk är samlade.

Saadi skrev boken *Golestan (Rosengården)* 1257. Boken översattes till svenska av Lilian Ebadi Lindqvist och publicerades av Iransara kulturcenter år 2003.

Imām al-Şādiq (frid vare med honom) sade:

Den vars tunga [alltid] talar sanning har handlingar som är rena [från synd].

Den vars avsikt [niyyah] är god skall få en tillväxt i sitt uppehälle av Gud.

Den vars pliktrogenhet [birr] mot sin familj är god skall få sitt liv förlängt av Gud.

Källa: *al-Kiṣāl lil-Şadūq* vol. 1 s. 88

Månadens hadith :



Nu har vi lanserat tidningens webb-sida:



www.budskapet.nu

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om Islam och muslimer i Sverige



● Ägare: Imam Ali Islamic Center
● Tel: 08-580 123 14

● Webb: www.imamalicenter.se
● Ansvarig utgivare: Akil Zahiri

● E-post: info@imamalicenter.se
● Redaktionsadress: Datavägen 2B, 175 43 Järfälla