



## Olika religioner bad för de drabbade i terrordådet

Interreligiösa rådet i Sverige höll en manifestation på Sergels torg (Stockholm) för att hedra de avlidna som miste liv i terrordådet den 7:e april 2017 på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Läsa mer ...

➤ Sid 05

(fvmh)

## Imam Mahdi, alla himmelska religioners lovade räddare



Tidens Imam och gudomliga ledare, Hans Excellens Mahdi (fvmh), är shiamuslimernas tolfte Imam och enligt den shiitiska skolan och referenser till flera traditioner och koranverser lever han idag och kommer att träda fram en dag.

➤ Sid 08-09

## Ramadan, förstärkandet av vilja och uppriktighet



Denna månad har i islamiska traditioner kallats för Guds månad och den Heliga Profetens (fvmh & hf) nations bjudning. Gud, den Upphöjde, tar emot Sina tjänare med Sin högsta frikostighet och barmhärtighet under denna månad.

➤ Sid 10-11

# Landet har attackerats - Ingen får vara passiv

Samtidigt som dagarna nu passerar för oss i månaderna Shaban och Ramadan, som även är mycket välsignade månader, vittnade vi en fruktansvärd händelse den 7 april 2017 i Stockholms innerstad. En person orsakade fyra oskyldiga människors död och skadade 15 andra personer genom att stjäla en lastbil och köra med den i hög hastighet på Drottninggatan. De var människor som spenderade en vanlig dag och utan tvekan hade planer för sina liv. Utan att ta orsaker i åtanke och hur det utspelade sig var terroristattacken i Stockholm en smärtsam händelse för alla Sveriges medborgare och övriga människoälskare i världen. Dess omfattande reaktion i världens olika medier visar att denna händelse inte accepteras av någon människa med sunt intellekt.

Efter denna händelse sa statsministern Stefan Löfven i sin första intervju att "Sverige har attackerats". Denna mening är en sanning och alla vi medborgare och invånare kände i hela vår existens att Sverige, landet vi älskar och vars mänskliga värden vi är stolta över, har attackerats personligen, och vi kan endast kalla denna person för en sjuk person, en sjuk person som hade i avsikt att orsaka splittring bland samhällets olika grupper. Men det som var förbryllande för mig var synen av samhällets olika gruppers enighet och samhörighet till varandra. Svenskarna visade att en sjuk persons tankar inte skulle få tillåta att frukten av årtal av ansträngningar hos ett värdefullt samhälle som Sverige försvann.

Olyckligtvis blandades även islams namn på ett sätt in i händelsen. Vissa bevis visar att denna terrorist tidigare hade visat sin lojalitet till terroristgruppen Daish.

Tråkigt nog anser sig Daish-medlemmar sig vara "muslimer" samtidigt som det många gånger bevisats att denna grupp inte under några omständigheter kan knyta sig till religionen islam, var inget annat än barmhärtighet och nåd existerar. Islams Profet (fvmh & hf) säger i en tradition: "Religionens grund är kärlek."

Det går att hitta flera fall i den Heliga Koranen och olika traditioner om islams barmhärtighet.

Nu är frågan hur det kan finnas sådana hemska personer på jorden som anser sig följa en sådan

kärleksfull religion? Hur är det möjligt att den islam som t.o.m. inte tillåter att vi åsamkar ett djur, som inte skadar oss, minsta lilla skada nu tillåter att vi på detta enkla sätt kan ta livet på folk mitt på dagen genom att köra över oskyldiga människor med en lastbil?

”

*Detta är en händelse som måste skapa enighet för alla medborgare och invånare.*



Tystminut för att hedra avlidna i terrordådet

Precis som muslimer aldrig har hänvisat till kristendomen eller någon annan religion p.g.a. Anders Breiviks attack mot en grupp ungdomar i Norge för några år sedan, den högerextremistiska attacken i Tyskland mot flyktinganläggningar i Tyskland eller vissa personers attacker mot muslimska kvinnor i vissa europeiska städer förväntar sig även muslimer att terrorattentatet i Stockholm eller i andra länder inte hänvisas till islam. Muslimernas budskap är tydligt gällande detta; det existerar inte någon religion på jorden som kallar till våld.

Samtidigt måste vi uppskatta Sveriges muslimers tydliga ställning gentemot denna terrorattack. Olika islamiska församlingar och muslimer har starkt fördömt denna handling genom att



Medlemmarna på Imam Ali Islamic Center tände ljus för att minna de avlidna

skriva uttalanden och delta i olika program för att komma ihåg de avlidna. Bland annat fördömde Islamiska Shiasamfund i Sverige och Imam Ali Islamic Center denna barbariska gärning bara några timmar efter händelsen genom att skriva ett pressmeddelande.

Imam Ali Islamic Center hissade även sina flaggor på halv stång under tre dagar för att visa respekt till de dödade. Dagarna efter händelsen deltog även ledare och representanter för olika shiamuslimska grupper i olika ceremonier bredvid andra muslimer och följare till andra religioner i Sverige. Fredagen den 14 april hedrade de även offren genom att tända ljus och placera blommor utanför Imam Ali Islamic Center i Järfälla kommun.

Även så visar vägen av olika kommentarer på Imam Ali Islamic Centers Facebook-sida och muslimernas uttryck för sympati med de drabbade i denna terroristattack deras kärlek för deras land Sverige och ilska och sorg för denna omänskliga händelse.

Såsom det nämnts i pressmeddelandet från Sveriges shiamuslimer,

bör inte denna händelse tillåta att profitörer skapar splittring bland samhällets människor. Om denna splittring institutionaliseras i landet kommer det med all säkerhet orsaka sociala, kulturella och ekonomiska problem m.m.

Och det är precis det som terroristen ville den 7 april. Terroristattacken i Stockholm måste skapa enighet för alla oss medborgare och invånare i Sverige gentemot terrorism och i fortsättningen förnabba processen i nyanländas integrering i det svenska samhället samtidigt som de får behålla sina kulturella och religiösa identiteter.

”

*Denna händelse bör inte tillåta att profitörer skapar splittring bland samhällets människor.*



Medlemmarna på Imam Ali Islamic Center bad för de drabbade i terrordådet

## Gemensamt uttalande från Islamiska Shiasamfund i Sverige och Imam Ali Islamic Center i Järfälla, med anledning av händelserna i Stockholm den 7:e April 2017

### Vi har idag bevittnat

en fruktanstvärd terrorhandling i hjärtat av vår huvudstad, Stockholm, där minst fyra oskyldiga människor mist sina liv.

**Islamiska Shiasamfund** i Sverige och Imam Ali Islamic Center fördömer villkorslöst all typer av terrorhandlingar, alldeles oavsett var i världen de äger rum, oavsett vilka de drabbar och oavsett gärningsmännens avsikter. När det nu drabbar Stockholm är det ännu viktigare för oss att ta ställning mot våldets och hatets meningslösa språk.

**Islam är**, enligt vårt sätt att se på saken, en fridfull religion som inte lämnar utrymme för denna typ av våldsdåd.

**Denna inställning** delas av majoriteten av världens muslimer.

Som svenska shiamuslimer är vi stolta över vårt hemland Sverige, dess demokrati och den tilltro till mänskliga rättigheter som genomsyrar samhället. Vi tolererar inte en attack mot vårt land!

Idag går våra tankar till offren och deras familjer.

**Vi ber** för deras välmående. Samtidigt stödjer vi de säkerhetsinsatser som polis, brandkår, ambulans och andra myndigheter vidtar för att få kontroll på situationen samt återställa säkerheten och ordningen. Deras insatser är uppskattade och högt värderade.

I kölvattnet av denna typ av händelser finns det alltid en fruktan att mörka krafter ska utnyttja tragedin.



Bild: Imam Ali Islamic Center:s flaggor på halv stång efter terrordåd i Stockholm 7:e april 2017

**Relationer** mellan olika grupper kan polariseras och försämrats. Att ge efter och låta skräcken och hatet sprida sig vore att låta terroristerna vinna.

Vi är inriktade på att arbeta för ett bättre samhälle, ett samhälle där tolerans, respekt och samexistens präglar samhället.



*Vi fördömer villkorslöst all typer av terrorhandlingar, alldeles oavsett var i världen de äger rum, oavsett vilka de drabbar och oavsett gärningsmännens avsikter.*



Bild: Imam Ali Islamic Center



## Olika religioner bad för de drabbade

Interreligiösa rådet i Sverige höll en manifestation på Sergels torg (Stockholm city) för att hedra de avlidna som miste liv i terrordådet den 7:e april 2017 på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Manifestationen ägde rum måndag den 10:e april 2017.

Representanter från olika religioner deltog i manifestationen och bad för de drabbade.

Bland annat deltog församlingsledaren Mohsen Hakimollahi från Islamiska Shiasamfund i Sverige och skriftlärde Jaafari Araki från Imam Ali Islamic Center.



Bildkälla: Imamalicenter.se



## Shiamuslimska representanter lade ner rosor vid attentatplatsen i Stockholm

Församlingsledaren Mohsen Hakimollahi från Imam Ali Islamic Center tillsammans med Haider Ibrahim ordförande och Zakir Hussein sekreterare för riksorganisationen Islamiska Shiasamfund i Sverige besökte attentatplatsen i centrala Stockholm, den 8:e april för att visa sin sorg och medlidande med offrens anhöriga

efter terrordådet som skedde på Drottninggatan i Stockholm den 7:e april.

En stulen lastbil körde med höghastighet bland folk på Drottninggatan igår. Fyra personer har enligt polisen avlidit samt 15 andra har fått skador efter dådet. En 39 årig man är enligt polisen anhållen på sannolika skäl misstänkt för terroristbrott

genom mord.

Imam Ali Islamic Center i Järfälla tillsammans med Islamiska Shiasamfund i Sverige kom ut med ett gemensamt uttalande den 7:e april där de fördömde all terrorhandling samt betonade att man inte tolererar attack mot Sverige oavsett.



Bild: www.standard.be

## Hakimollahi: "Ansvaret hos samhällets intellektuella och godhjärtade människor är allvarligt"

Terrorattacken den 7 april i Stockholm gav upphov till att det väcktes nytt liv i diskussion om islam och muslimer i Sverige. I media har de talats om vikten av integration och dess dimensioner. Mohsen Hakimollahi är församlingsledare för Imam Ali Islamic Center i Stockholm. Han har haft många tal gällande vikten av muslimernas integrering i Sverige. Efter terrorattacken den 7 april har vi träffat och intervjuat honom vilket ni kan läsa om nedanför.

### »Fråga:

Vad är din åsikt om terrorattacken den 7 april i Stockholms innerstad?

### - Svar:

Terrorattacken den 7 april mot Stockholms innerstad saknar all form av ursäkt utifrån en rättslig, intellektuell, moralisk och social aspekt.

Denna form av blint agerande kommer endast ifrån extremistiska och irrationella personer och det skadar bl.a islam och muslimer. Bevarandet av den sanna islam och muslimernas rykte är bland de absoluta obligationerna och är nödvändigt och uppenbart, men tråkigt nog var dessa attacker gärningsmän ignoranta om det.



*Denna form av blint agerande kommer endast ifrån extremistiska och irrationella personer.*

### »Fråga:

Vissa anser att gärningsmannen bakom denna attack var muslim och stödjer terrorgruppen Daesh? Kan man förknippa denna händelse med en religion? I sådana fall varför?

### - Svar:

Gärningsmannen eller gärningsmännen bakom denna attack och liknande attacker är inte knutna till någon religion, eftersom de himmelska religionerna islam, judendomen och kristendomen är religio-

ner av barmhärtighet och liv, och handlingar som denna går emot moral och människans inneboende natur och passar inte ihop med någon som helst religion.

### »Fråga:

I media läser vi att ett av de grundläggande problemen som finns idag i det svenska samhället är avsaknad av integration för människor med utländsk härkomst. Vem har ansvaret för integration enligt dig och hur kan man försnabba denna procedur?

### - Svar:

Utän tvekan har regeringens och Sveriges tjänstemäns ageranden gentemot nyanlända och speciellt muslimer varit värdigt och relativt lämpligt, men dessa händelser har gett upphov till att vissa medier kommer att anse att vissa teorier om det viktiga ämnet integration som det råder oenighet om är omöjliga och osunda. Vi är övertygade om att terrorister har just detta mål för att skada integrationen. Ansvaret hos samhällets intellektuella och godhjärtade människor är allvarligt.

### »Fråga:

Tror du att den nyliga händelsen ger upphov till splittring mellan det svenska samhällets olika grupper?

### - Svar:

Utän tvekan har ett stort problem uppstått i samhället med denna bittra händelse och tråkigt nog är en del profitörer eller ignoranta personer ute efter att missbruka det. Dock är vi glada att samhällets intellektuella och välmenande personer känner av den existerande faran och försöker



Bild: Mohsen Hakimollahi



*Gärningsmännen bakom denna attack och liknande attacker är inte knutna till någon religion.*

rätta till den. Situationen är verkligen svår och vi måste förhindra skapandet av skiljaktigheter och pessimism till alla medel. Lyckligt nog finns det mycket potential för samhällets enighet. Medians och partiernas roll gällande detta är väldigt viktig och avgörande.

### En kort överblick över en frihets - och människoälskande ledares ungdomsår

Den 3:e i månaden Shaban är födelsedagen för Imam Hussein (fvmh), shiamuslimernas tredje store Imam. Det finns mycket som sagts om Imam Hussein (fvmh) och hans revolution var utan tvekan den viktigaste händelsen efter den Helige Profetens (fvmh & hf) bortgång och som innebar att den sanna islam hölls kvar vid liv. I denna korta artikel vill vi kort överblicka Imam Husseins (fvmh) ungdomsår.

Imam Hussein (fvmh) är frukten av Hans Excellens Alis och Heliga Fatimas (fvmd), den noble Profetens (fvmh & hf) dotter, förbindelse. Han spenderade sex år av sin barndom under sin noble farfars, Guds Sändebud (fvmh & hf), tid och uppfostrades i sin farfars skola. Han var väldigt ödmjuk, givmild, förlåtande, barmhärtig och modig.

När Imam Hussein och Imam Hassan (fvmd) inte var äldre än sju år sa Profeten (fvmh & hf): "Dessa [två] är mästare över paradiset ungdomar."

Under denna period vittnade hans ömsinta själ Profetens (fvmh & hf) bortgång, sin moders hjärtskärande martyrskap, sin faders reträtt och konfiskeringen av Fadak m.m. Under denna period var Imam Hussein (fvmh) hela tiden bredvid sin far och gav honom sitt fulla stöd.

Folket på den tiden kände igen Imam Hussein (fvmh) för hans storhet och nobless. Vanligt folk och folk av högre ämbete brukade tala om hans mod. Alla visade respekt till honom och prisade honom.

Imam Hussein (fvmh) var tidens ledare bredvid sin bror Imam Hassan (fvmh) efter Imam Alis (fvmh) martyrskap. Då Imam Hassan Mujtabas (fvmh) styrkor var på väg mot Levanten närvarade H. Exc. i den militära scenen och ledde marschen mot Levantens armé. När Muawiya föreslog fred till Imam Hassan (fvmh) kallade Imam Hassan (fvmh) på sin bror och Abdullah ibn Jafar och diskuterade detta förslag med dem. Slutligen återvände han med sin bror till staden Medina efter att ha lämnat kriget och accepterat fredsavtalet och bosatte sig där.

Under Muawiyas tid vid makten och under de kvävande omständigheterna då ingen vågade protestera gjorde Imam Hussein (fvmh) motstånd mot Muawiyas förtryck. Många brev växlades mellan honom och Muawiya, och detta visar på Imam Husseins (fvmh) starka och revolutionära positionering gentemot Muawiya.

Muawiya reste till Medina för att förbereda för sin son Yazids efterträdskap för att kräva allians och trohetseder från folket och speciellt från stadens stora personligheter, varav Imam Hussein (fvmh) stod i täten. Men Imamen gav honom ett slående svar, och just detta svar var startskottet på Imamens motstånd mot Yazid.

Viktigt att nämna är att Imam Sajjads och H. Exc. Abbas (fvmd) födelsedagar även infaller under månaden Shaban. Vi gratulerar alla läsare för ankomsten av dessa välsignade dagar.

Femtonde maj:

## Internationella familjedagen

### Att uppmärksamma frågor relaterade till familjer

Internationella familjedagen grundades av FN:s generalförsamling år 1992 med anledning att uppmärksamma familjefrågor. I Sverige har man uppmärksammat dagen sedan 2002. Årets Internationella familjedag infaller på 15 maj och året tema kommer att publiceras denna dag.

Syftet med denna dag är att uppmärksamma frågor relaterade till familjer samt öka medvetenheten kring hur sociala, ekonomiska och demografiska processer påverkar familjer runt om i världen.

Runt om i Sverige anordnas familjedagar där man antingen följer årets tema eller har valt att fokusera på en mer lokal nivå. Några av de föreningar som vi tagit kontakt med har valt att ha en del av sitt arbete inriktat mot integration och brobyggning mellan de olika kulturena och kan på sätt hjälpa nysvenskarna att komma in i samhället.

Om man önskar veta mer om vad denna dag är grund på kan man läsa mer om deras mål som de önskar uppnå på denna sida: [www.nu.org](http://www.nu.org)

Några teman som varit genom åren är:

- 1996: Familjer; De första offren för fattigdom och hemlöshet
- 1997: Att bygga en familj baserat på partnerskap
- 2006: Förändrade familjer; Utmaningar och möjligheter
- 2007: Familjer och personer med handikapp
- 2008: Pappor och familjer; Ansvar och utmaningar
- 2009: Mammor och familjer; Utmaningar i en föränderlig värld



# Imam Mahdi (fvmh) – alla himmelska religioners lovade räddare



”Imamen sa: ”Detta barn mitt är er ledare och min efterträdare efter mig. Var försiktiga om att inte drabbas av turbulens i religionen efter mig...”

Bildkälla: [www.nurmuhammad.com](http://www.nurmuhammad.com)

Tidens Imam och gudomliga ledare, Hans Excellens Mahdi (fvmh), är shiamuslimernas tolfte Imam och enligt den shiitiska skolan och referenser till flera traditioner och koranverser lever han idag och kommer att träda fram en dag. Tron på Imam Mahdi (fvmh) tillhör shiamuslimernas fasta och viktiga trosuppfattningar. Sunnimuslimer (Ahl al-Sunnah) tror även på själva grunden av Mahdavism och att en helig person vid namn Mahdi kommer att dyka upp. Han har samma namn och smeknamn som den Helige Profeten (fvmh & hf).

## Tidens Imams (fvmh) födelse

Hans Excellens är Imam Askaris (fvmh), shiamuslimernas elfte Imam, enda barn. Imam Mahdi (fvmh) föddes vid gryningen den 15 Shaban år 255 e.h. (28 juli år 869 e.Kr.) i Samarra i dagens Irak.

Efter fem års livstid under sin faders och nobla moders (Narjis Khatun) omhändertagande tog han över shiamuslimernas ledarskap efter sin faders (fvmh) martyrskap, precis såsom profeterna Jesus och Johannes (fvmd) officiellt blev profeter när de var barn. Efter Hans Excellens fördoldhet kommer han att genomföra rättvisan i hela världen.

Trots den abbasidiska regimens

speciella övervakning föddes shiamuslimernas siste Imam i Imam Askaris (fvmd) hus den 15 Shaban år 255 e.h. Hans Excellens hemliga födelse liknar profeterna Moses och Abrahams (fvmd) födelser.

Dessa två stora profeter övervakades av faraosers och nimrodernas mest extrema övervakning och föddes oskadda bredvid Faraos och Nimruds slott med Guds vilja. Imam Mahdi (fvmh) föddes i fullständig säkerhet och utan att fienderna ens kände lukten av händelsen fredagen den 15 Shaban vid gryningen samtidigt som den abbasidiske kalifens spioner och medhjälpare övervakade den elfte Imamens (fvmh) hus 24/7.

## Guds bevis

En dag kom Uthman ibn Sa'id ibn 'Amri tillsammans med cirka 40 personer från shiamuslimernas stormän för att träffa Imam Askari (fvmh) för att fråga om Hans Excellens efterträdare och för att förhindra oskiljaktigheter gällande ledarskapet i framtiden. Återberättaren säger: ”När Uthman ibn Sa'id sa [följande] till H. Exc. Askari (fvmh): ”Vi har kommit för att fråga dig om en viktig angelägenhet som ni är mer informerad om.” sa H. Exc. Askari (fvmh): ”Sätt dig Uthman.”

Efter en stund sa Imamen (fvmh): ”Vill ni att jag ska säga varför ni har kommit?”

Alla sa: ”Å son till Guds



Sändebud, varsågod!” Då sa Imamen: ”Ni har kommit för att fråga mig om Guds bevis och Imamen efter mig.” Alla sa: ”Ja.” Vid detta ögonblick kom plötsligt en pojke in som hade ett lysande ansikte som månen och liknade Imam Askari (fvmh) på alla möjliga sätt.

Imamen sa: ”Detta barn mitt är er ledare och min efterträdare efter mig. Var försiktiga om att inte drabbas av turbulens i religionen efter mig...”

### Imam Mahdis (fvmh) levnadsperiod

Imam Mahdis (fvmh) levnadsperiod delas in i fyra perioder:

#### 1) Från födsel till Imamens (fvmh) fördoldhet

Tidens Imam (fvmh) levde cirka fem år under sin noble faders, Imam Askari (fvmh), omhändertagande på ett ganska hemligt vis. Ett av de väldigt viktiga ärenden under denna period som Imam Hassan Askari (fvmh) utförde var att presentera Imam Mahdi (fvmh) för de shiamuslimska stormännen för att de inte i framtiden skulle drabbas av oskiljaktigheter gällande ledarskapet.

#### 2) Imamens (fvmh) mindre fördoldhet

Efter Imam Hassan Askaris (fvmh) martyrskap år 260 e.h. började den mindre fördoldhetens period och fortsatte fram till år 329 e.h. (totalt 69 år). Under denna period hade Imam Mahdi (fvmh) kontakt med folket via fyra specifika representanter.

#### 3) Imamens (fvmh) större fördoldhet

Denna period började fr.o.m. år 329 e.h. och kommer att fortsätta ända tills Gud anser det vara lämpligt. Under denna period har Imamens (fvmh) generella representanter ansvaret för att svara på

folkets frågor och förmedla Guds lagar och Imamen har inte presenterat någon specifik representant för denna period.

#### 4) Perioden då Imamen (fvmh) regerar

Efter framträdandet kommer Imam Mahdi (fvmh) att etablera rättvisa världen över utifrån islams synvinkel.

### Vill ni läsa mer om Imam Mahdi (fvmh)? Här presenterar vi ett par böcker för er:

#### 1-Mahdavismens diskurs (*Goftemane Mahdaviyyat*)

Att svara på tvivel och att komma med stabila argument för att eliminera oklarheter om olika dimensioner gällande Mahdavism har alltid varit en av de viktiga angelägenheterna som shiamuslimernas stora lärda fokuserat på under olika perioder genom historien. De har tagit sina allvarliga ansvar på ett mycket bra sätt i att svara på existerande frågor och tvivel.

Boken ”*Goftemane Mahdaviyyat*”, skriven av Ayatullah Safi Golpaygani, är ett mycket värdefullt verk vari det ges svar på frågor kring shiism, ledarskap och Mahdavism till en nödvändig gräns med referenser till koranverser, traditioner och vetenskapliga och intellektuella bevis.

#### 2-Mahdins skrift (*Sahifat al-Mahdi*)

Författaren av denna bok är herr Javad Qayyomi Esfahani. Han har samlat ihop en samling av åkallelser, besökstal (Ziyarat) och yttranden som refereras till Tidens Imam (fvmh) och har lagt till en introduktion till dem efter att ha gett dem en struktur. Denna bok har tryckts och publicerats med 390 sidor, en inledning och fyra avsnitt.

#### 3-Världens etablerare av rättvisa (*Dadgostare Jahan*)

Denna bok har skrivits av Ayatullah Ibrahim Amini som en form av debatt. Han skriver om anledningen till författandet av denna bok: ”Tron på existensen av den lovade Mahdi och den levande och dolde Imamen är en islamisk trosuppfattning... det är en trosuppfattning som bevisats genom mångåterberättade (Mutawatir) rapporter, [rapporter vars] emission är säkra (Qat'i al-Sudur) och som inte går att tvivla på. Men många frågor som relaterar till det behövs det analyseras och forskas kring, såsom t. ex. livsåldern, den långa fördoldheten, orsaken till fördoldheten m.m.

Gällande detta har motståndare problematiserat många saker skriftligen och muntligen bland ungdomar och akademiker och p.g.a. detta fanns det ett behov av svar.

I olika delar av boken har det diskuterats och analyserats om frågor såsom början på tron på Mahdi, Mahdi i religioner, filosofin med fördoldheten, framträdandets tecken, världen under Mahdis tid m.fl. Det totala innehållet har strukturerats och publicerats med 340 sidor.

<b>Befattning:</b>	<b>Tolfte Imamen</b>
<b>Namn:</b>	<b>Mohammad</b>
<b>Titel:</b>	<b>Mahdi</b>
<b>Smeknamn:</b>	<b>Abolghasem</b>
<b>Faders namn:</b>	<b>Hasan</b>
<b>Moders namn:</b>	<b>Narjes</b>
<b>Födelsedatum:</b>	<b>Fre 2:a Aug 869</b>
<b>Födelseort:</b>	<b>Samera-Irak</b>
<b>Tidens Kung:</b>	<b>Motamed Abbasi</b>
<b>Ledarskaps tid:</b>	<b>Från 5:e Jan 873</b>
<b>Ålder:</b>	<b>Är vid liv från år 869</b>
<b>Ockultations datum:</b>	<b>Fre 5:e Jan 941</b>
<b>Ockultations plats:</b>	<b>Samera-Irak</b>

# Ramadan, förstärkandet av vilja och uppriktighet

Enligt den nuvarande islamiska hijri-kalendern är den 27 maj den första dagen i den heliga månaden Ramadan år 2017. Men för att vi ska vara säkra på ett korrekt datum för början av månaden Ramadan måste vi en eller två dagar innan detta datum ta reda på när det blir nymåne.

Ramadan kommer från ordet ”Ramadha” i lexikonet som betyder ”extrem värme” och ”att bränna”. Eftersom människans synder förlåts under denna månad kallar man denna heliga månad för Ramadan.

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Ramadan är namnet på en av månånaderna, är den enda månånad som nämnts i Koranen och är en av de fyra månader som Gud, den Upphöjde, förbjudit krig i.”

I denna månad har de himmelska böckerna den Heliga Koranen, Evangeliet, Toran, Suhuf (Abrahams skrifter) och Psalmerna uppenbarats.

Denna månad har i islamiska traditioner kallats för Guds månad och den Heliga Profetens (fvmh & hf) nations bjudning. Gud, den Upphöjde, tar emot Sina tjänare med Sin högsta frikostighet och barmhärtighet under denna månad.

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Månaden Rajab är Guds månad, månaden Shaban är min månad och månaden Ramadan är min nations månad. Det är obligatoriskt för Gud att förlåta alla synder för den som fastar under alla dessa månader, försäkra resterande livstid för den och skydda den från den smärtsamma törsten på domedagen.”

Denna månad ges en speciell respekt, vikt och ställning bland muslimer och den är deras månad

för andligt resande. De troende förbereder sig inför ankomsten av denna ädla och väldigt välsignade månad genom att införa och tillförskaffa spirituella grunder i månaderna Rajab och Shaban varje år. De släcker sina själers törst med Guds nåderika källa genom entusiasm och längtan, ge mat och Iftar (brytningsmåltid) till behövande, vara vakna på natten och dyrka, recitera Koranen och åkallelser, be om förlåtelse, ge allmosa, fasta m.m.

## Månaden Ramadans dygder

Även om vi inte kan nämna Alla dygder för den heliga månaden Ramadan i denna artikel kan vi ändå nämna vissa av dess dygder utifrån Koranens och islamiska traditioners synvinklar.

## Bästa månaden under året

Den heliga månaden Ramadan är den bästa av alla årets månader p.g.a. att den Heliga Koranen uppenbarades i den och p.g.a. dess exklusiva egenskaper.

Den Heliga Koranen säger:

**”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen...” (2:185)**

Gällande månaden Ramadan sa den Heliga Profeten (fvmh & hf): ”Å gottfolk! Guds månad har kommit till er med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse. Det

är en månad som är bäst inför Gud och vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad vari ni bjudits in av Gud och blivit välsignade av Hans nåd. Era andetag i den prisar [Honom], eran sömn i den är dyrkan, era handlingar i den är accepterade och era åkallelser i den besvaras... De är de bästa timmarna då Gud är barmhärtig mot Sina tjänare.

”

Att fasta ger lugn åt själen, sinnet, hjärtat och kroppen och ger upphov till själens välbefinnande och kroppens hälsa.



**Att lyckas fasta**

I månaden Ramadan ger Gud, den Upphöjde, framgång till Sina tjänare att fasta.

Utöver att människan har en materiell och fysisk dimension har hon även en spirituella och själslig dimension. Båda två behöver speciella program för att de ska nå önskad perfektion. För att förstärka och utveckla den spirituella dimensionen är Gudsfruktan och Gudsmedventenhet (*Taqwa*) ett av dessa program.

Om människan alltså vill träna och utveckla sin spirituella dimension och nå önskad renhet och perfektion måste hon kontrollera sina lustar och sitt ego, eliminera de hinder som finns för utveckling och inte göra sig upptagen med njutningar och fysiska lockelser. En av de handlingar som är effektiv för detta är fastan. Den Heliga Koranen säger:

**”Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” (2:183)**

**Vissa av fastans fördelar och dygder:**

a) Förstärkandet av Gudsfruktan (*Taqwa*) och uppriktighet (*Ikhlas*); Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Gud, den Upphöjde, har sagt: ”Fastan är från Mig och Jag ger dess belöning.”

Heliga Fatima (fvmh) sa:

”Gud har gjort fastan obligatorisk för att stabilisera uppriktighet (*Ikhlas*).”

b) Barriär mot värdsliga och eftervärdsliga straff;

Imam Ali (fvmh) sa: ”Fastan gör

magen (eller tarmarna) smalare, får kött att rinna och distanserar helvetets brännande hetta.”

Den Heliga Profeten (fvmh & hf) sa: ”Fastan är en sköld mot elden.”

c) Ett lugn för kropp och sinne; Att fasta ger lugn åt själen, sinnet, hjärtat och kroppen och ger upphov till själens välbefinnande och kroppens hälsa.

Islams Heliga Profet (fvmh & hf) sa: ”Magen är huset för allt ont och Imsak (fasta) är den högsta medicinen.”

Imam Baqir (fvmh) sa: ”Fastan och Hajj ger lugn åt hjärtan.”

Idag har det även bevisats i medicin och hälsa att fasta har många effekter på själens och sinnets lugn och kroppens välbefinnande, eliminerar besvärande fett, kalibrerar blodtrycket och blodsocker och liknande ting.



Månaden Ramadan nämns som Koranens vår i islamiska traditioner,

**Koranens vår**

Gällande att den Heliga Koranen uppenbarats i den heliga månaden Ramadan och recitation av dess verser i denna månad innehåller många dygder har månaden Ramadan nämnts som Koranens vår i islamiska traditioner, precis som Imam Baqir (fvmh) sa: ”Allting har en vår och Koranens vår är månaden Ramadan.”



Recitation av  
en hel *Juze* av  
den heliga  
**Koranen**



Varje kväll under  
hela månaden  
Ramadan  
kl. 19:00 - 20:00 på  
**Imam Ali Islamic Center**  
[www.imamalicenter.se](http://www.imamalicenter.se)

”Å gottfolk! Guds månad har kommit till er med välsignelse, barmhärtighet och förlåtelse. Det är en månad som är bäst inför Gud och vars dagar är bättre än alla dagar, vars nätter är bättre än alla nätter och vars timmar är bättre än alla timmar. Det är en månad vari ni bjudits in av Gud och blivit välsignade av Hans nåd. Era andetag i den prisar [Honom], eran sömn i den är dyrkan, era handlingar i den är accepterade och era åkallelser i den besvaras... De är de bästa timmarna då Gud är barmhärtig mot Sina tjänare.

## Mevlana Jalaluddin Muhammed Rumi var sufimästare, mystiker och poet

Dikterna är ur boken Rumi – kärlighedens digter av författaren och rumitolkaren Folmer Blume Leide.

- “Ge mig näring, för jag är hungrig, och skynda dig, för tiden är ett skarpt svärd.”
- Mitt hjärta är så litet, att det nästan är osynligt. Hur kan du lägga, så stora sorger i det? ”Se,” svarade Han, ”dina ögon är ännu mindre och ändå ser du världen genom dem.”
- Du förhandlar inte om kärleken där är valet inte ditt. Kärleken är som en spegel, som endast reflekterar ditt inre
- om du har modet till att se det i ögonen.
- Om du söker, så sök oss med glädje för vi lever i glädjens rike.
- Jag inser att den gryningen där vi skulle mötas igen, aldrig kommer så jag ger upp denna kärlek lite i taget.
- Men något i mig ler medan jag säger det här, något som skakar på huvudet och milt kluckar: Knappast, knappast.
- Din nåd säger: Kom närmare. Din vrede säger: Dra dig tillbaka; låt mig få veta vilken av de två jag ska lyda.
- Ögonen. Du säger: Håll dem öppna. Levern. Du säger: Låt den arbeta. Jag nämner hjärtcentrat. Du frågar: Vad finns då där? Mycket kärlek till dig. Håll den för dig själv.

Mevlana Jalaluddin  
Muhammed Rumi  
31 oktober 1207  
till 17 december 1273.



Översättning: Dana Jergfelt



## Dag Hammarskjöld

### En svensk man som kämpat för Arabvärlden

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld föddes i Jönköping år 1905 och dog i dagens Zambia år 1961 i en flygplansolycka. Han studerade både vid Stockholms- och Uppsala universitet och blev år 1953 FN:s Generalsekreterare.

Dag Hammarskjöld var en av fyra söner till Hjalmar Hammarskjöld som var Sveriges premiärminister under 2: a världskriget. Dag studerade ligistik, litteratur, historia, juridik och filosofic licenciat i ekonomi. Dag Hammarskjöld anslöt sig aldrig till ett politiskt parti och på så sätt såg han sig själv som självständig. Dag Hammarskjölds tid som FN:s Generalsekreterare gick ut på att förhindra krig och uppnå övriga mål inom FN (Förenta Nationerna). Hans roll inom Mellanöstern var att förbättra diplomatiska aktiviteter som gick hand i hand med FN:s ”vapenstillestånds avtal” (Armisti-

ce Agreements) mellan Israel och Arabländerna så som Egypten, Libanon, Jordanien och Syrien. Detta för att främja framsteg mot bättre och mer fredfulla förhållanden dessa länder emellan. Flygplansolyckan som blev Dag Hammarskjölds död har diskuterats om det var en tillfällighet eller ett planerat dåd. Olika hemliga dokument gavs ej ut och Hammarskjöldkommissionen ansåg detta vara fullständigt oacceptabelt. Dag Hammarskjöld skrev i en så kallad dagbok under sitt liv där han skrev små notiser om icke människor, om Gud, moral och om

livsinsikter. Det finns många fina citat ifrån denna bok så som: ”Vägen, du skall följa den. Lyckan, du skall glömma den. Kalken, du skall tömma den. Smärtan, du ska dölja den. Svaret, du skall lära det. Slutet, du skall bära det.”

”

*Dag Hammarskjöld skrev i en så kallad dagbok under sitt liv där han skrev små notiser om icke människor, om Gud, moral och om livsinsikter.*



[www.Budskapet.nu](http://www.Budskapet.nu) ©2017

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om Islam och muslimer i Sverige

Ägare: Imam Ali Islamic Center

Ansvarig utgivare: Akil Zahiri

E-post: info@budskapet.nu

Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla