



Efter **Ashura,** heliga **Zeinab** (fvmh) och **kvinnornas** **roll**

➤ Sid 04

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället.

➤ Sid 02

Ett råd till rasister och andra islamhatare

Förr eller senare upptäcker folk som sprider hat mot islam att det är inte islam och muslimer som är hotet utan okunskap och desinformation om islam samt om vad som är bäst för samhället.

Många rasister är ärliga och vill tjäna sitt land och är redo att offra mycket för folket.

Det är därför de väljer att protestera trots en massiv kritik som de möter. Det kan vi tydligt se på SD och NMR:s historia.

”

Att försöka med våld, terror och detonationer ändra ett samhälle är extremistisk och extremism föder likasinnade motståndare

Det som extremister från olika bakgrunder bör vara säkra på är att det finns många andra grupper och partier, inte minst andra fanatiska, som också vill ha Sveriges bästa. Frågan är därför inte om NMR och andra gruppers välvilja mot Sverige utan om deras ideologier och metoder är hållbara eller ens goda. Fokus bör därför ligga på att diskutera grunderna i olika ideologier: vad är egentligen bäst för individen, familjen och samhället? Det som istället händer är att olika partier och grupper arbetar för att klandra varandra, något som försvagar och polariserar samhället. När vi lägger hatet åt sidan blir det lättare för oss att förstå varandra och acceptera förnuftets restriktioner. Den som genom extremism och nedsvärning av rivaler, skapar en hätsk miljö har inte lyckats med något gott för sitt land utan endast bidragit till en spänd, farlig

och fientlig miljö.

Extremism är en naturlig följd av att folk lever i okunskap och bombarderas med ilska mot sina medmänniskor; då drivs de inte av förnuft och välvilja utan av hat mot sina motståndare. Det i sig skapar slutna och sekteristiska grupper och konsekvensen är att gruppen bara segregerar sina medlemmar vilka då drivs av sina känslor och aggressioner.

Vad är egentligen målet med rasideologins aktivism? Den svenska kulturen? Eller den ariska rasens höghet? Kultur är i ständig förändring våra förfäder känner sig inte hemma hos sina barnbarns kultur. Rationell är den som undersöker vad det är i min kultur som är viktigt och försvara just det.

Att grunda en ideologi på ras är ett av mänsklighetens värsta brott. Raser, vita och svarta, är varken goda eller onda. Den vita eller mörka kroppen är bara en varelse; enbart en utrustning som Gud har gett oss för att vi skall prövas och utvecklas.

Samhället förstörs och faller, men inte på grund av att raser blandas utan på grund av att värderingarna vändas upp och ner; exempelvis när familjen förstörs.

En fråga till alla samhällsgrupper inte minst extremister: Vilket samhälle arbetar ni för? Ett dygdigt? Rasistiskt? Eller nihilistiskt samhälle? Rasism skapar bara grundlösa och irrationella

motsättningar. Nihilism förvirrar medborgarna och tömmer dem på principer. Dygd däremot föder dygder och skapar samförstånd mellan motståndare och minimerar motsättningarna i ett samhälle.

”

Att grunda en ideologi på ras är ett av mänsklighetens värsta brott.

Låt oss alla förena oss kring dygder och studera vad som är gott för ett samhälle. Att försöka med våld, terror och detonationer ändra ett samhälle är extremistisk och extremism föder likasinnade motståndare, något som banar för sammandrabbningar på lokal, nationell såsom världsnivå.

Valet är upp till er och var och en står för konsekvenserna av sitt handlande.

Vid pennan
Fahad Fadhel



Av: Roya

Upptäckt: Vikingarna influerades av islam, åkallade Allah och Ali

Forskare från Uppsala universitet har nyligen hittat islamiskt inspirerade föremål i Sverige tillhörande vikingar från 800-talet. Dessa föremål, som har hittats i vikingagravar, är prydda med de arabiska orden

Forskaren Annika Larsson anser att dessa symboler visar på att vikingarna åkallade Allah och Ali med dessa tecken.

– Det är som någon sorts hedersbetygelse eller bön, ungefär som när man inom kristendomen hänger ett kors, säger Annika Larsson, forskare i textilarkeologi vid Uppsala universitet, enligt Aftonbladet.

Det som forskare tidigare ansett vara typiskt vikingatida mönster i silver på vävda band av siden i vikingatida gravar, har visat sig vara geometriska kufiska tecken. Inför utställningen på Viking Couture på Enköpings museum gjorde man dessa nya upptäckter. Sidenbanden har hittats i vikingagravar – såväl i Birka och Gamla Uppsala som i Valsgärdes båtgravar. De daterar till någonstans mellan år 850 och 950, då vikingarna gått från att bränna sina döda till att begrava dem obrända.

Den Heliga Koranen berättar om att paradiset folk är klädda i siden och med smycken av guld, silver och pärlor (22:23, 76:21).

– Symbolerna var inget man bar till vardags, utan är tydligt förknippade med gravriten, säger Annika Larsson.

– Förmodligen var det vikingatida gravskicket påverkat av islam och tanken om ett evigt liv i paradiset efter döden. Jag säger inte att de var muslimer, men de var lika påverkade av islam som av kristendom skulle jag säga, för handelsvägarna gick dit, säger hon. Att tecknen för vikingarna bara skulle ha varit ett vackert, exotiskt mönster, avfärdar Annika Larsson.

– Jag är säker på att deras kontakter varit så integrerade att man absolut visste vad det var. På samma sätt som man vetat vad ett kristet kors är, så har man vetat att det här står för Allah. De kände till det, säger hon.

”Band i nordisk hantverkstradition”

Alla band liknar varandra, men är tillverkade enligt två olika metoder. Den ena typen verkar vara tillverkad någonstans i öst, medan den andra typen är utförd i en nordisk hantverkstradition.

– Det gör att vi tror att en del av banden är tillverkade här, säger Annika Larsson.

”

det gick fruktansvärt många handelsvägar österut på den tiden

Vikingarna beundrades av islam Annika Larsson säger att det gick fruktansvärt många handelsvägar österut på den tiden. På så sätt kom vikingarna i kontakt med muslimska affärsmän och kunde bekanta sig med deras religion. Dessa nya fynd visar på deras öppenhet och beundran av islam, något som inte finns idag.

– I dag är vi upptagna med vad som är svenskt, vi och dom, där vi är rädda för ”dom”. Den skillnaden fanns inte då. Då fanns acceptans, till och med beundran. Man brukar ju säga att imitation är den högsta formen av beundran. Det fientliga som manifesteras idag kanske var beundran på den tiden, säger Annika Larsson.



Bildkälla: Aftonbladet.se

Efter Ashura – Heliga Zeinab (fvmh) och kvinnornas roll

Heliga Zeinab (frid vare med henne) föddes i den heliga staden Medina den 5:e Jamadi al-Awwal år 5 e.h. (627 e. Kr). Heliga Zeinab (fvmh) är känd för sin kunskap om den Heliga Koranen och hennes dygdiga liv. I hennes personlighet såg man spår ifrån de mest ärade av människor. I måttfullhet och uppriktighet liknade hon sin farmor Heliga Khadija (fvmh) och från sin moder Heliga Fatima (fvmh) ärvde hon kyskhet och blygsamhet. Hennes vältalighet kom ifrån hennes fader de Troendes mästare Imam Ali (fvmh), i överseende och tålmod liknade hon sin broder Imam Hassan (fvmh) och i mod och i hjärtats fridfullhet Imam Hussein (fvmh).



Heliga Zeinab (fvmh) har en avgörande roll när det kommer till bevarandet av islam.

Heliga Zeinab (fvmh) har en avgörande roll när det kommer till bevarandet av islam. Heliga Zeinab (fvmh) och alla de kvinnor som följde med Imam Hussein (fvmh) på hans färd mot den tyranniske Yazid (må Gud förbanna honom) är grunden till detta. Kvinnans stöttande och uppmuntrande roll, hennes uppfostrande roll och hennes starka kärlek till Gud och sanningen var avgörande när det kommer till vem som fick äran att vara en del av händelsen i Karbala och uppriktandet av den rätta vägen.

I alla dessa händelser som inträffade innan, under och efter dagen Ashura var kvinnornas roll speciellt anmärkningsvärda eftersom de demonstrerade hur man ska stå emot förtryck.



Bildkälla: Imamhusein.se

De var fruar, mammor, systrar och döttrar i Imam Hussains (fvmh) läger som visade upp sin kärlek, självuppooffring, bekämpade grymhet, värdslighet och materialism.

När Heliga Zeinab (fvmh) gick med bestämda steg in i Damaskus mot tyrannen Yazids (mGfh) palats kunde ingen skåda att hon just genomgått en så brutal behandling när hon först sett sin familj mördas, sedan gått i förnedring genom byarna med de noblaste av mäns huvuden på spjut, tills att hon nådde staden Damaskus.

Heliga Zeinab (fvmh) gick med huvudet högt och den känsla som hon ingav var i linje med sanningen. Sanningen var att folket hade svikit sin rättfärdiga mästare och att det som tyrannen Yazid (mGfh) gett order om aldrig kommer ändra faktumet att Ahl al-Bayt (fvmh) är de rättfärdiga kaliferna.



Att leda mänskligheten till sanningen är en stor, tuff och ärofylld roll.

Karbala är den plats där vi finner vår kraft eftersom det symboliserar islams största uppooffring och kvinnornas roll i att vägleda mot det rätta, stödja sina män, samhället och medmänniskor i den kamp som dagligen övertar våra liv. ”Varje land är Karbala och varje dag är Ashura”. Att leda mänskligheten till sanningen är en stor, tuff och ärofylld roll. Och det är tack vare de nobla kvinnorna av Karbala som vi idag kan känna miljontals hjärtan som slår för Imam Hussein (fvmh), och om Gud vill så är vi vår tids Imams (må Gud påskynda hans framträdande) sanna följare.

Källa: www.imamhusein.se



En slav som Profeten befriade och som nådde frälsning

Salman Farsi eller Salman Muhammedi var utan tvekan en av islams Profets och Imam Alis (frid vare med de) trogna kompanjoner. Trots att han tillhörde en aristokratisk persisk familj och hade en far som var en av religionen Zoroastrismens stormän i Iran emigrerade han till Levanten och sedan till Medina för att träffa islams Profet (frid vare med honom & hans familj).

Enligt islamiska historiker köpte Profeten Muhammed (fvmh & hf) ”Rozbeh”, som tillhörde staden Isfahan i Iran, för 40 dadelplantor och 160 dirham från en jude och befriade honom och gav honom det vackra namnet ”Salman” (Trygg/Säker).

Salmans framstående dygder

Salman är en perfektionssökande och självbyggd muslimsk förebild som samlat många höga värden hos sig. En del av dessa dygder är följande:

Närhet till Guds Sändebud (fvmh & hf)

Salman gick så pass framåt i trons och den islamiska föreståelsens väg efter att ha accepterat islam att han fick en hög ställning hos Guds Sändebud och prisades av de felfria (fvmd). En del av dessa stora personers tal om Salman är enligt följande:

a) I kriget Khandaq/Ahzab, som inträffade år 5 e. h. (626 e. Kr.) och då man grävde en vallgrav runt staden efter Salmans förslag, ville alla grupper att Salman skulle vara med dem. Emigranterna sa: ”Salman är från oss.”

Hjälparna sa: ”Han är från oss.” Profeten (fvmh & hf) sa: ”Sal-



Bortgång

Salman gick till slut bort efter ett långt och välsignat liv år 655 e. Kr. i slutet av Uthmans kalifat. Imam Ali (fvmh) tvättade hans kropp, svepte in honom och bad för honom tillsammans med Jafar ibn Abi Talib och Khidhr samtidigt som 70 rader av änglar var med de två.

Salmans (fvmh) grav finns i Madain, 5 km från staden Bagdad, nära Taq Kasra. Hans begravningsplats är känd som ”Salman Pak (Den rene Salman)”.

man är från vårt hushåll (Ahl al-Bayt (fvmd)).”

Muhy al-Din ibn 'Arabi, som tillhör sunnimuslimers stora lärda, sa följande gällande den Heliga Profetens (fvmh & hf) tal: ”Salmans förbund till Ahl al-Bayt (fvmd) talar om Guds Sändebuds (fvmh & hf) vittnesmål för Salmans höga ställning och rena och sunda själ, eftersom meningen med att Salman är från Ahl al-Bayt (fvmd) är inte ett familjärt förbund, snarare är detta förbund baserat på höga mänskliga egenskaper.

b) Jabir återberättar att Guds Sändebud (fvmh & hf) sa:

”Paradisets längtan efter Salman är mer än Salmans längtan efter paradiset. Paradiset älskar mer att få se Salman än vad Salman älskar att få se paradiset.”

c) Islams Profet (fvmh & hf) sa:

”Den som vill se en man vars hjärta Gud illuminerat med tro bör se på Salman.”

Han (fvmh) har även sagt:

”Salman är från mig. Den som förtrycker honom förtrycker mig och den som plågar

honom plågar mig.”

Salmans kunskap

Islams Profet (fvmh & hf) sa: ”Om religionen var bland stjärnorna skulle Salman nå den.”

H. Exc. sa även: ”Salman är kunskapens hav vars djup inte går att nå.”

Salmans asketism

Salman, som var Profetens och Imam Alis (fvmd) sanna följare, följde deras väg och levde ett enkelt liv, t.o.m. när han var guvernör för Madain. Salmans asketism och upphöjelse hade sitt ursprung i hans djupa tro, eftersom den som har en starkare tro är friare från den här världens lockelser. Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Tron har tio nivåer. Miqdad är på den åttonde nivån av tro, Abu Dharr på den nioende och Salman på den tioende.”

Försvarandet av förmyndarskapets territorium

Det som är väldigt iögonfallande och intressant i Salmans liv är hans avsaknad i att vara likgiltig. Han närvarade på olika platser med fullständig vaksamhet och allvarlighet och tvekade inte ett ögonblick i att följa sanningens ledare/Imam. Han tog alltid varje tillfälle i akt till att säga sanningen och kallade muslimerna till Imam Alis (fvmh) ledarskap. Hans Excellens upprepade kontinuerligt detta tal från Guds Sändebud för folket: ”Ali (fvmh) är helt visst en dörr som Gud öppnat. Den som går in genom den är en troende och den som går ut från den är en förnekare.” – ”Ali är den bästa perso-

Imam Sadjads tal i Yazids samling

Yazid ibn Muawiya som var belåten med sin seger och ansåg sig vara segraren i slaget i Karbala, hade beordrat att en sammankomst skulle hållas så att de skulle föra dit de fångade Ahl al-Bayt (fvmd) med en speciell ceremoni och på så sätt förödmjuka Ahl al-Bayt. Hovets ansvariga var pliktiga att binda fast karavanens fångar i varandra med rep och kedja fast Ali ibn al-Hussein (fvmd), som var fångarnas ledare, och därefter föra dem till Yazids samling. Ceremonin genomfördes och karavanens fångar kom till Yazids sammankomst. Fångarnas ansikten var indimmade i sorg, ledsnad och smärta. Högmogigt leende och glädje syntes i Yazids och hans närmastes ansikten. Imam Sadjad (fvmh) ansåg det inte var tillåtet att hålla tyst. Så fort hans välsignade ögon fick syn på Yazids smutsiga ansikte sa han:

”Å Yazid! Vid Gud, vad skulle Guds Sändebud göra om han såg oss i denna situation?”

Imamen (fvmh) framförde det högsta budskapet med den kortaste meningen till de närvarande i Yazids sammankomst.



Imamen (fvmh) framförde det högsta budskapet med den kortaste meningen till de närvarande i Yazids sammankomst.

Levantens folk, som ansåg Yazid vara Guds Sändebuds (fvmh) efterträdare och hyste respekt för Profeten (fvmh), frågade sig själva om det fanns någon koppling till Profeten p.g.a. Imagens (fvmh) uttalande.

Imagens (fvmh) tal slog ett sådant slag mot Yazids regerings stommar att Yazid förödmjukades och att han därmed beordrade att de skulle ta av halsjärnet och kedjorna från Imam

Sadjad (fvmh) händer och fötter.

Yazid var full av högmog. När de ansvariga i hovet förde Imam Husseins (fvmh) huvud inför honom reciterade han en dikt tillhörande Hasin ibn Hammam Murra:

”[Svärd] har huggit av huvuden tillhörande män som vördas av oss, [men vad kan man göra då] de överlistat oss i fientlighet och hat!”

Imam Sajjad (fvmh) svarade Yazid med att säga:

” Å Yazid! Istället för dikten du läste, så lyssna på den här versen från Koranen där Gud säger:

”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i [Vår] bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Gud någon möda. [Så är det] för att ni inte skall sörja över det som ni har gått miste om, och inte heller jubla i övermod över det som Han har skänkt er. Gud älskar inte inbilska skrövelare.”

Yazid, som förstod Imagens (fvmh) syfte och versens budskap, blev väldigt arg och samtidigt som han lekte med sitt skägg sa han:

” En annan vers finns även i Koranen som passar dig och din far:

” Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.”

Sedan talade han till Ali ibn al-Hussein (fvmd) och sa:

” Å Ali! Din far bröt en familjerelation och ignorerade min rättighet, och krigade mot oss om makt. Gud tog hand om honom som du sett.”

Imam Sajjad (fvmh) reciterade versen han tidigare reciterade ännu en gång.

Zayd sa till sin son (Khalid): ”Svara honom!” Khalid visste inte vad han skulle säga, och Yazid reciterade ännu en gång den vers han tidigare reciterat för att hindra Imagens budskap att nå fram.

Yazid förväntade sig att Imam Sajjad (fvmh) skulle bli tyst gentemot hans förolämpningar och fula uppförande, men Hans Excellens

gick fram och ställde sig framför Yazid och sa:

” Åtrå inte att du ska förolämpa oss och att vi ska vörda dig. Om ni irriterar oss kommer vi att ignorera erat [försök till att] irriterar oss. Gud vet att vi inte tycker om er. Om ni inte tycker om oss kommer vi inte att klandra er för det.”



Bildkälla: imamsajad.se

Yazid, som hade nått en återvändsgränd, sa:

” Det du sa stämmer, men din far och farfar ville bli amirer. Tack Gud att Han dödade dem och spillde deras blod.” Sedan upprepade han sitt tidigare tal och sa: ”Å Ali! Din far bevarande inte släktskapsrelationer och ignorerade min rättighet, och tvistade gällande mitt kungastyre. Gud gjorde det du vittnat om.”

Ali ibn al-Hussein (fvmd) sa:

” Å son till Muawiya, Hind (hans farmor) och Sakhra (hans farfar Abu Sufyan)! Innan du föddes tillhörde Profeten och regeringen min far och mina förfäder. Under dagen [för slaget] Badr, Uhud och Ahzab bar min far på Guds Sändebuds (fvmh) flagga, och din far och farfar bar på förnekarnas flagga.”

Sedan sa han:

” Å Yazid! Du skulle ha gråtit berg, sovit på grus och skrikit och vrålat om du visste vad du har gjort och vad du åsamkat min far, min bror, mina kusiner och min familj.” ...

Hela artikeln finns att läsa på www.imamsajad.se

Att hjälpa andra människor

Vi alla vet att det är en bra sak att hjälpa människor. Bland annat hjälper våra föräldrar oss att förstå vad som är rätt och fel.

I skolan hjälper läraren oss att förstå olika språk och kunskap i olika områden.

Du kan också hjälpa andra, det kan vara att hämta ett glas vatten till din mamma som är jättetrött, hjälpa ett barn över gatan eller ge din plats på bussen till en äldre person.

Att hjälpa andra är en bra handling som visar hur bra människa man är. Att hjälpa andra människor visar att du är en snäll person som bryr sig om andra och inte bara om dig själv.

Hjälp så mycket du kan för att Gud älskar alla som hjälper människor som behöver hjälp.



Vilka saker kan ni hjälpa till med?

Skriv gärna vad ni hjälpt till med under veckans gång eller rita bilder som visar vad ni har gjort

Dagens Muslim
12
Ett ord från svenska muslimer



Glöm inte att be för vår tids Imam , Imam Mahdi (fvmh) och alla världens barn!

Att hjälpa och betjäna andra människor – En troendes främsta uppgift

”De som ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.” (2:261)

När vi bekänner trosbekännelsen så bekänner vi att vi är en tjänare till Gud. En av vår Profets (fvmh & hf) främsta uppgifter var att tjäna och vägleda människorna till de godaste av handlingar. Även våra Imamer (fvmd) tjänade mänskligheten på de främsta sätten. Det är en av deras roller att hjälpa andra och på så sätt blir även det en av våra främsta karaktärsdrag.

En dag kom en vän till Imam Sadiq (fvmh) för att träffa honom i Medina där Imamen (fvmh) då var bosatt. Medan de förde en konversation sa han till Imamen (fvmh):

”Å Heliga Imam! Några nomader vistas i vår stad. De kommer med jämna mellanrum och ber om vår hjälp. Tyvärr så är de inte muslimer. Borde vi hjälpa dem?” Imamen (fvmh) svarade:

”Det är vår plikt att hjälpa alla behövande personer. Det spelar ingen roll om de är muslimer eller icke-muslimer.”

Liknande kan vi finna berättat om

när Imam Ali (fvmh) utsedde någon till guvernör för en provins.

Han brukade då ge en rad olika instruktioner till dem. En av dem var:

”Ge alltid människorna deras rättigheter, oavsett om de är muslimer eller icke-muslimer.



Månadens hadith: Imam Sadjad (frid vare med honom):

"Å Gudstjänare! Frukta Gud! Ni ska veta att Gud, den Upphöjde och Glorifierade, inte föredrar den temporära, behagliga och ändlösa världen för någon av Sina vänner. Han har skapat världen och dess invånare för att pröva dem för att se vem av dem som handlar bäst inför den andra världen. Vid Gud! Herren har framställt liknelser och räknat upp verser för förnuftiga människor. Och det finns ingen makt eller styrka utom hos Gud".

Ur Rosengården: Följande är en del av *Ziyarat Arbaeen* som är rekommenderat att reciteras under *Arbaeen* dagen:

"Å Gud, jag tar helt visst Dig som vittne att jag är vän med den som är vän med honom [Imam Husein] och att jag är fiende till den som är fiende till honom. Må min far och mor [offra sig] för dig, å Guds Sändebuds barn [Imam Husein]! Jag vittnar om att du kommer från illuminerade nobla fäder och renade mödrar.

Ignoransen smutsade inte ned dig med sin smuts och täckte inte dig med sina mörka och obskyra kläder. Jag vittnar om att du är från religionens pelare, muslimernas grunder

och de troendes skyddsplats. Jag vittnar om att du är den rättfärdige, fromme, tillfredsställde [med Guds vilja], rene, vägledande och vägledde Imamen och Ledaren. Jag vittnar om att Imamerna är dina ättlingar, fromheten själva och vägledningens tecken.

Å Gud, jag tar helt visst Dig som vittne att jag är vän med den som är vän med honom och att jag är fiende till den som är fiende till honom. Må min far och mor [offra sig] för dig, å Guds Sändebuds barn! Jag vittnar om att du kommer från illuminera-

de nobla fäder och renade mödrar. Ignoransen smutsade inte ned dig med sin smuts och täckte inte dig med sina mörka och obskyra kläder. Jag vittnar om att du är från religionens pelare, muslimernas grunder och de troendes skyddsplats. Jag vittnar om att du är den rättfärdige, fromme, tillfredsställde [med Guds vilja], rene, vägledande och vägledde Imamen och Ledaren. Jag vittnar om att Imamerna är dina ättlingar, fromheten själva och vägledningens tecken".

Lars Magnus Ericsson – Det internationella bolaget som startade i ett kök



Bildkälla:vf.se

Lars Magnus Ericsson föddes på en liten gård i Värmland år 1846. Han gick endast fem år i skolan och fick på så sätt lära sig skriva och läsa. Trots detta konstruerade han Sveriges första telefon vid 17 års ålder. Den bestod av en urinblåsa ifrån en gris, en metallplatta, en strömförande tråd, en elektromagnet och ett stift. Troligtvis hade han läst om tysken Johann Philipp Reis telefon som var byggd på samma sätt. Det första patentet på telefonapparaten kom hela 13 år senare av en man vid namn Alexander Graham Bell. Lars Magnus Ericsson arbetade hårt genom livet. Han var en mycket duktig gravör och tillverkade sigill. Han flyttade till

Stockholm och började arbeta på "Öller & Co Telegrafverkstad". Där lärde han sig mycket om telegrafutrustningar.

Verkstadsdirektören Öller hjälpte Lars Magnus Ericsson med att få statens resestipendium för utlandsstudier när han var 26 år gammal. Han arbetade på olika verkstäder i Tyskland, Schweiz, Ryssland och när han återvände tillbaka till Sverige år 1876 så startade han eget företag i ett litet kök på 13 m².

År 1877 kom de första telefonerna in på den svenska marknaden ifrån Alexander Graham Bell. Men dessa gick lätt sönder så Lars Magnus Ericsson reparerade och förbättrade dessa.

År 1878 började Lars Magnus Ericsson sälja sina egna telefoner och år 1881 blev "L M Ericsson & Co" huvudleverantör för den nybildade Telefonföreningen i Gävle. Andra städer gjorde detsam-

ma och staden Bergen i Norge gjorde sin första beställning. Nästa steg blev skapandet av automattväxel och sedan telefonlinjer.

Bolaget Ericssons kontakter med Ryssland gjorde att det öppnades en fabrik i Sankt Petersburg och dess anställda gick upp till 3500 i antalet, dubbelt så många som på fabriken i Stockholm.

Man levererade även telefoni till Sovjetunionen under 1920, -30 och 50-talen.

Än idag är Ericsson en del av den globala telefonindustrin. Dock valde Lars Magnus Ericsson att lämna företaget år 1900 och han levde sedan på en gård i Alby och Botkyrka fram till sin död år 1926.

Källa: Tekniskamuseet.se



”
År 1877 kom de första telefonerna in på den svenska marknaden ifrån Alexander Graham Bell