

Augusti 2018 - Nr: 20

Politiker berättar om integration i kommande val

➤ Sid 6-7



Fördöm all sorts rasism

➤ Sid 2

Fördöm all sorts rasism

Eftersom Koranen sändes ned i en miljö där frågan om folk- och släkttillhörighet och klanliv i alla aspekter var förhärskande måste resultatet av en sådan miljö naturligtvis färgas av arabisk folktillhörighet, inte minst av klantillhörighet. Men det som är intressant är att Koranens struktur inte på något sätt har en sådan färg och att tilltalat "Å araber!" t.o.m. inte syns en enda gång i Koranen.

Alla anföranden i Koranen kopplas till människor i generella drag, och tilltalen är i formerna "Å Adams ättlingar!", "Å människor!", "Å ni som tror!", "Å Mina tjänare!" och "Å människa!".

Således är hela världen och alla människor tilltalade i Koranen.

Versen "Vi har endast skickat dig som en barmhärtighet för alla folk", versen "Välsignad vare Den som sände ned Koranen till Sin tjänare för att han ska vara en varnare för alla folk" och versen "Den är ingenting annat än en påminnelse för alla folk" och liknande verser är andra bevis för detta påstående.

”

Alla former av rasism med alla deras mål kan vara farliga

Koranen har helt och hållet kuteslutit släkterelaterade privilegier och talar till alla människor med den vackra logiken: "ni är alla ättlingar till Adam och ni har skapats från en far och en mor", och meddelar att alla är syskon och att alla tillhör en enda familj, förstärker alla människors relation kring broderskap och säger:

"Å människor! Vi har sannerligen skapat er från en man och en kvinna och gjort er till folk och stammar för att ni ska lära känna varandra; [dessa saker är inga kriterier för överlägsenhet]. Den bästa av er inför Gud är den frommaste av er. Helt visst vet Gud allt och Han är underrättad om allt."

”

Den bästa av er inför Gud är den frommaste av

Negation av rasism i dagens värld kanske är en uppenbar moralisk och mänsklig fråga. Men vi måste ha i åtanke att Koranen sändes ned under en tid då rasism räknades som en naturlig angelägenhet i världens alla hörn enligt historieböckerna. Varenda grupp, folk, släkt och färg ansåg alltså sig själva vara mest överlägsna. Det var i sådana omständigheter som islams Profet vid olika tillfällen meddelade att det inte finns någon skillnad mellan folk, färger och släkten och att alla människor ska respekteras och vördas.

Trots att det talas mot rasism på olika nivåer i dagens värld ser vi i handling att det fortfarande finns de som anser att folk- och släkttillhörighet är någonting viktigt. Kanske är de senaste politiska händelserna i olika länder och ibland rasistiska rörelser i idrotts-sammanhang bra exempel gällande detta.

Sociologer talar även om olika former av rasism, såsom kulturell rasism och religiös rasism m.m., alltså att en person inte bara diskrimineras p.g.a. hudfärg eller folktillhörighet,

utan även att det är möjligt att det endast är p.g.a. att personen följer en speciell kultur eller att den tror på en speciell trosuppfattning eller religion. Tråkigt nog ser vi även i Sverige, som är en av de mer utvecklade länderna i kampen mot rasism, att vissa politiker och ansikten i samhället på ett sätt medvetet eller omedvetet sprider kulturell eller religiös rasism med sina kommentarer. Dock vet vi alla att dessa sorters personer är i minoritet, men alla former av rasism med alla deras mål kan vara farliga för ett modernt och demokratiskt samhälle. Dess farligheter kan vara en dörr till segregation, ökning av osäkerhet och att politikernas ståndpunkter och uttalanden blir hårdare.

Med hänsyn till att vi kommer att skåda valet i vårt land under nästa månad förväntar vi oss att politikerna väljer en mänsklig och logisk ståndpunkt i relation till denna angelägenhet och att de kämpar för att skydda den sociala kvalitén i Sverige, som har ett gott anseende runtom i världen. Kanske fördöms all form av rasism i tal, men frågan är i vilken grad vi i handling har varit framgångsrika i att stå emot olika former av rasism och diskriminering, med hänsyn till de beskrivna idealen i samhället?

Bildkälla: MioLegale.it



Genuin inre fred och vägen till den

Fred så väl som krig är ett ömsesidigt tillstånd, något som äger rum mellan flera inblandade parter. Genuin fred är inte riktigt ett icke-krigstillstånd utan något som innebär att det inte finns några spänningar mellan de involverade. Först då vi kan se fredens frukter i form av ro, harmoni och lycka i berörda områden; det kan vara i vår värld, land eller vårt inre.

I denna artikel behandlas i korthet den inre fridens filosofi, något som även kan användas för våra individuella såväl som internationella relationer.

Vad är den inre friden? Vilka är dess parter eller krafter? På vilka grunder upprätthålls den? Det krävs först att man kontemplerar kring de krafter som krigar i människans inre, varför de drar henne åt olika håll och sedan ställer sig frågan: vilken av dessa krafter är mest pålitlig?

Vi har djuriska drifter som kräver tillfredsställelse. Vi har en del unika men potentiellt negativa egenskaper eller drivkrafter såsom maktbegär, självgodhet och en del positiva såsom rationalitet, moral och dygd-beundran.

Det pågår ständigt strider mellan våra inre drivkrafter. Konsten att vara människa består i att kunna skapa och upprätthålla fred i vårt inre.

Själviskhet kan manifesteras som maktbegär och avundsjuka mot partimedlemmar vilka då drivs bort av deras egoistiske kamrat för att själv kunna bli ledare. Själviskhet, även det som ibland inte kommer till ytan, är en överträdelse mot förnuftets och moralens restriktioner.

I en annan inre strid ser vi att en man skulle ha trakasserat sin

kvinnliga partikamrat på en fest, men tanken på att detta skulle kunna förstöra den politiska karriären stoppade honom. Under den senaste perioden har vi dock sett att många kända profiler förlorat sina karriärer på grund av att den sexuella driften hade vunnit striden i deras inre.

”

Konsten att vara människa består i att kunna skapa och upprätthålla fred i vårt inre

Vid gryningen vet muslimen att det är dags för bön, men kärlek till sömn övervinner drivkraften att tala med Skaparen. Exemplet om de dagliga tvisterna i vårt inre är alltför många och uppenbara.

En riktig och djup inre frid betyder inte endast att det är en kraft som alltid vinner över de övriga trotsande drivkrafterna. Det tillstånd vi efterlämnar innebär att alla krafter blir nöjda att följa en del regler som tillgodoser allas rätt och behov. Alternativt till den inre friden är inre tvister, oro, stress, kaos och depression m.fl. konsekvenser.

Finns det någon kraft i människan som kan klara av fred-uppdraget? Vilken är då denna kraft som får sätta reglerna och kan rättvist styra samtliga krafter? Kan det vara vår egoism? Djuriska drivkrafter? Eller kanske förnuftet?

Förnuftet kan tämja vår egoism och övertyga oss om att de egoistiska intressen och illusioner kommer till sist att vara till vår skada. Förnuftet tillgodoser också de djuriska behoven och kan tygla dem. Denna unika utrustning tar också hänsyn till etik och är på så sätt den

mest heliga kraften som finns i vårt inre.

Förnuftet styr inte endast krafterna mot fred utan skänker mening för alla krafter och utvecklar människan mot sin fullkomlighet. Den första fasen i den inre friden är att alla krafter bugar för förnuftet även om det görs motvilligt, redan här upplever vi harmoni.



Den andra och svåra fasen är att alla dessa drivkrafter blir tama och lyder förnuftet, vilket är facklan som lyser vägen och pekar mot lösningar för konflikter mellan individer, nationer och är således den fundamentala utrustningen för all genuin fred.

Vi söker fred och frid på i alla horisonter, inte minst i vårt inre. Det gäller att på allvar lämna styret åt förnuftet, annars kan vi varken se en världsfred eller ens någon inre fred. Det må låta självklart att förnuftet skall avgöra tvisterna men det krävs att vi gör oss mer medvetna om denna heliga utrustning och verkliga buga för dess korrekta slutsatser.

Nazar Amoqli

”

Den andra och svåra fasen är att alla dessa drivkrafter blir tama och lyder förnuftet

Händelsen i Ghadir kommer

Guds visdom har gjort så att den historiska händelsen i Ghadir har stannat kvar i alla sekel och epoker på ett levande sätt i människors hjärtan, skrivits ned i dokument och böcker, nämnts av islamiska författare under varje tidsepok i böcker om korantolkning, traditioner, teologi och historia och talats om av religiösa talare i höga toner i deras predikningar och föreläsningar inför åskådare och att de räknat den som en av Imam Alis (fvmh) oförnekbara dygder. Inte bara predikanter och talare har blivit inspirerade av denna händelse, utan även poeter och många recitatörer har blivit det. De har skapat förtjusning över deras litterära elegans, genom att reflektera över denna händelse och genom deras uppriktighet till ledarskapets ägare. De har skapat olika former av de bästa delarna på olika språk som en minnesgåva från dem själva.

P.g.a. detta har färre historiska händelser såsom händelsen i Ghadir fått en sådan uppmärksamhet från forskare, inklusive historiker, korantolkare, teologer, filosofer, predikanter, poeter och historikerskribenter.

”
*färre historiska
händelser såsom
händelsen i Ghadir fått
en sådan uppmärksamhet*

En av anledningarna till denna eviga tradition är att uppenbarelserna av två verser från den Heliga Koranen handlar om denna händelse och så länge som Koranen finns kvar kommer även denna historiska

händelse att finnas kvar, och kommer inte att försvinna från folks minnen.

Det islamiska samhället har förr i tiden räknat händelsen som en av de religiösa högtiderna och shiamuslimerna högtidlighåller denna dag i dagsläget och de utför även de ceremonier som de har för andra islamiska högtider under denna dag.

Man kan enkelt få reda på att den 18 Dhil Hijjah är känd som dagen 'Id al-Ghadir bland muslimer genom

att referera till historien. Det är så pass att Ibn Khalkan sa följande om Musta'la ibn al-Mustansir: "År 487 AH på dagen 'Id al-Ghadir, som är den 18:e dagen i den heliga månaden Dhil Hijjah, svor folk trohetsed till honom." Och al-'Ubeydi skrev följande om al-Mustansir Billah: "Han gick bort år 487 AH när tolv nätter kvarstod till den sista dagen i månaden Dhil Hijjah. Den kvällen är kvällen till den 18 Dhil Hijjah, kvällen till 'Id al-Ghadir."



aldrig att glömmas bort

återberättat denna tradition. Ibn Khalkan nämnde inte endast denna kväll som kvällen till 'Id al-Ghadir, snarare så räknade även Mas'udi och Tha'labi denna kväll som en av de berömda kvällarna bland det islamiska folket.

Ursprunget till denna islamiska och festliga högtid går tillbaka till Ghadir-dagen själv, eftersom på den dagen befallde Profeten (fvmh & hf) utvandrarerna (från Mecka), hjälparna (från Medina)

att gå fram till Ali (fvmh) och gratulera honom för en sådan storartad dygd. Zayd ibn Arqam sa: "De första personerna från utvandrarerna som gav sin hand till Ali var Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, Talha och Zubayr och ceremonin för att ge gratulationer och att svära trohets-höll på ända till solnedgången."

För att förstå hur stor betydelse denna historiska händelse har räcker det med att veta att 110 kompanjoner har återberättat Ghadir-tradi-

tionen.

Denna punkt betyder inte att endast denna stora grupp har återberättat händelsen, snarare så har endast namnen på 110 kompanjoner hittats i Ahl al-Sunnahs forskares böcker. Det stämmer att Profeten (fvmh & hf) talade till en folksamling på 100 000 personer, men en stor skara av dem kom från platser långt ifrån Hijaz och inga traditioner har återberättats från dem.

”

110 kompanjoner har återberättat Ghadir-traditionen

Historien har inte lyckats att få tag på de som återberättat denna händelse från den gruppen, och om den har lyckats så har vi tyvärr inte fått kunskap om det. Under 200-talet AH, som är efterföljarnas (tabi'in) tidsperiod, har 89 personer av dem.



Politiker berättar om integration i kommande val



Bild: Dagens Muslim

I början av juni anordnades Järvaveckan på Spånga idrottsplats, det är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, som också är grundaren för den ideella föreningen The Global Village.

Enligt arrangörerna är Järvaveckan en mötesplats för samhällsengagemang där företag och organisationer kan delta för att bidra med expertis och deras perspektiv.

På programmet hölls aktiviteter för stora och små, förutom partiledartal och seminarier anordnades idrottsevenemang och besökarna kunde även njuta av mat och kultur.

Drygt 200 organisationer och företag deltog och alla partiledartalen under veckan tolkades till arabiska, somaliska och engelska. Detta är i linje med att försöka nå ut till en större publik och minska avståndet mellan folk och folkvalda.

Dagens Muslim har intervjuat sex politiker, som var på plats under Järvaveckan, om deras syn på integrationsfrågan.

Abdul Wahid (S):

När det gäller integration är det viktigast med arbete. För att folk ska integrera sig i samhället måste de kunna svenska språket och en utbildning som leder till arbete och sedan förstås jobb.



Socialdemokraterna

Kevin Thomsson (V):

Det handlar mer om att man ser till att om man ska integreras i samhället behöver man en bostad, man behöver en arbetsplats, man behöver lära sig språket.

Dessa är viktiga välfärdsfrågor som man måste satsa på annars förblir segregeringen.

De flyktingar som kom hit på 80-talet, de är en del av samhället idag. Deras barn går i skolan, de bidrar till samhället. Så man måste satsa, och det får man tillbaka. Man investerar, men man får mycket mer tillbaka.

Ta kostnaden nu och så gynnas hela samhället av det.



Vänsterpartiet



Bild: Dagens Muslim

Ella Bohlin (KD):

Jag tycker att det finns många bra exempel, men det finns också exempel som inte fungerar så bra, så vi vill utveckla integrationen. Vi vill att alla som kommer hit naturligtvis ska dels få hjälp och möjlighet att skaffa sig ett eget arbete, det är grunden till människans utveckling. Sen tror jag också att man kan försörja sig själv.

Vi vill också att civila samhället ska vara en stor del i integrationen, att det finns ideella föreningar och organisationer som också hjälper till naturligtvis. Men grunden är arbete. Kristdemokraterna står för familjeåterförening, om t.ex. en familjemedlem har kommit till Sverige ska man ha rätt att återförenas i Sverige. Jag tror att integrationsfrågan kommer vara jätteviktig i valet, det har också undersökningar visat, att väljarna rankar integration- och migrationsfrågor väldigt högt.

Karina Vilenius (L):

Vi behöver jobba mera med integration.

För oss liberaler handlar det väldigt mycket om att ha en utgångspunkt i de unga människorna, och tänka på att skolan ska vara så bra och förskolan ska vara så bra, så att man får en bra start i livet.

Det tycker jag som liberal, och det tycker vi som liberaler är ett viktigt steg i livet för att bli integrerad i samhället.

För att integrera sig behövs att få utbildningen, alltså att få både språket och kunskapen, att man kan värdera sin utbildning från ett annat land t.ex.

Då tänker jag väldigt mycket på att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och att göra det enklare att få sitt första jobb också, för det tror jag är grunden till integration.

Aphram Melki (C):

Som politisk ansvarig för integrationsfrågan i Järfälla så kan jag konstatera att det som har gjorts för integrationen har aldrig gjorts tidigare. Vi sätter in stora resurser för att få in nyanlända i arbete och praktik och det har börjat ge resultat. Vi har även introducerat en app, på olika språk för att underlätta informationsinhämtning för bl.a. regler och lagar samt vid sökandet av arbetet. Vi har även initierat ett samarbete med civilsamhället och religiösa samfund där Imam Ali center är en aktiv samarbetspartner i det interreligiösa rådet i Järfälla. Vi i Centerpartiet i Järfälla prioriterar tre frågor i höstens val trygghet, miljö och integration. Om vi är med och styr i Järfälla så kommer vi att intensifiera arbetet mot arbetslösheten för utrikesfödda samt fortsätta arbetet med näringslivet, civilsamhället och religiösa samfund för bättre integration. Vi vill även fokusera på våra utsatta områden, Söderhöjden, Sångvägen och lilla Ulvsättra för att minska otryggheten och gängkriminalitet och bryta bostadssegregationen.



Bild: Dagens Muslim

Berthold Gustavsson (M):

Det går alldeles för dåligt med integration, det är alldeles för få som blir integrerade i Sverige.

Det är alldeles för få som går från bidrag till arbete. Det måste förändras och förbättras. Moderaterna har ett antal förslag på det området. Vi vill att det ska vara inträdesjobb för fler, det ska vara lättare att få sitt första arbete, därför ska det vara lättare att anställa. För att det ska vara det kanske man inte ska få den här högsta lönen på sitt första arbete. Utan huvudsaken är att man får ett jobb på ett arbete. Sedan kan man gå vidare och förkovra sig och få bättre jobb efter hand.

”
På denna dag bryter vi
oss loss från kedjorna
av fångenskap



Abraham – en gudomlig profet

Eid al-Adha (offerhögtiden) är en av de stora islamiska högtiderna som påminner oss om det vackraste exemplet av människans underkastelse till Gud, den Upphöjde. Eid al-Adha är offerandets, självuppoffringens, uppriktighetens och kärlekens högtid. Att offra sitt kära barn, i Guds väg, var en gudomlig prövning för profeten Abraham (fvmh), och Eid al-Adha påminner oss om det. Islam vill även att muslimerna ska fira Eid al-Adha varje år för att de alltid ska bevara de gudomliga grunderna och värdena för att följa Guds befallningar och att behaga Gud. Herren befälde Abraham att offra sin käre son Ismael. När Abraham förmedlade Guds befallning för sin son sa Ismael:

”Å käre far! Utför Guds befallning. Du kommer att finna mig vara en av de tålmodiga.” En vacker morgon gick Ismael hand i hand med sin far i Minas öken mot offerplatsen.

Plötsligt dök en bagge upp framför Abrahams ögon och en röst sa: ”Å Abraham! Du har framgångsrikt klarat detta prov, må Gud vara nöjd med dig!”.

På detta vis offrade Abraham en bagge enligt Guds befallning. På dagen för 'Id al-Qurban offerar pilgrimerna för Guds skull och säger: ”Å Gud!

Vi har även underkastat oss Din vilja likt Abraham. På denna dag bryter vi oss loss från kedjorna av fångenskap och böjelser så att vi mer än tidigare kan närma oss Dig.”



Almedalsveckan



Under den första veckan i juli ägde Almedalsveckan rum på Gotland som är en viktig plats för alla politiska partier och organisationer. Almedalsveckan samlar också flera intresseorganisationer från näringslivet och hela veckan ägnas åt att diskutera samhällsfrågor. I år är det 50 år sedan det första talet ägde rum i Almedalen och det är även valår i år, vilket innebär att de politiska partiernas närvaro var extra viktig.

Enligt arrangörerna är Almedalsveckan idag världens största demokratiska samlingsplats för samhällsfrågor. Bakgrunden till veckan kommer från tiden då Olof Palme 1968 talade till folket i Almedalen i Visby. Arrangemanget har sedan dess växt varje år och sedan 1991 finns samtliga

riksdagspartier representerade under veckan. Förutom partiernas tal så ingår det även flera seminarier och evenemang i programmet, allt är kostnadsfritt och öppet för alla.

Denna öppenhet har dock fått kritik och lyft fram frågan om vilka som egentligen ska bjudas in under demokratis grundprinciper. Polisen har fått en del kritik för att tillåta högerextrema grupper demonstrera och störa ordningen under veckan. Statsminister Stefan Löfven kommenterade händelserna i sitt tal med att säga "Det kokar inom mig när jag hör att nazister är i Almedalen" Totalt besöktes Almedalen av fler än 40.000 personer förra året och antalet för i år har ännu inte publicerats. Antalet evenemang upp-

gick till fler än 4000, där seminarier var den vanligaste typen av evenemang. Intresseorganisationer och företag var de främsta arrangörerna under veckan, de vanligaste ämnena som diskuterades handlade om vård & omsorg, digitalisering eller demokrati.

Mer info går att finna på www.almedalen.info



***Eid al-Adha bön hålls under eiddagen
på Imam Ali Islamic Center i Järfälla klockan 10:00***

Du kan betala khums, **zakat**, sadaqa eller andra donationer via Swish förutsatt att du skriver detta i meddelandefältet.

Swishnummer: 123 196 30 24

PLUSGIROKONTO: 64 31 95-1

www.imamalicenter.se



Hälsohörna 7

Sover ditt barn tillräckligt?

Sömnen är en extremt viktig aspekt i våra liv som dessvärre försummas av många. Ett faktum som vissa går miste om är att olika åldersgrupper behöver olika mängder sömn. En manifestation av denna ovisshet är när föräldrar planerar familjens, och därmed barnens, sömnrutiner i enlighet med sina egna behov. I samband med skolstarten vill vi i denna artikel belysa sömnbehov hos barn och ungdomar från åldrarna 0-18 år. All information i denna artikel är baserad på de senaste verifierade vetenskapliga undersökningarna. Till en början, låt oss förstå varför en tillräcklig mängd sömn är viktig för kroppen. Studier har visat att för lite sömn hos barn är associerat med fetma (speciellt hos barn under 10 år och pojkar), ökad risk för kognitiva sjukdomar, mentala sjukdomar, självmordstendenser och narkotikamissbruk, (om <5 tim) ökad risk för hypertoni/hypertension samt sämre allmänt tillstånd, livskvalitet och prestation.

För mycket sömn anses i vissa fall också vara skadligt. Ett exempel är flickor under 18 år som kontinuerligt sover mer än 9,5 tim per dag. De har en större risk att utveckla hypertoni.

Följande rekommendationer är vad nutidens experter menar är optimala sömnmängder hos barn och ungdomar:

Ålder	Antal tim sömn/dag
0-12 månader	12-16
1-2 år	11-14
3-5 år	10-13
6-12 år	9-12
13-18 år	8-10

Ovanstående tidsintervaller refererar till sammanlagd sömn. Alltså nattsömn och eventuella tupplurar under dagen. Studier indikerar dock på att den bästa perioden för längre sömn är under natten och inte under dagen. Gud, den Upphöjde, säger:

"Det är Han som har skapat natten för er, så att ni under den får vila, och dagen, för att ni skall kunna se klart. I detta ligger helt visst ett budskap till dem som lyssnar." (Heliga Koranen, 10:67)

Följande vetenskapliga artikel finns att läsa i Journal of Clinical Sleep Medicine på:

www.dx.doi.org/10.5664/jcsm.6288



Lyckans hörna 8

Medvetenhet om det gynnsamma och det skadliga

Vi beundrar den insiktsfulla; den som är väl medveten om sitt liv, sin existens och sitt handlande. Den som saknar dessa två egenskaper liknar mer eller mindre en nattvandrare som inte riktigt vet vad denne gör och vart denne är på väg.



Lycka och perfektion grundar sig inte endast på insikt om det goda utan även om det som hotar, skadar och förstör människans personlighet.

Den framgångsrika floristen känner inte endast till vad som måste sås och planteras utan är även medveten om vad som hotar trädgården. Sedan tillämpas kunskapen som förvärvats för att utveckla en fin rosengård.

Den lycklige är ständigt vaksam och granskar alltid sitt handlande för att inte utföra något som skadar dennes andliga perfektion. Såsom den framgångsrika floristen skyddar sin gård mot ogräs och ohyra, garde-rar också den lyckliga sitt hjärta mot allt ont som kan krypa och kanske invadera hjärtat.

Vi vet att strävan för Gud och det goda gynnar vår lycka, men vad är det som förstör den? Roten till mycket om inte allt lidande är egoism. När människan prioriterar sina egna intressen och lustar framför Gud och förnuftets uppmaningar, då har denne begått själ-vavguderi.

Självcentrering är ett problem som tyvärr många av oss religiösa och icke-religiösa människor lider av. Det är något som inte endast skadar vår relation till Gud, utan även till andra människor och som slutligen orsakar en inre disharmoni.

Lycka kräver att vi i det vardagliga livet är uppriktiga med att skydda oss genom att i varje situation försvara sanningen, även när sanningen går mot våra egna intressen. Troende, slå vakt om rättrådighet och rättvisan som Guds vittnen, även om det skulle vara till skada för er själva eller era föräldrar och nära anförvanter.^(4:135) Anledningen är att den som har förstått vad livet går ut på och vart man är på väg, har också självfallet förstått att rätt och rättvisa går före ens egna lustar och intressen. Den som tror sig vara troende men som ignorerar versens uppmaning kan inte vara lycklig, även om personen inbillar sig vara det.



Sover
ditt barn
tillräckligt?



Anmäl dig till årets sommarläger

Plats: Barnens ö i Norrtälje

Datum: 17:e – 19:e augusti 2018

Tre dagar med föreläsningar på svenska, idrottsaktiviteter (simning, volleyboll, fotboll etc.), tävlingar, diskussionscirklar, etc.

Åldersgräns: 18 – 30 år (bröder och systrar är välkomna).

Anmäl dig på www.imamalicenter.se/sommarlager

Avgift: 500 kr (inkluderar logi, uppehälle och kursavgift).



Hej på er alla!

Hoppas allt är bra med er.

Denna gång ska vi prata om böneutrop eller "adhan", som det kallas på arabiska.

Vad är adhan? Adhan är kallelsen till bönen.

Det är dags för böneutrop

Vi börjar alltid bönen med adhan efter att vi har gjort wudhu (tvagning). Sedan ställer vi oss på bönemattan och står riktade mot Qibla och säger:

4 gånger: Allāhu Akbar - (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])

2 gånger: Ash-hadu an lā ilāha illal-lāh - (jag vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud)

2 gånger: Ash-hadu anna Muḥammadan rasūlul-lāh - (jag vittnar om att Muhammed (fvmh & hf) är Guds Sändebud)

(2 gånger: Ash-hadu anna 'Aliyyan waliyyul-lāh – (jag vittnar om att Ali (fvmh) är Guds ledare [över all skapelse]))

2 gånger: Ḥayya 'alaṣ-ṣalāh - (skynda till bönen)

2 gånger: Ḥayya 'alal-falāḥ - (skynda till befrielse)

2 gånger: Ḥayya 'alā khayril-'amal - (skynda till den bästa handlingen)

2 gånger: Allāhu Akbar - (Gud är större [än allt som kan beskrivas om Honom])

2 gånger: Lā ilāha illal-lāh - (det finns ingen gud förutom Gud)

Efter adhan kommer iqamah. Iqamah är lite annorlunda, vi kan ta det nästa gång.

Ta hand om er!

Böneutrop



Månadens hadith:

Guds sändebud Muhammed (Gvmh):

Den av er som är mig närmast på domedagen är den sanningsenligaste personen, den bästa förvaltaren, den som är bäst på att hålla löften, den med bäst uppförande och den av er som står folket närmast.

(Bihar al-Anwar, vol. 75, s. 94, nr. 12)

Ur Rosengården: (Ur åkallan Komeil)

Å min Gud och min Mästare, Jag frågar Dig då, vid Din kraft som Du har förutbestämt, vid Din gudomliga kungörelse som Du har gjort nödvändig och verkställt, och Du har övermannat den som Du har verkställt [domen] för, Att Du förlåter mig denna natt, och denna stund, för Alla brott som jag har begått, Alla synder som jag har utfört, Alla fula gärningar som jag har hållit hemliga, Alla dumheter som jag har gjort, hållit hemliga, avslöjat, täckt eller blottat, och All ondska som Du har beordrat de nobla skribenterna att skriva ned.

Källa: boken åkallelser (2017)

Ulf Svensson – En mans vision som blev till verklighet

Ulf Svensson bor i Norrköping tillsammans med sin hustru Marianne Sterner-Svensson och är 86 år gammal. År 1965 startade han Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping i Kolmården.

Under 60-talet var Kolmården en av Sveriges fattigaste kommuner och många flyttade ut och små åtgärder var inte möjliga på bygden.

Ulf Svensson, med intresse för scouting, människor och djur, såg stora möjligheter av att använda Östergötlands vackra skogar till fritidsaktiviteter, men planen ändras och det var början på en världssuccé vid namn Kolmårdens djurpark.

Ulf Svensson började kontakta olika djurparker i Europa men det enda svar han fick var ifrån Eskilstunas Djurpark som avrådde honom ifrån projektet.

Väl målmedveten kontaktade han

Sveriges dåvarande finansminister Gunnar Sträng som även han försökte sätta käppar i hjulen. Detta blev som en eld för Ulf Svensson, som direkt kontaktade en barndomsvän som var arkitekt och som för en försumbar summa pengar ritade upp ett par utkast.

”

Ifrån öppnandet av Kolmårdens djurpark var det en given succé

De kommande två åren gick ut på att skaffa privata sponsorer då det behövdes 1,5 miljoner enligt det godkända kostnadsförslaget som hade getts till finansministern. Arkitektvännen Tage Hedlund var den första att skriva upp sig, även en byggmästare i Stockholm och en restaurangägare i Malmö. Ulf Svensson läste så mycket

litteratur om djurparker han kunde medan han samtidigt reste runt i Europa till olika djurparker.

Ifrån öppnandet av Kolmårdens djurpark var det en given succé. Trafikkaos och 40 000 besökare var ivriga att få komma och besöka den nya djurparken som låg vid vattnet i en underbar bergsmiljö.

Efter första halvåret hade Kolmården 400 000 besökare ifrån Sverige och Europa. Precis som andra stora nöjesparker var Ulf Svensson väl medveten om att en nyhet per år var en viktigt bidragande faktor för fortsatt framgång. Ulf Svensson var delaktig i djurparken fram till år 1991 och idag är den privatägd och anses vara en av landets största turistattraktioner.



Bildkälla: mt.se



Bildkälla: folkbladet.se

www.dagensmuslim.se © 2017-2018

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om islam och muslimer i Sverige

Ägare: Imam Ali Islamic Center

E-post: info@dagensmuslim.se

Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla

Ansvarig utgivare: Akil Zahiri

Medlem i:
**SVERIGES
TIDSKRIFT**