

Sep 2018 - Nr: 21

Dagens Muslim 21

Ett ord från svenska muslimer — www.dagensmuslim.se

När sanningen vidrör rena hjärtan

➤ Sid 2



När sanningen vidrör rena hjärtan

Karavanen var på väg från Arabien mot Kufa, plötsligt stannar Imam Hussein, Profetens dotterson, sitt följe och rider mot ett tält. Han hälsar på en äldre kristen kvinna och frågar om hennes nygifte son Wahab. Modern svarar att sonen har gått efter vatten. Han meddelar: ”Säg till honom att han skall fullborda drömmen.”

När han lämnar tältet märker modern att vattnet börjar flöda där mannen stod.

Efter en stund kommer Wahab och frågar förvånat om vattenkällan och får reda på mannens meddelande till honom. Han blir utom sig själv, gråter och berättar för sin mor: ”Jag såg herren Kristus vara tillsammans med några män vars storhet var som den lysande solen. Herren frågade mig: ”

Wahab, tillhör du mitt folk?” när jag jakade sade han: ”Jag meddelar dig att han som står vid mig är den siste Profeten Muhammed... och det är hans rättmätige efterträdare Ali, och här är hans älskade Hussein. Wahab, stödj honom imorgon när han behöver hjälp och var säker att du är med honom i paradiset.” Sedan gav han mig en lysande tavla där mitt namn stod med. Mor, och du meddelar mig detta nu! Han är säkerligen Alis son, Hussein.”

Wahab rider ikapp karavanen och återvänder snabbt med ett ansikte lysande av glädje. Han hade blivit muslim och ville vara bland Imamsens följe. Hans fru motsätter sig eftersom de endast varit gifta i tre veckor, men modern uppmanar honom och till sist på kvällen rör sig dessa tre renhjärtade människor efter Imamsens karavan.

När massakern började nalkas övergav en del av följet sin Imam. Den tionde dagen, Ashura, när

Imamen var med ett 70-tal hjältar samt kvinnor och barn redo för att tillsammans måla en historisk tragedi, som manifesterade hur dygdiga, himmelska, känslofyllda och uppoffrande människor kan bli. De var i Karbala, belägrade av tusentals soldater vilka när som helst skulle attackera och begå blodbadet.

”
Det gäller därför att vara en aktiv stödjure för det goda

Wahab gick fram, försökte väcka de så kallade muslimer, bl.a. genom att fråga dem hur de kan kriga mot Profetens dotterson, vilken de dessutom var påbjudna att lyda, men förgäves. Till sist dödar han flera av deras ryttare i några dueller. Efter en tapper strid faller han till marken, träffad av pilar, huggen av spjut och många svärdsslag. Hans fru vill försvara Imamen tillsammans med sin make och betalar sitt liv vid sin tappra mans kropp.

Dessa heliga individer konverterade, men dödades av falska muslimer när de försökte försvara den Imam och islam som rörde och upplyste deras hjärtan. Därför besöker hundramiljontals muslimer deras gravar för att visa sin vördnad.

Mördarna fick kanske några guldmynt och bättre maktpositioner, men de fördömdes och fördöms än idag av varje levande människa. Anledningen är att vi är skapade för att älska godhet och avsky ondskan. Vår värdighet består i just hur

mycket vi arbetar för det och mot det onda.

”
Varje levande sanningssökare är skyldig att utbilda sig

Många hade chansen att vara med Imam Hussein (fvmh), men de missade den, de valde att vara passiva. Det goda som vi idag kan göra har vi imorgon kanske inte chans att utföra. Det gäller därför att vara en aktiv stödjure för det goda även om det går mot ens tidigare uppfattningar. När vi idag betraktar vår omgivning och vår omvärld finner vi saker och ting som uppenbarligen är goda att spendera den heliga tiden för. En av den mest viktiga fälten som varje muslim kan vara aktiv i är kampen mot främlingsfiendtlighet samt det växande och aggressiva muslim- och islamhatet, även kallat islamofobi. Varje levande sanningssökare är skyldig att utbilda sig och bekämpa islamhatet, vilket banar väg för förföljelser av troende muslimer och sedan alla andra muslimer. I denna kamp finns det många Wahab, vilka kommer att försvara islam mer än vad majoriteten av muslimerna själva gör.



Tragedin i Karbala; en manifestation av islams anda

Imam Hussein, Profetens dotter-son, lyckades tillsammans med sina lojala hjältar att visa och tillämpa islams principer och budskap under ett historiskt slag. Monoteism, kärlek till Gud och till skapelsen, barmhärtighet, omvändelse, lojalitet, bödens vikt, visshet, sötman av Guds närhet, oändlig självupppoffring osv. tiotals andra frågor och aspekter belystes av Imam Hussein och hans följe som manifesterade islams anda med sina oskyldiga blod.

En av de viktiga aspekterna som varje muslim, främst shia, bör belysa för sina medmänniskor är att Imam Husseins kamp avsåg att rädda islam mot despoter som överträdde de mest självklara etiska principerna. För den som vill lära känna islam är ashuratragedin den bästa, snabbaste vägen till en djup förståelse av islam.

Ashura - nyckeln till korrekt insikt om islam!

Var och en av oss, muslim såväl som icke-muslim, har en bild om islam. Frågan är om bilden vi har om islam är den korrekta? Faktum är att varje uppfattning om islam består av olika komponenter, eller bildligt talat, pusselbitar.

Den som förstår vem Imam Hussein (frid vare med honom) var, varför han mördades, samt vem despoten som begick massakern var, kommer också att förstå att historien som skrevs under umayyadynastin, vilken Yazid härstammat från, inte är pålitlig.

Det finns många olika former av islam, och det Imam Hussein lyckades visa var att dra en tydlig linje med sitt, sina barns, bröders och de lojala anhängarnas oskyldiga blod;

en röd linje som tydligt skiljer Profetens islam och anti-profetens islam åt. Detta var upplysningen som Imam Hussein visade med sitt heliga uppror, sådan att ingen betraktare kan gå miste om blottandet av tyrannen. Vilken individ som helst blir onekligen chockad när han eller hon får kännedom om att Profetens dotterson tillsammans med sin heliga skara mördades törstiga vid floden Eufrat av muslimerna själva. Det finns en anledning att varje iakttagande människa borde ställa sig frågan: Vad var det för något som gjorde att muslimer dödade honom, som de är påbjudna att vörda, lyda och vända sig till för att förstå islam?



Var och en av oss, muslim såväl som icke-muslim, har en bild om islam

Vem var Imam Hussein?

Profeten sade: "Hassan och Hussein är de unga människors herrar i paradiset, och deras far har en bättre position än dem." Hadithen (traditionen) implicerar att de fromma kommer till paradiset, och dessa två Imamer är bättre än alla män som inträder paradiset, undantaget Profeten själv och deras far Imam Ali.

Imam Hussein tillhör också Ahl al-Bayt dvs. Profetens hushåll:

"... Profeten kallade på Ali, Fatima, Hassan och Hussein... och han sade: "Min Herre! Dessa är mitt Hushåll (*Ahl al-Bayt*)."

Ahl al-Bayt är de som Gud har renat: "...Visserligen vill Gud, avlägsna all orent undan er, ni *Ahl al-Bayt*, och rena er fullkomligt." (Koranen 33:33)

Den viktigaste hadithen som återberättas av ca 30 bland Profetens följeslagare:

"Profeten (Gvmh) sa: "Jag lämnar efter mig två ovärderliga ting, om ni håller er fast vid dessa, kommer ni aldrig att fara vilse efter mig. Dessa två är mäktiga, den ena mäktigare än den andra. Den ena är Koranen, som är som ett rep som räcks ner från himlen till jorden. Den andra är min *Ahl al-Bayt* (hushåll). Dessa två kommer aldrig att separeras tills de möter mig vid *Kawthar*, källan i paradiset. Var därför noga i hur ni behandlar dessa två efter mig."

Imam Hussein var den yngste bland dem som muslimerna var pliktiga att lyssna på, för att inte fara bort från Guds religion. Frågan är om muslimerna har hållit sig fast vid Ahlul-bayt och deras föreskrifter såsom de försökt göra med Koranen? Muslimerna övergav detta testamente direkt efter Profetens bortgång och splittrades därav.

Imamerna presenterade Profetens vilja, och därför påpekade han vid många tillfällen faktumet att lydningen av Imam Ali är lika med lydningen av Profeten själv. Han sade också att den som krigar mot dem (*Ahl al-Bayt*), har förklarat krig mot Profeten:

Abu Hurairah berättar: "Profeten tittade på Ali, Hassan, Hussein och Fatima och sade: "Jag är i krig med den som är i krig med er och i fred med den som är i fred med er."

Kände inte de som mördade Imam Hussein tillsammans med hjältarna som försvarade honom, vem han var? Visste inte de att det var Profetens älskade dotterson, som de var pliktiga att följa och lyda, som de mördade?

Flera miljoner shiamuslimer besöker Imam Husseins helgedom i Karbala vid ashuradagen.

[Läs hela artikeln på Imamhussein.se](http://www.imamhussein.se)

”Jag vill vara en del av samhället”

Syster Dyanne arbetar på akutmottagningen på Södersjukhuset samtidigt som hon studerar till sjuksköterska i Eskilstuna. Hon har rötter ifrån Chile och var troende kristen innan hon år 2010 konverterade till islam.

Hon är även sjukvårdsbefäl inom hemvärnet och rycker ut vid nationella kriser.

Nedan är en intervju som Dagens Muslim gjort med henne.



Vad är din roll inom sjukvårdsbefälet? Vilka är er insatser?

- Jag leder en sjukvårdsgrupp inom hemvärnet. Vi är ett insatsförband som tjänstgör vid nationella kriser, såsom skogsbränder, kemattacker, större olyckor osv.

Vad var den huvudorsaken till din konvertering?

- Jag var troende kristen men saknade svar på existentiella frågor, islam gav mig svaren.

Hur började du arbeta för den svenska försvarsmakten?

- Jag tog en prova-på-kurs som frivillig soldat, GUF.

Under utbildningens gång kände jag en uppmuntran att inrikta mig på sjukvård, vilken blev ”Hemvärnsjukvårdare”.

Vi använde oss av realistiska scenarion och man fick lära sig mycket om sig själv, kontrollera sina egna känslor, ta hand om sin kamrat och sig själv i en krissituation. En bra kurs med bra pedagogik och ledare.

Varför önskade du bli en del av hemvärnet?

- Jag är en del av den nationella skyddsstyrkan i Sverige för jag anser att jag bor här och jag vill vara en del av samhället och på så sätt gör jag mitt för att vara i tjänst för mitt land och för att förverkliga den delen av vår tro som säger att de bästa utav oss är den som gör mest nytta för mänskligheten.

Jag älskar att kunna hjälpa människor och återfå kämparglöden eller stridsvärdet.

När blev du först kallad till att hjälpa till med sommarens bränder?

- På kvällstiden den 16:e juli kontaktades jag av min högre chef i vårt kompani; som sjukhusbefäl fick jag kontakta mina soldater för att kolla om de kunde åka ut med mig. Vi fick en dag att förbereda oss, oftast är det kortare. Jag fick tjänstledigt och åkte tillsammans med de övriga som kunde delta i uppdraget.

Hur länge var ni på plats?

- Först tre dagar. Men vi blev tillfrågade om vi kunde åka tillbaka nästa vecka. Vissa tackade nej, men jag och min kollega jakade.

Så nästkommande vecka var vi på plats tisdag – lördag. Det fanns mer behov, men jag hindrades av mina studier.

Vad är ditt huvudansvar?

- Mitt huvudansvar är nog inte att i som detta tillfälle ta kontakt med SOS Alarm. För vi har vårt interna system under insatser. Men kort sagt så är mitt ansvar att leda en sjukvårdsgrupp som ska ta hand om skadade eller vara kamratstöd för soldaterna. Vi är både mobila och har fasta punkter, så allt beror på hur läget ser ut.



Källa: Dagensmuslim.se

Vad mer kan du berätta om skogsbrandens släckningsarbete?

- Många aktörer samarbetar både utifrån och på plats; Röda korsets volontärer, civila volontärer... var och en ställde upp med något, allt ifrån mat, transport, städning av toaletter osv. Man blir rörd och tårögd av insatserna. Det fanns folk som städade området och toaletterna och de åkte ifrån plats till plats. Utöver svenska styrkor hade vi pol-

ska brandmän, franska brandmän, italienska flyg som hjälpte till att släcka, danska fanns det massor av. Vilket samarbete! Det var helt otroligt!! Det fanns i alla fall inte tillräckligt med personer och resurser, därför jobbade somliga 36 timmar i sträck och sov 2 timmar.

Kan du berätta om en specifik händelse ifrån brandsläckningsarbetet?

- Vi var två som skulle hämta två röskadade, jag har aldrig varit så

nära eld. Vi åkte in och det brann 20 m på var sida av vägen. Tänk dig en väg och man såg inte längre fram än 3 meter pga. all rök. Hur ska vi hämta dem, tänkte jag?

Vi mötte upp brandtjänsten och tillsammans med rökdykare åkte vi in på en gata. Vi hittade och gav dem syrgas.

När jag var där i elden tänkte jag på jahannam/helvetet, må Gud skydda oss alla, det var en otroligt stark känsla.

”Det viktigaste för mig är att de röstar”

Valet 2018 kommer nog att vara ett av de viktigaste valen vi någonsin tagit del av i modern tid. Valet i år kommer att hållas den 9 september. DM har fått möjligheten att intervjua broder Basim Ali som arbetar som valambassadör för SST(Statligt Stöd för Trossamfund).



Basim Ali pratar om valet i ett sommarläger på barnens Ö i Norrtälje.

Bild: Dagensmuslim.se

1. Vad innebär det att vara valambassadör?

- Jag uppmanar folk till att delta i det svenska valet och främja demokratin. Värt att nämna är att jag är politisk obunden i mitt arbete. Det viktigaste för mig är att de röstar, inte vad de röstar på.

2. Hur ser ditt arbete ut?

- Det är varierande arbetsuppgifter så som workshops, seminarium och bokbord. Målet är att uppmana så många som möjligt att rösta och informera om hur man röstar.

3. Vad informerar du om främst?

- Den största ovissheten som jag har märkt är att folk inte vet att det är tre olika val: stat, kommun och landsting. De flesta tror att det bara är ett statligt val.

Jag har även märkt att många nyanlända som inte har medborgarskap inte är informerade om att de kan delta i kommun- och landstingsvalen om de har varit bokförd i Sverige tre år innan valdagen.

”

Det är svårt att hitta ett parti som till 100% överensstämmer med ens åsikter

4. Vad för tips och råd kan du ge oss inför valet 2018?

- Man ska försöka se över sina personliga intressen och sen se vad de olika partierna står i dessa frågor. Det är svårt att hitta ett parti som till 100% överensstämmer med ens åsikter. Därför bör man se över vilka frågor som är de mest relevanta.

5. Hur kan man göra detta?

- Man kan läsa partiernas partiprogram på deras officiella hemsidor. Man kan pröva olika valkompasser och kontakta de lokala politikerna själva för mer information.

Aphram Melki: Integrationen är

Interreligiösa rådet i Järfälla som etablerades under år 2016 har bidragit till att olika trossamfund har fått större möjligheter att inkluderas i arbetet för integration.

Rådet styrs av kommunen. Aphram Melki (C) är rådets ordförande och var med och startade projektet.

DM har träffat Aphram och ställt några frågor om hans arbete i kommunen samt den roll interreligiösa rådet kan spela för att öka inkludering i området.

A: Hej, kan du presentera dig?

B: Ja, tack! Mitt namn är Aphram Melki, kommunalråd för Centerpartiet i Järfälla. Jag är med och styr i Järfälla med två andra partier. Jag är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden här i Järfälla. Jag har varit med i två mandatperioder och har också det politiska ansvaret för integration och mottagande i Järfälla. Förutom det har jag lyxen att få vara ordförande i det interreligiösa rådet här i Järfälla. Förutom det sitter jag för Centerpartiet på rikspanelet i den rikstäckande partistyrelsen. Jag sitter också och representerar partiet i något som är Sveriges kommuner och landsting där man träffas en gång i månaden från hela Sverige och driver frågor som har med kommunala och landstingsfrågor att göra.

A: Du nämnde interreligiösa rådet. Vad är det för råd?

B: Ja, det är faktiskt en sak som Järfälla sticker ut med på ett positivt sätt här i Järfälla. Jag har haft en diskussion här i fullmäktige, några har varit lite mot.

De förstod inte riktigt meningen med det interreligiösa rådet.

”

folk ska kunna ha ett arbete och vara självförsörjande

Från mitt perspektiv gynnas integrationsarbetet när även de religiösa samfunden är involverade i det här arbetet. Det har vi sett prov på här i Järfälla som sagt. Jag tror det är en kommun till som har gjort det tidigare, men Järfälla sticker ut då man utvecklat det här arbetet. Syftet med arbetet är att öka inkluderingen och takten av integrationsarbetet.

Vi vill ju att alla ska jobba mot gemensamma mål. Därför bjöd vi in alla de här samfunden som finns i Järfälla. Jag tror att vi är åtta stycken där bland annat Imam Ali Islamic Center är representerad av sheikh Hakimollahi. Jag uppskattar väldigt mycket hans deltagande i den här biten. Vi från politiken talar inte om för de här samfunden om vad vi ska göra. Men däremot gemensamt har vi landat i att vi ska jobba mot gemensamma mål. Integrationen är ett mål som vi ska arbeta för. En annan är att vi ska jobba för tryggheten för alla som bor i Järfälla. Allas lika värde och jämställdhet är också en fråga som vi kommer att

jobba för. Att folk ska kunna ha ett arbete och vara självförsörjande är också frågor som vi har tyckt att det här ska vi arbeta för.

A: Tror du att projektet har nått en del av sina mål hittills?

B: Ja, en del. Vi har gjort ett schema där vi svarat att vi t.ex. ska ut och trygghetsvandra. Vi har ju sagt att vi ska vara synliga, t.ex. mot skolledningarna.

Vi har gjort några insatser, men inte allt som vi vill. Det finns mycket mer att göra. Vi har påbörjat arbetet. Intresset är stort från den kommunala förvaltningen.

Alla pratar ju om det här integrationsarbetet. De allra flesta tycker att det här är jätteviktigt.

”

Syftet med arbetet är att öka inkluderingen och takten av integrationsarbetet

De som är kritiska säger:

”Varför ska ni låta religion bestämma över politiken?”

Men det är inte det vi gör. Vi säger att religiösa frågor är en del av samhället.

Vi kan inte förneka att de finns här. Då ska vi leva tillsammans, då ska vi kolla om vad vi är överens om.

Vi ska inte bråka med varandra, vi ska samarbeta.

Där ser vi att det finns mycket mer att hämta. Vi är precis i början.



Källor: mifti.se

ett mål som vi ska arbeta för

A: Järfälla var bland de första som utförde det med interreligiösa rådet. Vad säger du till de kommuner som inte har tänkt på det här hjälpmedlet?

B: Jag tycker att man ska pröva. Jag har lyft den här frågan när Centerpartiet hade ett konvent där alla våra 290 kommuner var inblandade. Det var stort intresse hos de kommuner som har en blandad befolkning. Jag menar att där det inte finns många religiösa samfund är intresset lite lägre. Men i de allra flesta fall och platser runt storstäderna och i övrigt också finns ju intresset. ”Men på vilka grunder samarbetar ni? Hur gör ni?” De vill ju gärna kopiera en del av vad vi har gjort. Alltså i stort är det positivt. Förutom de som säger: ”Ni går ju på farliga vägar. Ni går på domäner som vi inte ska arbeta med.” Då har man inte uppdaterat sin syn på att Järfälla och Sverige är ett samhälle som påverkas av mångfalden, och då måste vi bejaka det här.

A: Är det något som du vill lägga till kanske i slutet?

B: Jag vill passa på och tacka Imam Ali Islamic Center och ledningen i centret för sitt utomordentliga deltagande. Jag känner att jag vill tacka ordentligt för att ni är aktiva, ni vill visa att ni vill göra något och ni samverkar ju med kommunen, och det är jättebra. Det kan jag inte säga att alla vill göra. Det är en brist som vi måste åtgärda. Vi kan inte lämna någon vid sidan om. Då har vi problem som vi kommer att få betala för senare.

Ni vill ju samverka med oss, och vi kommer att samverka med alla som vill samverka.

Läs hela intervjun på
Dagensmuslim.se



Aphram Melki vid kommunalhuset i Järfälla

JOBBS GER INTEGRATION



Aphram Melki



Centerpartiet

Höstens val i Sverige

Den 9 september är det återigen val i Sverige. Alla som har fyllt 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare har rättighet att rösta, därtill finns regler för de som får rösta utan svenskt medborgarskap. Det finns tre olika val man röstar i som representerar de tre styrformerna i Sverige. Dessa nivåer är val till riksdag (högsta nivå), landsting (regional nivå) och kommunfullmäktige (lokal nivå).

Vem får rösta?

Den som är svensk medborgare har rätt att rösta i alla de tre valen. För de som saknar medborgarskap men ändå varit folkbokförda i Sverige mer än tre år i sträck har rätt att rösta i kommun- och landstingsvalet.

För att nå ut till gruppen utan svenskt medborgarskap och öka antalet väljare därifrån, så har en del kommuner även tagit fram information på andra språk. Ett exempel är Sollentuna kommun i Stockholm som tagit fram information på arabiska, farsi, somaliska, dari och tigrinja.

Ditt röstkort

Alla som har rätt att rösta får hem ett röstkort i brevlådan. I röstkortet står information om hur och var man ska rösta, det står även vilka val man har rätt att rösta i. Om man befinner sig i Sverige sker röstningen i närmaste vallokal i ens hemkommun.

Det går även bra att förtidsrösta för den som inte kan rösta på valdagen, om man befinner sig utomlands sker röstningen vid närmast ambassad eller konsulat i utlandet. Mer information kring hur man går tillväga står angivet i röstkortet eller på www.val.se.

För den som vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar finns det information på olika språk på

www.informationsverige.se.



Viktigaste frågorna inför valet hos röstarna

Enligt en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av SvD för augusti så har antalet som uttryckt klimatet som en viktig valfråga fördubblats sedan juni. Bland de viktigaste valfrågorna är det fortfarande sjukvård och skola

som är de viktigaste och klimatfrågan ligger på fjärde plats.

Enligt en intervju som SvD gjort med Sifos opinionschef Toivo Sjören framkommer det att fler frågor tenderar att beröra väljarna ju närmare valet man kommer.

Invandringsfrågan har fortfarande en viktig plats för många väljare då den ligger på tredje plats, men en anledning till att just sjukvård och skola ligger först kan bero på att det påverkar människor direkt.

En anledning till att klimatfrågan fördubblats kan bero på sommarens extremväder och att människor börjar bli mer medvetna om klimatläget, men det är fortfarande något indirekt menar klimatforskare som SvD talat med.

Om effekterna hade fått direkta konsekvenser, exempelvis förhöjda matpriser, så hade möjligen opinionen sett annorlunda ut i den frågan.

Toivo framhåller att de frågor som hamnar högst brukar också ändras beroende på utfrågningar och debatter mellan politiker.



Svenska shiamuslimer sörjer Imam Hussein

Under den islamiska månaden muharram kommer flera shiaislamiska föreningar i Sverige hålla sorgeceremonier i samband med ihågkommelsen av den tredje stora ledaren inom shiaislam, Imam Hussein (frid vare med honom).

Dessa program hålls på olika språk bl.a. på svenska, arabiska, persiska och urdu.

Imam Ali Islamic Center kommer även i år att hålla muharramprogram på tre språk, nämligen svenska, arabiska och persiska. Programmet äger rum från och med den **11 september till och med den 24 september**.

För mer information om programmet besök www.imamalicenter.se på respektive språk.



Muharramprogram på svenska

Koranrecitation, Ziyarah,
Föreläsningar av broder Fahad Fadhel

Datum: 15–19 september

Tid: 18:00 till 19:30

Plats: Imam Ali Islamic Center

Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla

VÄLKOMNA!

Lyckans hörna 9

Ta vara på ditt liv och organisera din dag

Ditt liv är ovärderligt och heligt. Varje dag och stund som passerar kommer man aldrig att kunna återvinna. Är vi då ansvariga för hur vi använder tiden?



Det är tydligt att vi har fått en viss tidsperiod för ett uppdrag vi har fått av Gud, det vill säga att utvecklas så mycket vi kan som människor. Tiden är därmed en av våra viktigaste skatter och ett heligt medel som vi måste ta väl hand om.

Den icke-religiösa använder tiden på ett effektivt sätt för att vinna olika positioner och materiella fördelar, något som leder till att man känner tillfällig lycka. Den religiösa däremot är ute efter att vinna något ojämförbart, nämligen Guds närhet.

För att ha störst chans att vinna måste man organisera sitt liv. Ju tidigare man påbörjar planeringen av sin dag desto mer kan man vinna. Bland de viktigaste råden som islam lärt ut är att vakna tidigt på morgnarna och lika så att sova tidigt på nätterna.

Som troende har man Guds välbehag som sitt mål och man försöker välja sina studier, vänner etc. på ett sätt som inte hindrar ens färd mot Gud. När du tar vara på din tid kan du bli framgångsrik i din utbildning och blir därmed en nyttig samhällsmedlem. Det gäller därför att vakna och väcka sina vänner, inte minst de religiösa, att inte slösa bort sina dagar och år, som i sin tur kommer att medföra ångest i framtiden.

Det är lämpligt att här avsluta med att den unge människan som tar vara på sin tid och medvetet kämpar under sin färd mot Gud är som en lysande pärla bland jordens befolkning. Profeten (Gvmh) sade: "Gud visar tillfreds upp den unge mannen, som dyrkar Honom, för änglarna och säger till dem: "Titta på Min tjänare, han lämnade sina lustar för Min skull!""

Månaden muharram

Vi sörjer Imam Hussein (fvmh) och hans trogna vänner och familj under månaden muharram. Allt hände i staden Karbala....

När Imam Hussein (fvmh) var på väg till Karbala visste han vad som skulle hända honom och hans familj.

Imam Hussein (fvmh) träffade Hurr, generalen för Yazids arme.

Han hade blivit skickats av Yazids ibn Muawiyah för att kriga mot Imam Hussein (fvmh). Yazids armé stoppade Imam Hussein (fvmh) och hans familj från att få vatten och dödade Imam Husseins söner Ali Akbar och Ali Asghar (fvmh), hans bror Abu al-Fadhl Abbas (fvmh).

Imam Hassans söner och Imam Husseins syster Zeynabs söner.

Imam Hussein krigade och offrade sitt liv för att rädda islam.

Imam Hussein krigade och offrade sitt liv för att rädda islam.

Hur kan vi tacka Imam Hussein (fvmh) för hans uppoffring tror ni?



Månadens hadith:

Imam Baqir (fvmh) sa:

”Om folk visste vilken dygd det är att besöka [Imam] Husseins (fvmh) grav skulle de dött av iver”.

(Källa: Thawab al-A'mal, s. 319)

Ur Rosengården: (En del av Ziyarah Ashura:)

Å Allah, Till Dig tillhör prisningen, de tacksammas prisning tillhör Dig över deras [Imam Husseins] missöden.

Prisad vare Allah för min enorma sorg!

Å Allah, skänk mig Husseins (fvmh) förböner på den kommande dagen (Domedagen), och låt mig stadigt och hängivet följa Husseins och Husseins kompanjoners fotspår, de som offrade sina liv för att försvara Hussein, frid vare med honom!

Källa: Boken Åkallelserna (ISBN: 978-91-87265-03-7)

Läs hela Ziyarah Ashura på imamhussein.se

Gustav II Adolf – Mannen som gjorde Sverige till en stor makt

Gustav II Adolf föddes på Stockholms slott år 1594 den 9 november. Hans uppfostran var rejäl och han lärde sig latin, holländska, franska och italienska. Retorik och krigskonst var andra ämnen som han studerade.

Vid 16 års ålder dog hans fader Karl IX och landet som han lämnade efter sig var på uppgång, men tyvärr så var den svenska adeln inte på Gustav II Adolfs sida då hans fader hade avrättat många av släkten Vasa under Linköpings blodbad.

Vid 17 års ålder kröntes han till kung och han var väl förberedd inför sin uppgift som kung. Sverige låg i krig med Ryssland,

Polen och Danmark. I det ryska kriget gick Sverige ut som vinnare och utökningen av den svenska lands marken ökade. Kung Gustav II Adolf började bygga ut Sveriges byråkrati tillsammans med fadern av byråkratin i Sverige, även kallad Axel Oxenstierna. Det var främst genom att bygga upp system av ämbetsverk, domstolar och inrättande av gymnasium. Man byggde även ut Uppsala universitet.

Gustav II Adolf var kallad för ”Lejonet från Norden.” Hans död inträffade den 6 november år 1632 när han var 37 år gammal. Det finns även två torg i Sverige som är uppkallade efter Gustav II Adolf.

Det ena ligger i Norrmalm som var dåtidens stadskärna. Torget har haft en rad olika betydelser genom historien såsom grustag, hantverkarsamhälle och manifestationer. Det andra torget ligger i Göteborgs centrala delar i Nordstan.



Källa: Wikipedia.org

Innan statyn av kung Gustav II Adolf placerades där användes torget som salutorg, och idag är torget omgivet av Börsen, Stadshuset, Wenngrenska huset och Rådhuset.

”

I det ryska kriget gick Sverige ut som vinnare



Källa: Ourtravelpics.com

www.dagensmuslim.se © 2017-2018

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om islam och muslimer i Sverige

Ägare: Imam Ali Islamic Center

E-post: info@dagensmuslim.se

Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla

Ansvarig utgivare: Akil Zahiri

Medlem i:
**SVERIGES
TIDSKRIFT**