

Nov 2018 - Nr: 23

Dagens Muslim²³

Ett ord från svenska muslimer — www.dagensmuslim.se

Vilken Muhammed?

➤ Sid 4-5



Hur förhåller vi oss till islam-kritik?

Många beskriver muslimer som intoleranta mot islam-kritik. Faktum är att man välkomnar en saklig kritik och har en stark övertygelse om att granskningen av vår lära leder till en bättre förståelse av den.

Som muslimer är vi uppmanade att ha det mänskliga samhällets bästa när vi diskuterar eller argumenterar för eller mot en viss idé.

Vi antar att kritikern mål är samhällets bästa och då är det viktigt att kritikern se till att inte skapa en hätsk miljö.

Drivkraften för många islamkritiker är att de ser islam som ett problem vilket inte kan inkluderas i deras världsbild. Detta innebär att kritikern tar för givet att ens utgångspunkt och världsbild är den korrekta och bästa för människan att följa, det är något som bör granskas.

De som kritiserar islam och beskriver sig själva som toleranta bör ställa sig en enkel fråga: varför anser jag att min utgångspunkt är rätt och att muslimen skall underkasta sig den? Islam uppmanar, redan i början av 600-talet, att vi skall vara opartiska och aldrig ta för givet att vår utgångspunkt är den korrekta när vi vill starta en diskussion. Gud uppmanar sin sista profet att med följande toleranta ton till med dem som förnekade islam:

Helt säkert är det så att det antingen är vi eller ni, som följer rätt väg - och [ni eller vi] som helt och hållet har gått vilse."(Koranen, 34:24)

De som kritiserar islam eller vilken annan lära som helst bör som en startpunkt acceptera att

sanningen ligger inte nödvändigtvis hos dem utan kanske hos den lära de ser ned på och kritiserar. Den som inte accepterar denna rationella och vidsynta utgångspunkt får acceptera att beskrivas som trångsynt och osaklig kritiker.

Diskussioner mellan två parter där var och en talar från sin "rätta" utgångspunkt visar parternas okunskap eller högfärdighet och leder aldrig till något vettigt.

Islam utgår från att det finns en transcendent och vis skapare som har en mening med människans skapelse och stiftar lagar som aldrig är motsägande och som hjälper henne att uppnå målet med sin existens. Islamkritikern utgår däremot oftast från en motsatt utgångspunkt, dvs. människan har varken skapare eller mening med sitt liv och bör därför leva det jordiska livet såsom hon önskar. Därför blir personen vredgad när islam begränsar exempelvis relationen mellan könen och förbjuder alkohol, påbjuder slöja, begränsar sexuella njutningar etc.

I stället för att genom destruktiv kritik och ibland förlöjligande av islams lagar polarisera vårt gemensamma samhälle, vara mer vidsynt, genom att låta granska sin och islams utgångspunkter. Om det visar sig att det inte finns någon skapare eller finns saknar mening med sin skapelse, då vet vi också att hela islam lik andra religioner endast är en illusion. Det är vad kriti-



kern önskar men personen måste också göra sig redo att diskussionen kanske visar motsatsen, dvs. islams utgångspunkt är korrekt. Då vet vi att det istället är den materialistiska världsbilden som är illusion.

”

Kritiker bör känna ansvar att inte skapa onödiga konfrontationer

Många islamkritiker tar för givet att de sitter på den mest utvecklade och humana livsåskådningen och fördömer därför allt som inte överensstämmer med deras lära. Koranen (2:111, 21:24, 27:64 m.fl.) riktar sig till olika grupper och uppmanar dem till diskussion samt att det avgörande skall vara bevis och inte rena påståenden och önsknings.

När vi kritiserar på ett vetenskapligt och ödmjukt sätt varandras utgångspunkter blir debatten mer bördig och mindre skadlig. Kritiker bör känna ansvar att med sina ord och formuleringar inte skapa onödiga konfrontationer.

Kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november

ett pressmeddelande från Migrationsverket, så beräknas det uppsatta målet med att ta emot 5000 kvotflyktingar i år vara uppnått redan i november. Processen fungerar som sådant att underlag från UNHCR presenteras till Migrationsverket, utifrån underlaget kan myndigheten ofta göra en bedömning direkt från Sverige. Däremot i svårbedömda fall reser en delegation från Migrationsverket till områden för att göra en bedömning i värdlandet. Innan årets slut ska tre inplanerade resor göras med en delegation från Migrationsverket.

Det är UNHCR som beslutar hur de 5000 kvotplatserna ska fördelas, i år ligger en stor andel av fokus på Syrien, Nordafrika och östra Afrika.

”

Sverige har sedan 1950 tagit emot kvotflyktingar

Sverige har sedan 1950 tagit emot kvotflyktingar, dvs flyktingar som flytt från sitt land och blivit utvalda av UNHCR - FN:s flyktingorgan - att flyttas vidare till ett annat land. Det är UNHCR tillsammans med Sverige som sköter processen.



UNHCR presenterar underlag för Migrationsverket, som sedan bedömer och beslutar varje enskilt fall.

Processen kräver bra samarbete med Sveriges kommuner, när en flykting tas emot av en kommun så ordnas bostad och insatser för att komma in i samhället. Enligt Oscar Ekblad har samarbetet överlag fungerat bra, detta meddelar Migrationsverket via sitt pressmeddelande.

Källa: migrationsverket.se

Kortare handläggningstider för studenter

Internationella studenter som vill studera i Sverige har nu kortare handläggningstider om man jämför med samma period förra året.

Anledningarna är flera, dels har man på Migrationsverket bättre kontakt med lärosäten och högskoleförbund, dels har man satsat på att arbeta bort många äldre ärenden. Ytterligare en anledning är att doktorander nu får uppehållstillstånd i två år istället för ett år som tidigare.

Kontakten med lärosäten har förbättrats framförallt genom att Migrationsverket arbetat aktivt med att beskriva behoven som de ställer på studieintyg, detta har minskat antalet kompletteringar och därmed förkortat handläggningstiden.

Kombinationen av dessa insatser hos Migrationsverket ska leda till en förbättrad process både kortsiktigt och långsiktigt.



Bildkälla: backtogod.net



Föreläsning på engelska i samband med Profetens och Imam Sadiqs födelsedag:

Föreläsare: Dr. Ali Shomali

Datum: 2018-11-25

Tid: kl. 19:00

Plats: Imam Ali Islamic Center, Datavägen 2B, 175 43 Järfälla

VÄLKOMNA!

Vilken Muhammed?

De islamiska texterna ger en inkonsekvent beskrivning av Profeten, därav en viktig fråga som var och en bör funderar över: Kan alla dessa beskrivningar vara korrekta? Varken utomstående akademiker eller lärda muslimer hävdar att samtliga berättelser är riktiga. Den bok som är oförändrad och verkligen innehåller det som den avses innehålla är Koranen. Därför bör Koranen, för muslimer såväl som icke muslimer, vara det bedömningsmönster som avgör sanningsvärdet på de motstridiga bilderna som presenteras i den islamiska litteraturen.

En del muslimer tror att vissa hadithsamlingar är helt korrekta. Dessa verk anses, enligt denna uppfattning, ha några enstaka mindre pålitliga hadither. Därmed tvingar de sig att accepterar alla berättelser om Profeten vilka förekommer i dessa verk, även om de ibland är motbudande. En sådan uppfattning går mot Koranen och tvingar således dessa individer att leva i en ständig kamp att vilja förena dessa motstridiga berättelser om Profeten.

De islamiska hadithsamlingarna bör betraktas såsom de bibliska skrifterna. Detta eftersom båda skrifter innehåller profeternas predikningar som förvarats i en muntlig tradition tills de, decennier eller sekel, skrivs ner. Bibeln liksom isla-

miska hadithkällor innehåller motstridigheter vilka givetvis inte kan antas vara sanna, inte minst beskrivningen av profeterna. Bibeln innehåller sagor där Gud beskrivs om en gående gestalt som dessutom ångrar sig för att ha utfört vissa handlingar, väljer att brottas med sin profet Jakob, beordrar mord på oskyldiga, låter Jakob bedra sin far och svika sin store bror Esau för att få bli profet. Vetande om allt det som skall ske beordrade profeten muslimer att endast vända sig till Koranen och de 12 rätt-

mätiga ställföreträdarna efter honom. Detta kommer att garantera en korrekt förståelse av islam och vad profeten predikat.

Varje förnuftig individ bör överväga om ens bild av islam och Profeten är komplett och korrekt.

Avvisa framställningar av islam och profeten som står i kontrast till Koranen; eftersom den är enligt muslimer och icke muslimer mer autentisk än övriga grundtexter. Sett utifrån islamiskt perspektiv är Koranen ojämförligt högre än hadithsamlingarna då den är Guds uppenbarelse.



I vissa hadither påstås Profeten begå handlingar som inte kan förväntas av en dygdig och ibland inte ens av en vanlig människa. Hadither beskriver honom som en person fylld av tvivel när han först tog emot uppenbarelsen, även hans sista stunder före bortgång beskrivs av förvanskarna på ett olämpligt sätt.

”

*De islamiska
hadithsamlingarna
bör betraktas såsom
de bibliska skrifterna*

Hurdan var då profeten Muhammed (s) enligt Koranen och samstämmiga hadither? En person som mötte tragedier och motgångar sedan sin barndom, mötte hataktioner från sina fiender som torterade både honom och de försvarslösa anhängarna. Han var den store profeten som fick börja ensam och sedan sprida monoteismen världen över. Han som beskrevs av de bibliska profeterna som den profet som inte skulle knäckas eller mjukna framför fienden som omgav honom. Trots att han slutligen vann över de som förföljt muslimer och regerade över hela Arabien och lät dem vända

sig till Gud valde han att inte hämnas på sina fiender.

Han var den hängivne tjänaren som vakade nätterna tillbedjande sin Älskade Skapare. Den kärleksfulle som plågades av att se folk lida i sin ignorans. För att inte folk lida av hunger skänkte han sin mat och var ibland dagar utan någon mat. För att rädda mänskligheten offrade han både sig och sin avkomma, de rättmätiga efterträdarna, vilka kämpade och mördades för att lysa mänsklighetens väg.

Vid pennan
Fahad Fadhel



Bild: Filmen "Muhammed Messenger of God" av Majidi

Lyckans hörna 10

Träning och den andliga utvecklingen

Som människor är vi ansvariga att hålla våra plikter och se till att vi ständigt färdas mot målet med vårt liv. Det är enkelt att vilja bli en bättre, perfekt och lycklig människa men svårt att verkligen bli det man önskar vara.

Det finns inget lycko-piller som gör att man blir perfekt och lycklig människa. Lycka och perfektion är något som kräver stora ansträngningar under en lång tid. Hur skall vi då starta denna resa? Ett av de mest effektiva råden som de muslimska etikmästarna ger är övervakning och tillrättavisande. De lär att vi först bör bestämma oss att vi inom loppet av exempelvis några timmar eller en dag försöka hålla oss borta från alla ond och försöka göra allt gott som vi har möjlighet att göra.



”

Det finns inget lycko-piller som gör att man blir perfekt och lycklig människa.

Under tiden skall vi vara extra vaksamma, detta eftersom vi är i ett övervakningstillstånd. När tiden har passerat skall vi sätta oss ned och granska allt vi gjort och tacka Gud för lyckan för det goda vi gjort och kanske belöna oss med något vi tycker om. Om vi däremot har begått några fel bör vi tillrättavisa oss genom något lämpligt straff, exempelvis att inte få äta choklad eller något annat vi tycker om.

Den här övningen kommer redan från första dagen att reducera våra bristfälliga gärningar och utöka våra goda handlingar. Ju mer vi fortsätter desto mer vaksamma kommer vi att bli och vaksamhet är nyckeln till all framgång på samma sätt som försummelse är anledning till all misslyckanden.

Den som är ung och börjar med en sådan övning och håller en andlig styrka och tillstånd är lik den framgångsrika elitidrottaren som sedan sitt tonår valde att träna och hålla en hög kondition. Man kan börja sin själsliga utveckling även vid sin ålderdom, det är dock något osmart.

Hälsohörna 9 ÄT FISK!

Varför? Vilka typer? Hur?

Del 2: Vilka typer av fisk ska vi äta?



I föregående artikel (Del 1: Varför bör vi äta fisk?) nämnde vi vissa viktiga fördelar med att äta fisk. Vårt fokus var på fiskfettet omega-3. Och vi diskuterade varför det är viktigt att ha konstanta intag av omega-3.

I islam avrådes man från att äta fisk som saknar fiskskal. Fiskarter, däribland de med fiskskal, delas in i tre typer baserad på hur stor mängd bra fett (däribland omega-3) varje typ innehar. För att få rent protein, så kan man fokusera sig på ”Magra” fiskar. Men om man vill också berikas med de goda fetter, främst omega-3, så bör man fokusera på ”Medelfeta” eller ”Feta” fiskar. För detaljer, se tabellen nedan som är hämtad från livsmedelsverkets hemsida. Notera att baserad på vår undersökning har alla nedan fiskar fiskskal.

| Magra fiskar (Fetthalt under 2 g/100g) | Medelfeta fiskar (Fetthalt 2-8g/100g) | Feta fiskar (Fetthalt över 8g/100g) |
|---|--|--|
| Gädda | Pinklax | Sill |
| Gös | Flundra | Regnbågslax |
| Långa/lutfisk | Öring | Guldsparid/Inlagd sill |
| Torsk | Braxen | Böckling |
| Sej | Strömming | Makrill |
| Alaska Pollock | Havsabborre | Lax odlad |
| Hoki | Röding | |
| Kolja | | |
| Abborre | | |
| Rödspätta | | |
| Kapkummel | | |
| Sik | | |
| Tonfisk i vatten | | |
| Pangasiusmal | | |
| Tilapia | | |

Främst på grund av människans miljöföroreningar, finns det idag olika typer av giftiga ämnen i havet som levande organismer, däribland människor, inte kan metabolisera. Dessa ämnen, såsom kvicksilver eller dioxin och PCB, förblir i kroppen hela livet efter intag. Stora mängder av dessa ämnen kan vara mycket skadliga. Större fiskar som äter små fiskar, innehåller stora mängder av dessa ämnen. Detta eftersom varje liten fisk som de konsumerar innehåller små mängder av dessa ämnen. Därmed, den stora fiskens ansamling av dessa ämnen som ackumuleras under flera år, är mycket större än organismer som inte äter andra fiskar. Därmed, rekommenderas det att man försöker hålla sig till små fiskar. Barn och gravida bör vara extra vaksamma vidrörande detta. Vår rekommendation är små sill eller makrill som både har mindre mängder av dessa ämnen, samt innehåller stora mängder av omega-3.

För mer information fråga din läkare eller besök livsmedelsverkets hemsida på www.livsmedelsverket.se



Att tvaga (wudhu) innan bön

Jag måste alltid tvaga mig innan bönen och innan jag rör på Koranens text. Vi rensar själen och tankarna och vi tvättar kroppsdelarna under wudhu. Därför säger min mamma till mig att det är bra om jag alltid försöker vara tvagad. Jag gör wudhu innan jag går ut, sover, äter och när går till moskén med min familj.

Så här gör jag min tvaga (wudhu):

1. Jag kavlar först upp ärmarna och tar av mig strumporna.
2. Om jag har på mig klocka, ring, glasögon eller slöja tar jag av mig dem.
3. Om jag är blöt om håret eller fötterna torkar jag dem.
4. Jag vet min avsikt (niyyah): Jag ska göra wudhu för att komma närmare Gud.
5. Jag tar lite vatten i höger hand och håller det över ansiktet. Jag ser till att vattnet kommer på hela ansiktet. Max 2 gånger.
6. Jag tar lite vatten i vänster hand och håller det över höger underarm. Sedan stryker jag över höger underarm med vänster hand, från armbågen och endast uppifrån och ned, och ser till att vattnet kommer överallt. Max 2 gånger.
7. Därefter tar jag lite vatten i höger hand och tvättar vänster underarm på samma sätt som jag tvättade höger underarm. Max 2 gånger.
8. Med tre fingrar på höger hand stryker jag över hjässan. Sedan stryker jag över höger fot med höger hand från tåspetsarna till vristen, just där foten och benet möts. På samma sätt stryker jag över vänster fot med vänster hand.



Månadens hadith: Profeten (Guds välsignelser vare över honom & hans familj) säger:

”Jag har enbart blivit utsänd för att fullända den högsta moralen.”

Ur Rosengården:

Du är kärlek

*Du är rygsningen längst min ryggrad
känslan i mina fingrar
värmen i min själ*

*som ännu rör sig
mot något jag inte vet
men vill ta på
känna igen
i din närhet*

*Du som har sett
du som har hört
du som har känt
alltid, alltid
utan att tveka
för sanningens skull*

*Det du var
det du är
det du blir

är kärlek*

Mevlana Jalaluddin
Muhammed Rumi
31 oktober 1207
till 17 december 1273.



Av: Mevlana Rumi
Källa: www.poeter.se

Karl Vilhelm Zettersteen - Dalmasen som blev professor inom de semitiska språken



Bildkälla: Vitterhetsakad.se

”

Han fick titeln emeritus år 1931

Karl Vilhelm Zettersteen föddes i Orsa i Dalarna den 18 augusti år 1866.

Karl Zettersteen studerade vid Uppsala universitet och det var de semitiska språken som utgjorde hans studier. Han hade stor kunskap om de semitiska språken, speciellt arabiska, men han gjorde även djupgående studier inom persiska, turkiska och nubiska. Han började som student och 11 år senare blev han filosofie doktor för att sedan

bli docent vid Uppsala universitet. Till sist blev han professor vid Lunds universitet. Han fick titeln emeritus år 1931 för hans arbetsinsats vid Lunds universitet.

Karl Vilhelm Zettersteen studerade även vid det islamiska universitetet Azhar i Kairo där han studerade nubiska och modern arabiska.

Idag är Karl Vilhelm Zettersteen mest känd för att ha gjort den första svenska översättningen av den Heliga Koranen på svenska som publicerades år 1917.

Karl Vilhelms översättning fick stor betydelse för utformningen av religionshistoria vid Uppsala universitet under religionsforskaren Nathan Söderbloms tid. Han översatte även en annan modern arabisk klassiker vid namn ”Al-Ayyam”, som på svenska heter ”Dagarna”.

Dock p.g.a. sin död den 1 juni 1953 hann hans verk aldrig bli publicerat.

”

*Karl Vilhelms översättning
fick stor betydelse för
utformningen av
religionshistoria*

Däremot har Göteborgs universitet kommit ut med en elektronisk faksimilutgåva, och det är institutionens medarbetare för litteratur, idéhistoria och religion som står för denna utgåva.

Källa:
wikiwand.com
litteraturbanken.se



www.dagensmuslim.se © 2017-2018

Du kan läsa hela tidningen digitalt och få tillgång till andra artiklar och nyheter om islam och muslimer i Sverige

Ägare: Imam Ali Islamic Center

E-post: info@dagensmuslim.se

Adress: Datavägen 2B, 17543 Järfälla

Ansvarig utgivare: Akil Zahiri

Medlem i:

**SVERIGES
TIDSKRIFT**