

(Budskapet)
Samma tidskrift
med nytt namn

Augusti 2017 - Nummer 9

Dagens Muslim⁹

Ett ord från svenska muslimer www.dagensmuslim.se

Dan Eliasson:
*"Vi kommer att bli fler
poliser sakta men säkert.
Detta kommer hela landet
att känna av."*



Imam Ridhas (fvmh) helgedom, världens största moské

Imam Ridhas helgedom, som ligger i centrum i staden Mashhad i Iran, är Imam Ridhas (fvmh) begravningsplats....

Sida 5



Vad säger islam om våld?

Artikel 1

Islam har på grund av terrororganisationers skrämmande brott, somliga muslimers illgärningar samt massmedias nedsvärning, kopplats till våld. Mycket av islamfientligheten är på grund av ISIS vilket är ett ont skott från det ruttna trädet Al-Qaida. Dessa organisationer har skrämt icke-muslimer och även många muslimer bort från islam. Innan jag går in på vad islam har redan på 610-talet sagt om våld och hur olika irrläror har förvrängt islam är det viktigt att uppmärksamma läsaren på tre viktiga punkter:

1. ISIS har stöd av vissa diktatoriska regimer och grundar sig på en wahabitisk ideologi.
2. Koranen kan tolkas olika och vi är därför skyldiga att hålla oss till de riktlinjer som profeten gett för en korrekt förståelse av Koran.

Det är annars naivt att tillskriva profeten Muhammed en lära trots att han redan på 610-talet har avfärdat den. Lärda muslimer kan spekulera om vad olika verser betyder men den som vill med säkerhet veta vad en vers har för budskap bör vända sig till vad profeten och de ädla efterträdarna från hans avkomma har lärt. Som det kommer att förtydligas i denna artikelserie vill islam förhindra våld.

Det är nyttigt innan vi studerar hur olika missbrukade koranverser bör tolkas enligt Koranen och profetens lära att avslöja för läsaren som inte är insatt i islam att denna organisation har brutit islams mest grundläggande principer.

1. ISIS kan med lögn och miss-tolkningar helga självmordsbombningar och mord på icke-muslimer och muslimer, men varför dödar de barn?

2. Vad har de för ursäkt att spränga moskéer som är muslimernas heligaste platser? Varför vill de spränga Kaba som muslimerna under sina dagliga böner vänder sig mot?

3. Med lögn helgar de mord på sina fiender och likasinnade rivaler men hur kan de helga att bränna, grilla och släpa folk till döds?

4. Hur kan de låta barn avrätta folk? Hur kan de helga sin användning av oskyldiga barn som självmordsbombare?

Dessa och många andra punkter avslöjar för oss att den här organisationen inte kan tillskrivas islam utan ondskan själv. Det är därför felaktigt att diskutera hur de tolkar olika koranverser, men nödvändigt att förklara för läsaren koranverser som ISIS och islamfientliga krafter använder för sina respektive hat-ideologi.

Jag vill avsluta denna artikel med två verser en som ISIS använder och en som visar hur islam och troende muslimer bör förhålla sig till krig. Nästa artikel kommer att ta upp flera verser av respektive kategori. Den som vill ha en välgrundad och riktig förståelse av vad islam säger om fred, våld och krig bör ta hänsyn till alla aktuella verser från både kategorierna.

Den första versen missbrukas av ISIS och islamfientliga krafter till skillnad från den andra versen som uppmärksammas sällan och visar tydligt vad Koranen säger om krig:

”DÅ NI möter förnekarna [i strid], låt [svärderna] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä;”
(47:4 Bernström).

”

denna organisation har brutit islams mest grundläggande principer

”Var gång de tänder krigets eld, låter Gud den att slockna. Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida sedefördärv - och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden”
(5:64 Bernström).

Skillnaden mellan dessa två verser är att den första vilken oftast missbrukas handlar om ett krig som muslimer var tvungna att ta. Den andra versen gäller alltid och lär oss att Gud ur ett islamiskt perspektiv är mot krig, något som bekräftas av många andra koranverser samt av att ett av Guds namn just är Fred.



Är svenska muslimer rätt representerade i media?

”Det finns stora brister i rapporteringen om religion i Sverige. Ett fåtal muslimska församlingar får ofta föra alla muslimers talan, vilket skapar en ensidig bild av vad muslimer i allmänhet tycker” skriver Göran Larsson, professor i religionsvetenskap.

Att ge en så allsidig bild av verkligheten som möjligt där olika röster får komma till tals är på flera sätt grundbulten i det journalistiska uppdraget. Detta faktum är speciellt viktigt när det gäller frågor som rör samhällsgrupper som ofta upplever att de framställs på ett stereotypt eller förutfattat sätt och som inte automatiskt har tillgång till mediernas kanaler.



När journalister söker efter muslimska uppfattningar vänder de sig främst till representanter för ett fåtal organisationer

Men hur ser det egentligen ut i svenska medier? Vilka muslimska organisationer är det till exempel som kommer till tals och vilka är det som inte hörs?

När journalister söker efter muslimska uppfattningar vänder de sig främst till representanter för ett fåtal organisationer, med nära band till varandra, har kopplat ett rejält grepp om rollen som muslimers representanter i svenska medier, så var det resultat

av Sveriges radio studie gjordes i 2013, Bilden har inte ändrats sedan dess. Det är fortfarande samma organisationer som får det största utrymme i svenska media och allmänheten får lyssna på bara en sidig bild av muslimer och islam. Istället att det ska vara en mångfald och varierade åsikter, råder det snarast enfald som är långt ifrån representativa för alla landets muslimer.

Så vilka röster framträder inte när journalister skriver om islam i Sverige? Till exempel är det tydligt att talespersoner för shia, Ismailiya och zaidiya -muslimer inte kommer till tals och inom-islamiska skillnader är sällan noterade.

Det bör ligga i den granskande samhällsjournalistikens uppdrag och intresse att på ett nyanserat sätt spegla de stora skillnader som de facto finns mellan olika muslimska individer och grupper i landet. I stället för en förenklad och stereotyp framställning skulle därigenom olikheter och variationer kunna framträda. Shiamuslimer, sunnimuslimer, Kvinnoförbund, biståndsorganisationer och kulturföreningar – Sveriges muslimer är idag mer organiserade än

någonsin. Både längs etniska och teologiska skiljelinjer, men även över dessa gränser inom olika sakfrågor. En spegelbild av den mångfald som ryms hos alla dem svenskar som identifierar sig som muslimer.



Sveriges muslimer är idag mer organiserade än någonsin

Att det är bara få tal organisationer med en vis riktning inom islam som får representera, tolka och berätta om hur till exempel Sveriges muslimer skall leva och tycka som rättfärdiga muslimer är en farlig tendens som borde ändras.

Svenska journalister har en stor utmaning i att ge denna ”tysta majoritet” en representation i sin nyhetsbevakning.

Av: Ayad Sabah



Bildkälla: basken.nu

Alla är varmt välkomna till

ÖPPET HUS

i Imam Ali Islamic Center

Imam Ali Islamic Center välkomnar dig till centrets öppna hus. Umgås med oss under en aktivitetsfylld dag! Vi bjuder på god mat och gott sällskap. Detta är din chans att få dina frågor om islam och muslimer besvarade.

Föranmälan krävs ej, men skicka gärna en bekräftelse e-post till:

info@imamalicenter.se

Datum: 13:e augusti

Tid: 11:00-19:00

Adress: Datavägen 2B, 175 43 Järfälla



Dan Eliasson: ”Vi kommer att bli fler poliser sakta men säkert. Detta kommer hela landet att känna av.”

Almedalsveckan, som varje år äger rum på den vackra ön Gotland, är ett passande tillfälle för alla att bekanta sig med olika institutioners, statliga organisationers och politiska partiers åsikter och program. Almedalsveckan ägde rum mellan 2–9 juli i år. Flera personer från olika städer deltog i denna politiska festival. Dagens Muslim närvarade även i staden Visby och besökte Almedalen och tog tillfället i akt att fråga rikspolischefen Dan Eliasson (DE) om polisens reaktioner och synpunkter kring senaste attacker mot muslimska moskéer i Europa inte minst den anlagda branden i Imam Ali moské i Järfälla:

➤ Tidigare under dagen i Almedalen, talade du om arbetet mot radikal islamistisk terrorism. Kan du också berätta för oss om situationen när det gäller bekämpning av hotet och attackerna mot muslimer i Europa generellt, men i Sverige i synnerhet, såsom Finsbury Park moské attacken i London, eller mordbranden i Imam Ali Islamic Center i Järfälla?

DE: Detta är exakt lika allvarligt som radikal islamistisk terrorism. Alla grundläggande rättigheter skall säkras i vårt land. Tidigare pratade vi också om vit maktmiljö, den autonoma miljön. Det är också människor som har våldsbejakande ideologier, som är lika allvarligt som våldsbejakande islamister.

➤ Ovannämnda attacken mot moskéerna har gjort många muslimer i väst oroliga, i synnerhet muslimska kvinnor. De anser att de kan mycket väl bli attackerade under deras vardag av högerextremister. Vi har dessutom läst i median om diverse fall där muslimska kvinnor får höra svordomar och hot. Vad vill du säga till dessa kvinnor som du kan nå genom ”Dagens Muslim”?

DE: Jag vill säga att så fort man blir utsatt för någon form av övergrepp, oavsett om det är fysiskt eller verbalt, t.ex. om någon skriker efter dig med det som man inte får göra, då skall man anmäla

det till polisen. Vi vill att ni anmäler det till polisen. Vi har särskilda hatbrottsgrupper i de stora städerna, som särskild tar sikte på brott som är föranlett utav etnicitet, religion, sexuell läggning osv. Detta är en av de allra viktigaste prioriteringar för oss. Så hjälp oss då att bli varse om de problem som finns. Anmäl brotterna så att vi kan försöka utreda dem.

➤ Angående samarbetet mellan olika muslimska församlingar och polisen; Finns det initiativ för att systematisera detta så att alla polismyndigheter, vars lokalområde har ett trossamfund, utser en kontaktperson inom poliskåren?

DE: Jag förstår att precis som i andra grupper i det svenska samhället, så har närvaron utav poliser betydelse för tryggheten. Mitt råd för sådana sammanhang är att se till att ta kontakt med lokalpolisområdeschefen i det område man verkar i. Ta kontakt med lokalpolisområdeschef och diskutera hur ni vill samarbeta med polisen i det område. Jag är övertygad om att ni kommer att möta en varm och öppen famn som vill hjälpa bistå och föra samtal med er, om hur vi kan skapa en trygghet för er och era medlemmar.

➤ Angående senaste debatten om polismyndigheten som understryker behovet av nya polismän i samhället pga. bristen hos polis



Bildkälla: DagensMuslim.se

”

Det är också människor som har våldsbejakande ideologier, som är lika allvarligt som våldsbejakande islamister.

kåren; Behöver svenska medborgare vara oroliga från ett trygghetsperspektiv då poliskåren har brister i personal?

DE: Nej, det behöver man inte vara! Vi kommer att bli fler poliser sakta men säkert. Detta kommer hela landet att känna av. Ju mer synlig polis vi har, desto mer trygghet kan vi förmedla. Detta är en av våra viktigaste uppdrag, vid sidan av förebyggelse av brott och utredning av brott som sker. Men polisiär närvaro ska ni känna av och ni skall vara en del utav den satsning på polis som sker.

Imam Ridhas (fvmh) helgedom, världens största moské

Imam Ridhas helgedom, som ligger i centrum i staden Mashhad i Iran, är Imam Ridhas (fvmh) begravningsplats.

Denna helgedom är en helig plats för shiamuslimer. Bl. a. är moskén Bala-Sar och den stora moskén Goharshad några av de mest enastående byggnaderna i anslutning till helgedomen. Imam Ridhas

(fvmh) helgedom omfattar även en samling av moskéer, begravningsplatser, gårdar, ett stort bibliotek och museum. Imam Ridhas (fvmh) helgedom räknas som den största moskén i världen med hänsyn till dess yta (250 000 m²) och den näst största moskén med hänsyn till dess kapacitet (500 000 personer). Dess äldsta delar byggdes på

1230-talet e. Kr. Helgedomen renoverades även fr. o. m. Timuridernas period då även många gamla byggnader i Khorasan, Tus, Herat och Neyshabur renoverades. Många byggnader i denna shiitiska helgedom finns kvar sedan Safaviderna och speciellt Shah Tahmasp Safavi.

Några historiska bilder från Imam Ridhas (fvmh) helgedom:



Den bästa dagen för åkallelse och dyrkan

Arafat är ett landsområde där alla Guds profeter och förmyndare ägnat sig åt dyrkan. Det är ett plant ökenområde som ligger cirka 24 km norr om Mecka och nedanför ett berg som heter Jabal al-Rahmah (Barmhärtighetens berg).

Arafat-dagen, som är en av de viktigaste islamiska dagarna, infaller torsdagen den 31:a augusti i år. Dagen efter Arafat-dagen är det även Eid al-Adha, som är en av de viktigaste högtiderna i islam.

Dua Arafat

Dua (åkallelsen) Arafat är en av de kända åkallelserna under Arafat-dagen och kommer ifrån Martyrernas mästare Imam Hussein (fvmh).



Dagen efter Arafat-dagen är det även Eid al-Adha, som är en av de viktigaste högtiderna i islam.

Bashar och Bashir, Ghalib Asadis söner, har återberättat att de stod Imamen till tjänst i Arafat under Arafat-dagen. De gick sedan ut från tältet med en grupp från Ahl al-Bayt, barn och anhängare med absolut ödmjukhet riktade mot Kaba och reciterade Dua Arafat.

Etikett under Arafat-dagen för pilgrimer

Hajj-karavaner rör sig ifrån Mecka efter lunch samtidigt som alla pilgrimer är klädda med två vita tygbitar, är ordningsamma och ropar slagorden: ”Jag står till Din tjänst, å Gud! Jag står till Din tjänst! Jag står till Din tjänst, Du har inga kompanjoner, Jag står till Din tjänst! Sannerligen tillhör all pris, välsignelser och herravälde Dig, Du har inga kompanjoner, Jag står till Din tjänst!”. Denna himmelska påminnelse fyller hela staden Mecka. Då det är böneutrop vid lunch den 9 Dhil Hijjah (Arafat-dagen) samlas alla pilgrimer i Arafat-öknen.

Arafat-nattens storhet

Det har återberättats om Arafat-natten att det är rekommenderat att be om gott då och att Gud, den Upphöjde, kommer att belöna den som ägnar sig åt att lyda Gud då med [värdet av] 170 års dyrkan. Det är även rekommenderat att besöka Imam Hussein (fvmh) under denna natt. Under Arafat-dagen är Arafat och Karbala de bästa platserna att befinna sig på för att ens åkallelse ska accepteras.



Dua (åkallelsen) Arafat är en av de kända åkallelserna under Arafat-dagen och kommer ifrån Martyrernas mästare Imam Hussein (fvmh).

Vissa rekommenderade handlingar under natten och på Arafat-dagen:

1. Att vara vaken, be och dyrka under Arafat-natten.
2. Att åkalla Gud på Arafat-natten (vilket det sagts att det accepteras).
3. Att besöka Imam Hussein (fvmh) under Arafat-natten.
4. Att utföra den stora tvagningen (ghusl).
5. Att fasta under Arafat-dagen (om det inte orsakar svaghet).
6. Att recitera Imam Hussein (fvmh) Dua Arafat.
7. Att recitera Imam Sajjads (fvmh) Dua Arafat (som finns i Sahifat al-Sajjadiyyah).
8. Att besöka Imam Hussein (fvmh) under Arafat-dagen.
9. Att besöka Helige Abal Fazl Abbas (fvmh) under Arafat-dagen.
10. Att erkänna sina synder inför Gud.
11. Att be två enheter, där man i första enheten läser suran *Tawhid* efter *Hamd* och i andra enheten läser suran *Kafirun* efter *Hamd*. Sedan ska man be fyra enheter (två böner), där man i varje enhet läser suran *Tawhid* 50 gånger efter *Hamd* (denna bön är i själva verket de Troendes ledares (fvmh) bön).



Men var och en kan utföra vissa eller alla ovanstående handlingar med hänsyn till sin förmåga och tider.

Värt att nämna är att Arafat-dagens ceremoni hålls torsdagen den 31:a augusti från kl. 15:30 i Imam Ali Center.

Eid al-Adha-bönen hålls även fredagen den 1:a september från kl. 10:00 på morgonen i centrets stora samlingsal.



Muhammed Baqir al-Sadr, en viktig islamisk personlighet på 1900-talet

Seyyed Muhammed Baqir al-Sadr föddes den 1 mars år 1935 i Kazimayn, som ligger i norra Bagdad, Irak. Han var en av de viktigaste forskarna i den islamiska världen, en rättslärare och en teoretiker i filosofi och islamisk ekonomi.

Seyyed Muhammed Baqir utbildades av sin far, som också var en rättslärare och en av tidens stora lärda, och uppfostrades av sin kärleksfulla mor Fadhilah, som var dotter till skriftlärare Abd al-Hussein Al Yasin. Muhammed Baqir var 5 år gammal när han började i skolan. Det var under just dessa första år som man upptäckte hans genialitet och intelligens.

Av denna anledning valde lärarna ut honom att studera i en skola för begåvade personer, och de föreslog för Sadr-familjen att de skulle acceptera att ta emot finansiell

hjälp från staten så att han kunde studera på universitetet i Europa i framtiden. Men han och hans familj var inte redo att acceptera dessa villkor och till slut började han studera i de islamiska seminarierna efter vägledning från skriftlärare Sheikh Muhammed Ridha Al Yasin och Ayatullah Sheikh Murtadha Al Yasin.

Han lärde sig de primära kunskaperna från sin bror Seyyed Ismail al-Sadr och vid 12 års ålder (år 1947) började han i Hawza i Najaf och drog nytta av lärare såsom Ayatullah Sheikh Muhammed Ridha Al Yasin och Storayatullah Seyyed Abu al-Qasim Khoei. Seyyed Muhammed Baqir blev klar med alla steg av Ijtihad (processen för att kunna derivera de islamiska lagarna från dess källor) innan han nådde puberteten och var därmed en av ytterst få personer i den shiamuslimska rättsvetenskapens historia som nått denna nivå innan puberteten.

Han var utan tvekan en av 1900-talets stora genier och enastående shiamuslimska filosofer. Av denna anledning ansågs han vara en av Najafs främsta rättslärda innan han blev 40 år och han hade många följare. Vanligtvis följer inte shiamuslimer någon rättslärare som är yngre än 50 år. Därmed var detta en exklusiv händelse i historien gällande den unge Ayatullah al-Sadr. Denna

genialitet skapade inte bara en framstående lärare, snarare var han en känd politiker och ledarfigur i motståndet mot Baathpartiet och Saddams korrupta regim. Hans fredliga och frihetsönskande idéer gav upphov till den irakiska Baathregimens ilska. Av denna anledning arresterade och torterade Saddams diktaturregim honom flera gånger och fängslade honom i flera månader. Slutligen mördade Saddams Baathregim honom och hans syster (känd som Bint al-Huda), som gav sitt stöd till sin bror.

Seyyed Muhammed Baqir al-Sadr och hans syster mördades på ett fruktansvärt sätt utav Saddams säkerhetstjänst den 8 april år 1980. Seyyed Muhammed Baqir al-Sadr's kropp begravdes i närheten av mästaren De troendes ledare Alis (fvmh) helgedom i familjens begravningsplats "Sharaf al-Din". Baathpartiets säkerhetstjänst övervakade hela begravningsceremonin för de två islamiska lärda och begravningsceremonin utfördes därmed med stora begränsningar.

Han har skrivit många böcker och artiklar. Hans två böcker "Vår filosofi" och "Vår ekonomi" tillhör de viktigaste verken, som än idag undervisas i universitet och studeras och diskuteras utav universitetsstudenter.

Källa: tebyan.net

Den femte europeiska Korantävlingen

Stockholm - Sweden



IMAM ALI ISLAMIC CENTRE
STOCKHOLM SWEDEN

www.imamalicenter.se
info@imamalicenter.se

8 - 10 September 2017

En muslims intellekt är inte fulländat förutom om den bär på tio egenskaper:

1- Man kan hoppas på att gott kommer ifrån den.
2- Folk är säkra ifrån dennes ondska.
3- Den anser andras få goda [handlingar] vara mycket.
4- Den anser sina många goda [handlingar] vara lite.
5- Den blir inte bekymrad hur mycket folk än ber denne om hjälp.

6- Den blir inte trött av att söka kunskap under [hela] sitt liv.
7- Fattigdom i Guds väg är mer älskvärt [för den] än att vara förmögen [i ignorans].
8- Förödmjukelse i Guds väg är mer älskvärt [för den] än ära med sin fiende.
9- Att vara okänd är mer önskvärt [för den] än att vara känd.”

10- Sedan sa han: ”Vad är det tioende för någonting, vad är det tioende för någonting?” Det sades till honom: ”Vad är det?” Han sa: ”Att den inte kollar på någon förutom att den säger [till sig själv] att den personen är bättre och frommare än sig själv.”

Åkallan Komeil

Åkallan Komeil är en av de mest kända åkallelserna hos shiamuslimerna. Den stora skriftlärdan, Madjlisi, har sagt att denna åkallelse är bland de bästa åkallelserna som finns och att den tillhör profeten Khidhr (fvmh). De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), lärde ut den till Komeil som var en av hans speciella kompanjoner. Den läses vanligtvis på torsdagskväll. Här följer en del av åkallan:

*Å Gud, Jag frågar Dig som [en person], Vars fattigdom är väldig, som presenterar sitt behov till Dig, och Vars begär är stort för det Du har!
Å Gud, Stor är Din auktoritet, Upphöjd är Din plats, Okänd*

*är Din plan, Klar är Din befallning, överväldigande är Din styrka, Kontinuerlig är Din kraft, och Det är omöjligt att fly från Ditt herravälde!
Å Gud, Jag finner ingen som [kan] förlåta mina synder,*

*dölja mina fula missdåd, eller som [kan] ändra mina missdåd till gott, Förutom Du!
Det finns ingen gud förutom Du, Ära och beröm tillhör Dig! Jag har förtryckt mig själv.*

Läs hela åkallan Komeil med svensk översättning på www.dagensmuslim.se

Bröderna Lundström och säkerhetständstickan.

Bröderna Lundström utvecklade Gustaf Erik Paschs idéer och lanserade den världsberömda säkerhetständstickan. De grundade

Jönköpings tändsticksfabrik som blev väldigt framgångsrik. Efter ett tag mekaniserades tillverkningen och tändstickorna tillverkades i

stora mängder. I många länder kallas tändstickorna för ”svenska tändstickor” än idag.

Jönköpings tändsticksfabrik

Bröderna Lundström såg till att den svenska tändstickan erövrade världen. Johan Edvard Lundström (1815-1888) utvecklade den svenske kemistens Gustaf Erik Paschs idéer och tog patent på den fosforfria säkerhetständstickan. Hans yngre bror, Carl Frans Lundström (1823-1917) var en entreprenör och företagare med djärva idéer.

er. Ett av hans första projekt var att exportera lingon, blodiglar och levande tjädurar till England.

Textkälla: www.tekniskamuseet.se



Bildkälla: tekniskamuseet.se

