

ISSN 2002-813X

Okt 2021 - Nr.52

Dagens Muslim ⁵²

Ett ord från svenska muslimer — www.dagensmuslim.se

HUR SER ISLAM PÅ DROGER?

» Sid 2-3



HUR SER ISLAM PÅ DROGER?

Människan har skapats för att ta ansvar och frivilligt blomstras andligt. Den högsta och mest värdefulla handlingen är därför den som underlättar för vår andliga utveckling. På motsvarande sätt blir den sämsta och mest fördömda handlingen den som, direkt eller indirekt, skadar denna utveckling.

En förutsättning för att vi skall rikta oss själv mot vår andliga perfektion är ansvarskänsla som vi bör manifesteras vid varje handling. Vi kommer i slutändan att skörda vad vi sått, hur obetydligt än fröet som vi sår må vara (se Koranen 99:7-8). Det gäller därför att ta ansvar och vaksamt se upp för vad vi gör, då varje handling påverkar oss nu och framöver.

”

Islam lär också oss att respektera genuin vetenskap

Ett av de medel som låter människan tappa ansvarskänsla är rusdryck. Antagligen därför förbjuder islam alkohol och motarbetar den på flera sätt. Det är inte endast framställning och konsumtion av rusdryck som förbjuds utan även allt som avses bidra till detta. Därav syndar den som exempelvis odlar vindruvor för att det skall användas för rusdryck. Syndig är även den som säljer, köper eller ens bär alkohol. Den troende får dela matbord med någon som äter fläsk men inte med någon som konsumerar alkohol. Med sådana lagar lyckas islam minimera alkohol-

konsumtion bland muslimer.

En del förstår hur islam ser på rusdryck men tror att droger inte är lika tabubelagda inom islam. Hur ser då islam på droger? Är det ens tabubelagd? Som det är allmänt känt finns det droger som framställs av växter och andra som är syntetiska. På 600-talet var dessa droger inte kända, frågan var därför inte aktuell då. Islam har dock olika grunder som de rättslärda kan utgå ifrån för att kunna alltid kunna besvara frågor som blir aktuella i framtiden, något som har låtit våra rättslärda ge utlåtanden om droger och annat som inte var aktuell på 600-talet.

Rättslärda uttrycker tydligt i sina utlåtanden att det inte endast droger som är haram, synd, utan även att bidra på något sätt till dess produktion eller konsumtion. De anger också att hur stor synden är beror också på den skada som drogen i fråga tillför. Varför? Eftersom det finns hadither som tydligt tabubelägger självskadan, ju större självskadan är desto större blir synden att utföra handlingen ifråga. Koranen, vers 2:195, förbjuder människan från att förgöra sig själv, något som enligt rättslärda muslimer även inkluderar det som kan beskrivas som en självskada.

”

Koranen, vers 2:195, förbjuder människan från att förgöra sig själv

Islam betonar tydligt förnuftets vikt och att vi bör lyda det. Därför ses förnuftet inom islam som den fackla som belyser för människan vad Gud vill ha från

en. Förnuftet förkastar också konsumtionen av alkohol och droger på grund av de skador som dessa medel tillför människan, både på individuell såväl som samhällsnivå.

Islam lär också oss att respektera genuin vetenskap och vi vet idag att tobak är också skadlig för människan, något som inte var känt tidigare. Därav ser vi att muslimska rättslärda använder dessa forskningar som underlag och tabubelägger även konsumtion av tobak.

Någon må tänka att socker är ju också skadlig, förbjuder islam det också?

Svaret är nej, då skadan inte är tillräcklig stor för att folk skall se den som exempelvis äter något med socker i som att personen håller på att skada sig själv. Förmodligen om någon skulle dricka några liter läsk om dagen skulle detta ses som en självskada och därför förbjudas, detta är dock inte vårt ämne nu.



Nu är det så att vi alla känner till att droger inte endast skadar människan fysiskt utan även psykiskt. Vidare skadar droger inte endast missbrukaren utan även dennes anhöriga och slutändan hela samhället. Någon må tänka att denna slutsats är överdrivet. Faktum är att droger är ett av de farligaste medlen som förstör mänskligheten. Kriminalitet och brist på trygghet är starkt kopplade till droger. Det kan man se på länder eller områden där droger produceras eller konsumeras. Missbrukaren är ibland redo att hugga sin medmänniska för att råna denne och sälja offrets prylar för att kunna bekosta giftet som injiceras i ens egen kropp.

Vi ser att människan som har skapats för att lyda sin skapare och blomstra så gott den kan innan sin dödsstund omvandlas plötsligt, bl.a. på grund av droger till en varelse som kedjar, fängslar och till sist förför sig själv. Vi är skyldiga som vilken annan samhällsmedborgare som helst, med i synnerhet som troende muslimer, att motarbeta droger.

När någon erbjuder en muslim alkohol säger personen nej för jag är muslim. Samma svar borde personen ge om denne erbjuds att testa droger eller cigaretter. Man är skyldig att undvika relationer eller sällskap som erbjuder en dessa fysiska och andliga gifter. Den som inte är muslim bör på samma sätt

avböja sammankomster som förbjuds av förnuftet och anledningen är tydlig, vi bär ett ansvar att leva ett anständigt liv.

Vissa bedras genom att erbjudas testa olika mediciner som i själva verket innehåller någon form av droger. Våra rättslärdade förbjuder drogklassade mediciner om inte det är för någon behandling. Detta eftersom "medicinen" i detta fall används endast för att skada individen i fråga. Den som har självrespekt kommer inte endast att undvika att skada sig själv eller andra utan även motarbeta dessa skadegörelser.

Fahad Fadhel

AYATULLAH QAZI - DEN STORE GUDSKÄNNAREN

Ayatullah Seyyed Ali Agha Qazi Tabatabai Tabrizi (1869–1948) var en enastående shiamuslimsk rättslärd, filosof och gudskännare ('arif). Han föddes i Tabriz (i Iran) och hans far Ayatullah Seyyed Hosein Qazi Tabatabai var en känd lärd som hjälpte folk och Ahl al-Bayts (frid vare med dem) följare. De var ättlingar till den andra shiamamen Hassan al-Mujtaba (fvmh).

Efter att ha studerat i de islamiska seminarierna i Tabriz flyttade Seyyed Ali till Najaf i Irak för att släcka sin törst för kunskap. Han nådde nivån av ijthad vid 27 års ålder. Han hade memorerat 40 000 arabiska ord och reciterade poesi som äkta araber.



Allamah Qazi hade väldigt framstående studenter

Några av hans lärare i Tabriz var hans far, Mirza Mousa Tabrizi och Mirza Mohammad Ali Gharachedaghi. I Najaf var några av hans lärare Muhammad Kazim Khurasani (Akhund Khurasani) och Mirza Fathullah Shariat Isfahani.

Allamah Qazi hade väldigt framstående studenter, och några av dem var Ayatullah Sheikh Muhammad Taqi Amoli, allamah Seyyed Mohammad Hosein Tabatabai som skrivit Tafsir al-Mizan, Ayatullah Behjat, martyr Dastgheib Shirazi, Ayatullah Marashi Najafi och Ayatullah al-Khoei.

Allamah Qazi spenderade den mesta tiden av sitt liv på att träna sig själv och sina studenter, men han har också skrivit böcker. Han har tolkat en del av Koranen och skrivit böcker gällande rättsvetenskap (fiqh), men de flesta av hans böcker har tyvärr försvunnit.



Allamah Tabatabai och Ayatullah Behjat har återberättat att hans sa: "Om någon ber sina obligatoriska böner vid den första tiden och inte når höga nivåer så må den förbanna mig." Till allamah Tabatabai sa han: "Mitt barn! Vill du ha denna värld, be nattbönen. Vill du ha nästa värld, be nattbönen."

Ayatullah Qazi gick bort år 1948 i Najaf och begravdes i Wadi al-Salam bredvid sin far.

PROFETERNAS ROLL I SAMHÄLLEN

Medan folk i Mecka vände sig till avgudastatyer vände sig profeten Muhammed (Gvvhf) redan som ett barn mot den Ende Guden. När han var vuxen för han alltid till en liten grotta vid namnet Hira, där han tillbringade både dagar och nätter. Hängivet dyrkade han universums Skapare, prisade och berömde Hans härlighet och makt. Profeten hade, tack vare Guds barmhärtighet och stöd, tydligt sett den raka vägen mot människan efterlängta perfektion. Han tog stadiga steg med en inre ro och beslutsamhet och utan någon rädsla eller tvekan försökte han alltid bekämpa den rådande korrruptionen.

Han tillbringade inte ett enda ögonblick av sitt välsignade liv i avgudadyrkan och avskydde att höra namnen på avgudarna, som användes för att utnyttja och vilsleda folk.

Hans kyskhet, pålitlighet och omtalade ärlighet ledde folket att ge honom titeln ”Muhammed den trofaste” eller ”Den sannfärdige den trofaste”. Dessa dygder inspirerade Khadija att anlita honom för att bedriva handel med hennes tillgångar.

Profetens hängivna beteende mot folket och hans sätt att vara lockade varje individs hjärta vända sig till honom. Följeslagaren Ammar, kände till profeten sedan tonåren, han berättar:

Detta är ett enkelt exempel som manifesterar för läsaren Profetens omtänksamhet och den ständiga viljan Profeten utföra det bästa handlingsalternativet.

Profeter påverkas inte av klanernas seder och läror, utan låter dessa lösaktigheter bli ett tillfälle för deras närhet till Skaparen genom att stå mot dess frestelser. Detta var givetvis tack vare den gudomliga tillsynen som stödjer de som vill färdas mot den enastående perfektionen.

På grund av sina högaktade egenskaper, hyste folk stor respekt mot Profeten och förlitade sig på hans åsikter och vände sig till honom för att lösa sina tvister.

”

Han tillbringade inte ett enda ögonblick av sitt välsignade liv i avgudadyrkan

När Profeten Muhammed (Gvvhf) var 30 år gammal beslutade Quraysh att bygga om Guds tempel, Kaba som de hade förvandlat till ett hus för avgudadyrkan. Eftersom Qurayshs alla klaner ville ha äran att delta i ombyggnationen, tog varje klanansvar över en del av nedrivning- och byggprocessen.

Walid ben al-Mughirah var den som fick börja nedrivningen medan han yttrade följande ord ”Gud, vi vill inte ha något mer än gott”. Sedan började andra hjälpa honom att riva ner tills husgrunden som Abraham (fvmh) hade



fastställt visades. Sedan när byggnationen hade nått en punkt där den svarta stenen skulle placeras uppstod svåra tvister mellan klanerna. Alla ville ha äran att få lyfta stenen och placera den och därför få äran att vara den klan som fick utföra den mest hedersamma uppgiften.

Tvisten tilltog och fiendskapen blev allt hårdare mellan de stridande som nu var redo att ta till svärd. Abduldars avkomma fyllde ett kärl med blod och lade sina händer i det, och därigenom gav varandra ett löfte om att kriga in i döden.

Denna fruktansvärda oenighet hade pågått under fyra till fem dagar, tills Abu Amayah, som var den äldsta i Quraysh, sade: ”Mitt förslag är att vi väljer den första personen som kommer in i helgedomen som en skiljedomare och att vi alla acceptera hans syn och lösning på problemet”

PROFETENS KAMP MOT ANALFABETISM

Efter det första kriget som profeten Muhammed (Gvhf*) och muslimerna fick utstå med endast 313 personer, kom han (Gvhf) med ett förslag till fångarna som hade kommit för att mörda honom:

"Lär tio personer att kunna läsa och skriva så är ni fria."

Medan folk inte ens kunde fantisera något sådant befriade han fångarna, som tyvärr till större del fortsatte kriga mot honom. Profeten (Gvhf) ville betona för omvärlden och i synnerhet muslimer att Gud, den Barmhärtige vill att människan skall vara kunnig, kunskapsrik och hjälpsam, och för detta syfte får man till och med frige fångar som krigade mot en.

I ett uttalande säger Profeten (Gvhf): "Att söka kunskap är en

plikt för varje manlig och kvinnlig muslim". Och vid ett annat tillfälle säger han: "Sök kunskap från vaggan till graven". etc. Vi finner flera uttalande som uppmuntrar muslimerna att söka kunskap. Man skall inte bara söka kunskap hemma eller i sin stad. Kunskap bär ett stort värde i islams föreskrifter, man skall resa för kunskapens skull, därför sade Profeten (Gvhf): "Sträv efter kunskapen även om den vore i Kina".

”

kunskapens skatt är att sprida ut den

Utöver detta praktiserade han tydligt det som poängterade de föregående och många andra hadither som han uttalade. Han brukade sätta sig med folk som

satte och diskuterade en specifik fråga och förklarade att han tyckte om sådana diskussioner, vilket är ett praktiskt sätt att uppmuntra dialog och diskussion kring nyttiga frågor.

Det som vi bör ha i åtanke - när vi läser om sådana händelser i islams tidiga historia - är att under denna tid var strävan efter kunskap inte något som folk talade eller brydde sig om, inte minst i ett efterblivet samhälle som Arabien.

Profeten Muhammed (Gvhf) stannade inte där med sina rekommendationer utan påbjöden som har kunskap, att sprida den och sa: "kunskapens skatt är att sprida ut den". Vidare varnade han även de som inte spred det kunskap de hade att stå tillsvars i domedagen.

KONSEKVENSERNA AV DÅLIGT UPPFÖRANDE

Den 24 oktober är födelsedagsminnet av Guds sändebud, profeten Muhammed (Gvhf) och Imam Sadiqs (fvmh). Denna fina högtid blev en anledning till att skriva några hadither av vår sjätte ledare där han berättar om vilka konsekvenser kan våra beteenden ha.

I religiösa källor har det även talats om de negativa konsekvenserna för skadligt och dåligt beteende så att folk ska visa större betydelse för gott beteende och hålla sig borta från fult beteende. Gällande detta har Jaafari-skolans ledare hållt ett värdefullt, varnande och väckande tal som vi kommer att läsa nedanför:

Imam Sadiq (fvmh) anser att observering av moraliska principer, uppmärksamhet till mänskli-

ga artigheter och gott bemötande är bland den shiitiska skolans egenskaper och anser det vara nödvändigt för de sanna shiamuslimerna och betonar distansering från dåligt beteende. Han sa:

"Den som inte respekterar våra äldre och inte visar barmhärtighet mot våra yngre är inte från oss."

Imam Sadiq (fvmh) sa:

"Helt visst förstör dåligt uppförande handlingar såsom vinäger förstör honung."

I en annan tradition har meningen "helt visst förstör [dåligt uppförande] tron" använts. Dåligt uppförande förstör alltså tron. Därmed är dess fara väldigt stor, eftersom tron skapar grunden till mänsklighet och om den skadas

kommer det att få allvarliga konsekvenser.

Av denna anledning sa den Heliga Profeten Muhammed (Gvhf) följande när han informerades om en kvinna som dyrkade under nätterna och fastade på dagarna, men som hade ett fult beteende och irriterade grannarna med sitt språk:

"Inget gott finns i henne. Hon tillhör helvetets folk."



ABDULRAZAK GURNAH - VINNARE AV NOBELPRISET I LITTERATUR 2021



Abdulrazak Gurnah, född 1948 på den afrikanska ön Zanzibar, är en romanförfattare, litteraturkritiker och professor i litteratur vid universitetet Kent i England. Han blev ensam vinnare av Nobelpriset i litteratur år 2021.

Abdulrazak kom som flykting till England i slutet på 60-talet då han vid 18 års ålder flydde till England på grund av en våldsam revolt. Han flydde från en förtryckande regering som förföljde den arabiska muslimska gemenskapen som han tillhörde.

År 1987 publicerades hans första bok, som var romanen *Memory of Departure*, som handlar om den 15-årige Hassan Omar som lever i en problemfamilj i Östafrika, men senare lämnar familjen

för att bo hos sin farbror i Nairobi där han finner en större värld.

Den historiska romanen *Paradise* som publicerades 1994 var avgörande för beslutet om att tilldela Abdulrazak Nobelpriset i litteratur. *Paradise* hade tidigare nominerats för Booker Prize och Whitbread Prize. *Paradise* handlar om en pojke som heter Yusuf som bor i ett östafrikanskt land, och som ärrats av kolonialism. I berättelsen blir Yusuf tvungen att följa med en affärsman på en resa.

När Abdulrazak bodde i Zanzibar inspirerades han av Koranen och arabisk och persisk poesi, såsom "Tusen och en natt". Men det är engelska böcker som mest präglat hans verk.

Abdulrazak, som på torsdagen den 7 oktober 2021 vann Nobel-

priset i litteratur, är den första svarta författaren som vunnit det priset sedan Toni Morrison vann priset år 1993. Det har gått mer än ett decennium sedan en afrikan vann priset. År 2007 vann den brittiska och zimbabwiska novellisten Doris Lessing priset.

Journalisten Greta Thurffjell skrev på Dagens Nyheter att 95 av de 117 Nobelpristagarna i litteratur varit från Europa eller Nordamerika, och att endast 16 av vinnarna varit kvinnor.

Motiveringen för att Abdulrazak fick priset var "för att kompromisslöst och med stor medkänsla ha genomlyst kolonialismens verkningar och flyktingens öde i klyftan mellan kulturer och kontinenter".



Foto: DN, Magnus Halgren

NOBELPRISTAGARE 2021

FYSIK	KEMI	MEDICIN	LITTERATUR	FRED	EKONOMI
Syukuro Manabe Klaus Hasselmann Giorgio Parisi	Benjamin List David MacMillan	David MacMillan Ardem Patapoutian	Abdulrazak Gurnah	Maria Ressa Dmitrij Muratov	David Card Joshua Angrist Guido Imbens

Den bästa förebilden

Salam mina vänner!

Under den här månaden firar vår älskade Profet födelsedagsminne. Därför vill jag dela med mig av min favorit berättelse om Profeten.

Det var en gång en man som var väldigt elak mot profeten. Varje dag kastade han sopor på Profetens huvud från hans fönster.

Men så en dag kastade mannen inga sopor. Profeten blev då orolig och undrade vad som hade hänt. Då berättade mannens vänner att han var sjuk. När grannen fick höra att Profeten undrade hur han mårde blev han väldigt förvånad över profetens vänlighet. Grannen kände sig skamsen och tänkte att detta måste vara Guds profet och bestämde sig för att bli muslim.

När jag tänker på den här berättelsen om Profeten får den mig att känna mig inspirerad. Jag känner att jag alltid vill försöka vara snäll mot andra människor även de som är elaka.

Jag blir också glad och stolt för att jag har någon som vår älskade Profet att följa och lära mig saker av. Tänk om vi alla varje dag kan tänka och träna på att vara lika snälla som Profeten Muhammad! Han är verkligen den bästa förebilden.

Har du någon favorit berättelse om Profeten? Vad får din favoritberättelse dig att känna?



”Den som tror på Allah och den yttersta dagen håller sitt löfte.”

Ur Rosengården

Ur Imam Alis Munajat:

Min Herre, O min Herre!
Du är Överhögheten,
och jag är den som utsätts för prövning
– är det någon annan än Överhögheten
som förbarmar sig över den som utsätts för
prövning?

Min Herre, O min Herre!
Du är Vägvisaren,
och jag är den förvirrade
– är det någon annan än Vägvisaren
som förbarmar sig över den förvirrade?

Min Herre, O min Herre!
Du är den Förlåtande,
och jag är syndaren
– är det någon annan än den Förlåtande
som förbarmar sig över syndaren?

Min Herre, O min Herre!
Du är den Segrande,
och jag är den besegrade
– är det någon annan än den Segrande
som förbarmar sig över den besegrade?

Källa: boken "Imam Ali i urval"

Svenska platser

Tom Tits Experiment

I Södertälje ligger vetenskapscentret och museet Tom Tits Experiment, där man kan pröva experiment och lära sig mer om fysik, teknik, människan, naturgeografi, matematik och illusioner med mera. Man behöver inte vara en expert för att utföra dessa experiment, som är roliga för alla åldrar. Man får använda kroppens olika sinnen i dessa experiment och uppleva dem med kroppen.

Tom Tits Experiment, som har funnits sedan 1987, är ett museum på fyra våningsplan och en utomhuspark. Från början var det bara 480 m², men nu används så mycket som 15 000 m² varav 8 500 m² tillhör ytan utomhus. De flesta som besöker museet är barnfamiljer, men som sagt finns det intressanta och roliga experiment för alla åldrar. Ens nyfikenhet väcks till liv och det är svårt att motstå att testa och leka, även om man är vuxen. Det är det bästa sättet att lära sig nya saker på.

Museet arrangerar även konferen-

ser och event i lokalerna för organisationer och företag. Museet driver även en egen förskola, och har utöver det egna konferenslokaler, ett café och en stor restaurang.

År 2018 besökte 187 000 personer Tom Tits Experiment i Södertälje, och omsättningen blev samma år 46 miljoner kronor. Man hade då 51 anställda på museet.

Några av de platser som finns utmärkt på museets karta är Svarta hålet, Mörkeravdelningen, Digiwall, Vattenavdelningen, Tysta rummet, Periodiska systemet, Kemiköket och Löparbanan. I Vattenavdelningen får man lära sig mer om vatten, som är grundläggande för allt liv på jorden. Man får lära sig om hur vatten rör på sig och vad det har för egenskaper på ett underhållande sätt.

En entrébiljett kostar idag ca 155-195 kr och priset varierar beroende på om man är barn, student, vuxen eller pensionär.

”

De flesta som besöker museet är barnfamiljer

